

1 **5 THỊ KIẾN Ở MANRESA**2 **Thứ Nhất: BA NGÔI**

- Ông rất sùng kính Ba Ngôi Chí Thánh. Mỗi lần I-Nhã cầu nguyện với từng ngôi, nhưng vì cũng cầu nguyện với cả Ba Ngôi cùng một lúc, nên ông hay tự hỏi Thiên Chúa có Ba Ngôi, sao lại cầu nguyện tới bốn lần? Tuy nhiên, vì cho đó là một thắc mắc không đáng kể, nên ông ít bận tâm đến.
- Một hôm đang đứng trên bậc thang nhà thờ Thánh Đa Minh đọc giờ kinh Đức Mẹ, trí tuệ của ông được nâng cao hầu như nhìn thấy Ba Ngôi thiên Chúa Chí Thánh dưới hình thức ba phím đàn, khiến ông rút nước mắt đến độ không còn cử động nổi (25). Sáng hôm đó ông theo đám rước kiệu từ trong nhà thờ đi ra, và suốt buổi sáng đến giờ cơm, ông không thể nói chuyện về đề tài nào khác trừ Ba Ngôi Chí Thánh, bằng nhiều ví dụ và câu ví khác nhau, lòng tràn ngập hạnh phúc và an vui. Từ đó đến suốt đời, mỗi lần cầu nguyện cùng Ba Ngôi Chí Thánh, ông cảm thấy phấn khởi và hết lòng sùng kính.

3 **Thứ Hai: THIÊN CHÚA TẠO DỰNG**

- Một hôm hiện ra trong trí I-Nhã về cách thức Chúa đã tạo tác nên muôn vật, khiến ông cảm thấy sung sướng tâm hồn. Ông có cảm tưởng nhìn ra một vật trắng, từ đó có những tia sáng tỏa ra, như Thiên Chúa dùng vật đó để tạo thành ánh sáng. Tuy nhiên ông cũng không biết cách giải thích những điều đó, và không nhớ rõ được những hiểu biết thiêng liêng mà Thiên Chúa đã in vào tâm hồn ông.

4 **Thứ Ba: CHÚA KI-TÔ HIỆN DIỆN TRONG BÍ TÍCH**

- Một hôm đang khi xem lễ ở một nhà thờ trong tu viện (vẫn ở Manrêsa) vào lúc linh mục nâng Mình Thánh Chúa lên, ông thấy bằng mắt tâm hồn vài tia sáng từ trên cao xuống. Trong nhiều năm, ông vẫn không giải thích được hiện tượng đó, tuy nhiên những gì ông thấy rõ bằng trí tuệ, đó là cách thức Chúa Kitô, Chúa chúng ta hiện diện trong bí tích chí thánh.

5 **Thứ Tư: NHÂN TÍNH CHÚA KI-TÔ**

- Nhiều lần đang khi cầu nguyện, mỗi lần trong một lúc khá lâu, I-Nhã đã thấy bằng mắt tâm hồn, nhân tính của Chúa Kitô. Đó là hình ảnh một thân thể trắng tinh, vóc dáng trung bình không phân biệt rõ chân tay. Tại Manrêsa, vì ông đã thấy hình ảnh đó từ hai mươi đến bốn mươi lần nên không dám cho là ảo giác nữa. Ông đã thấy hình đó một lần nữa tại Giêrusalem và một lần khác nữa trên đường đi tới Padôva. Ông còn thấy Đức Mẹ dưới hình thức tương tự không phân biệt rõ chân tay.

6 **Thứ Năm: LUỒNG SÁNG RỰC RỠ**

- Một hôm ông đi đến một nhà thờ (27), cách Manrêsa chừng một dặm để cầu nguyện. Đang khi ngồi tại đó, mắt tâm hồn ông dần dần mở ra. Mặc dù không thấy hình ảnh nào, ông đã am tường nhiều điều, vừa thuộc đức tin vừa văn hoá, dưới một luồng sáng rực rỡ khiến mọi điều trở nên mới mẻ (28). Không thể trình bày chi tiết những điều ông đã lĩnh hội được lúc đó, mặc dù rất nhiều, chỉ biết rằng ông đã hiểu những điều đó hết sức rõ ràng.

7 **THỊ KIẾN LA SORTA**

Xảy ra vào giữa tháng 11 năm 1537 tại La Sorta.

Một làng nhỏ cách Rôma khoảng 8 dặm.

8

- Trong một thời gian dài, I-Nhã ngày đêm cầu xin Đức Mẹ dắt ông đến cùng Chúa Con – một khao khát muốn nên một với Giêsu Cực Thánh.
- Năm 1559, Cha Laínez kể lại rằng có một lần I-Nhã thuật lại cho Cha nghe về biến cố La Sorta. I-Nhã nói: "Lúc ấy dường như Chúa Cha đã đặt vào tim tôi hàng chữ: *Ta sẽ trở nên điềm lành cho con tại Rôma.*"
- Lần khác I-Nhã nói với Cha Laínez rằng ông thấy Đức Kitô vai mang thập giá có Đức Chúa Cha đứng kề bên. Rồi Đức Chúa Cha bảo Chúa Con: "*Cha muốn con nhận người này(I-Nhã) như tôi tớ của con.*"
- Vì lẽ ấy, I-Nhã đã cương quyết đặt tên cho dòng mới của mình là Company of Jesus)– Những người đồng hành của Đức Kitô

9 **Thị kiến La Sorta đã trở thành một minh xác sâu thẳm cho nền tảng và khuôn mẫu của Dòng Tên.**

- I-Nhã cảm nhận sự kết hợp mật thiết giữa mình và Đức Kitô. Ngài muốn các đồ đệ của mình cũng có lòng khao khát kết hiệp với Chúa Giêsu trong cầu nguyện, làm việc dưới lá cờ của Thập Giá Đức Kitô, sẵn sàng làm mọi sự để danh Chúa nên cả sáng hơn và để đem lại lợi ích cho anh chị em đồng loại.
- Hình bóng của Đức Kitô trong thị kiến La Sorta là hình bóng của một Giêsu vinh quang vẫn hiện hữu và cùng đồng hành với Giáo Hội (thân thể của Người), thông qua vị đại diện của Người ở trần gian là Đức Giáo Hoàng.
- Vì thế, tinh thần trung thành với Đức Thánh Cha vốn đã có từ thời ở Montmartre nay được phát triển thành lời khẩn thứ tư: Hoàn toàn vâng phục ĐGH trong những vấn đề liên quan đến sứ mệnh phục vụ Nước Chúa (điều này làm các tu sĩ Dòng Tên khác hẳn với các tu sĩ các Dòng khác).