

# TẠO TÁC

## *mến yêu*

41

Bản tin Giáo xứ Tạo Tác tháng 7-2020



*Đón gọi*  
**PHỤC VỤ**

**TRONG SỐ NÀY:** • Mác-ta: Ôn gọi phục vụ • Tản mạn 05 năm Tạo Tác Mến Yêu • Vài cảm nhận về TTMY • “Nó” là thế đấy... • Tâm sự của Hòn Than Nhỏ • Theo Dòng Thời gian • “Nén bạc” Nước trời, Ôn gọi phục vụ • Kỷ niệm: Tay Chúa dẫn đưa • Theo tiếng gọi Sa Mạc “Tabor – Lên đường” • Tôi, Bạn, Chúng ta là những bông hoa • Chuyên mục Các vị Thánh Trẻ: Carlo Acutis, 15 tuổi đã trở thành Bậc đáng kính • Điểm tin - hoạt động Giáo xứ • Hân hoan chúc mừng • Về Nhà Cha



## MÁTTA:

### Ôn gọi Phục vụ

*“Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.” (Lc 10,38)*

**K**hi nhắc đến thánh nữ Máttá người ta liên tưởng ngay đến chuyện phục vụ bàn ăn và những công việc nội trợ. Đó chỉ là những công việc làm cụ thể, tuy nhiên gương sống của thánh nữ Mác-ta cần được phổ quát lên như hình mẫu của “Ôn gọi phục vụ” trong Giáo hội.

Thánh Máttá có tấm lòng hiếu khách nồng nàn. Dường như lần nào Chúa Giê-su và các môn đệ đến

ghé thăm nhà, cô Máttá cũng là người ra đón tiếp Chúa trước nhất (x.Lc 10, 38; Ga 11, 20) và sẽ là người đầu tiên dành tặng những lời chào hỏi vồn vã nồng nhiệt cho Chúa Giê-su. Chính vì có lòng hiếu khách này mà cô đã mau mắn, chủ động và xếp đặt việc tiếp đón khách. Sự hiếu khách là cửa ngõ của niềm vui và mở rộng tấm lòng cho nhau.

Thánh Máttá có lòng quý mến Chúa Giê-su đặc

biệt. Đây không chỉ là mối tương quan tình bạn thông thường của ba chị em Máтта, Maria và Lazaro với Chúa Giêsu, nhưng còn là tình thân mật chia sẻ với nhau lúc vui lúc buồn. Trước khi bước vào cuộc thương khó, Chúa Giêsu đã chọn nghỉ chân tại nhà cô Máтта, làng Bêtanیا và được xức dầu thơm ở đó (x.Ga 12, 1). Còn gia đình cô Máтта khi có người bệnh nạn



cũng tức tốc báo tin cho Chúa Giêsu (x.Ga 11,3). Mỗi

tình ấy vượt trên cả mức độ tự nhiên.

Thánh Máтта đặt trọn tin tưởng vào Chúa Giêsu. Cô Máтта nói với Chúa Giêsu khi Lazaro đã chết: *"...nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết."* Nhưng bây giờ con biết: *Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.*" (Ga 11, 21-22) Thánh nữ Máтта có niềm tin đơn sơ nhưng rất sâu xa vào Chúa Giêsu. *"Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa."* (Ga 11, 27) Chính đức tin siêu nhiên này, thánh nữ Máтта tiếp đón và phục vụ thầy trò Giêsu, không còn chỉ phục vụ một con người (hay một người bạn) nữa, mà là phục vụ Thiên Chúa. Phục vụ con người như phục vụ Thiên Chúa.



Thánh Máтта hết lòng trong ơn gọi phục vụ. Có lẽ thánh nữ đã chọn cho mình một lĩnh vực phù hợp nhất để phục vụ, đó là việc nội trợ. Phù hợp không chỉ là việc chị thích nhưng còn là việc mang lại hiệu quả nhất cho người khác. Công việc này đòi hỏi sự âm thầm, tận tụy và hy sinh. Cám dỗ lớn nhất của những công việc âm thầm là muốn cho người khác thấy và được nhìn nhận. Chị Máтта cũng không ngoại lệ; chị đã

nói với Chúa Giêsu trong khi đang phục vụ rằng: *"Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao?"* (Lc 10, 40) Lời nhắc nhở của Chúa Giêsu luôn giúp cho những người thành tâm thiện chí định hướng đúng trong ơn gọi phục vụ của mình: *"Con người đến... để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."* (Mt 20,28)

Để phục vụ, đức tin và lòng hiếu khách là không thể thiếu. Ơn gọi phục vụ không bao giờ là một con đường để người ta "tìm mình".

*Lm. Phaolô Trương Minh Cao, SJ*

# Tân mạn 05 năm TẠO TÁC MẾN YÊU



**R**ày mừng lễ bốn mạng giáo xứ và cha xứ Giuse 01-05 năm nay diễn ra khá lặng lẽ, và niềm vui

mang tinh tinh thần nhiều hơn là qua những sinh hoạt cụ thể, trong bầu khí ẩm đạm chung của đại dịch Covid-19. Sau thánh lễ sáng, một số thành viên Hội đồng giáo xứ ở lại dùng điểm tâm đơn sơ với cha xứ, cha phụ tá và các thầy.

Vào phòng sách, tình cờ giữ lại chồng báo cũ, chợt nhận ra Bản Tin Tạo Tác Mến Yêu đã tròn 5 tuổi. Nhanh thật, mới ngày nào cha con mấy lần ngồi họp bàn chuẩn bị từng bước, chọn một cái tên, phác họa "maquette", nội dung, hình thức, cách in ấn, phát hành..., bên chiếc bàn ăn thân thương của nhà xứ, cố gắng sao cho Bản Tin ra mắt đúng vào dịp lễ. Những ngày Tháng Tư 2015 là những ngày đáng nhớ đối với Ban Truyền Thông của Giáo xứ. Thoáng chốc mà đã năm năm.

*"Bản Tin Giáo Xứ Tạo Tác ra đời trong giai đoạn mới này nhằm canh tân đời sống giáo xứ để loan báo Tin Mừng."* Bài 'Niềm Vui Nhân 3' ở trang 2 của số ra mắt đã nhấn mạnh mục đích của việc xuất bản. Và năm năm qua, trên thực tế Tạo Tác Mến Yêu đã như một cái bóng, không ồn ào, không phô trương, song hành với những đổi thay tích cực của giáo xứ. Nếu

đọc lại từ số ra mắt đến nay, người ta có thể hình dung ra con đường mà Giáo xứ đã đi, qua việc thành lập và duy trì sinh hoạt những nhóm, những hội đoàn của mọi thành phần. Tạo Tác Mến Yêu đã không thể đóng vai người dẫn đường như ước muốn ban đầu, nhưng đã và đang hiện diện như một chứng nhân phản ánh lại đời sống Giáo xứ. Không phải mọi người trong Giáo xứ đều đọc bản tin này, nhưng nhiều người đã đọc và yêu mến nó.

Từ những số đầu, bài vở chủ yếu do ban biên tập đảm trách, dần dần các cộng tác viên với những góc nhìn khác nhau, các bài viết trong những đợt thi sáng tác đã làm cho bản tin khởi sắc và phong phú hơn. Năm số đầu tiên giữ nguyên số trang ấn định ban đầu là 12, nhưng đến số Tháng Mười 2015 với các bài đăng sau đợt thi viết Trung Thu đã tăng lên đến 20, và từ đó số trang thấp nhất là 16 và có những kỳ phát hành đến 40 trang, với rất nhiều hình ảnh và bài viết nhiều thể loại. Điều đó cho thấy những sinh hoạt của Giáo xứ vừa dồi dào vừa đa dạng thế nào. Và cũng cho thấy sự vất vả của người phụ trách chính. Không chỉ đọc bài, chọn bài, chọn hình ảnh, còn phải trình bày, dàn trang, sắp xếp trong khuôn khổ giấy A5 nhỏ bé xinh xắn nhưng khó tính. Do đó việc đào tạo và bồi dưỡng một đội ngũ biên tập hoạt động đều tay là điều cấp thiết.



Có người hỏi: “Thấy được những ân huệ gì Chúa đã ban cho giáo xứ qua Bản Tin Tạo Tác Mến Yêu?” Cô bạn tôi trả lời không do dự: “Sự hiện diện của Bản Tin trong đời sống Giáo xứ 5 năm qua đã là một ân huệ lớn.” Tôi tán đồng lối nhận định

đầy tin yêu này. Quả thật đối với một giáo xứ nhỏ bé như Tạo Tác, việc xuất bản một tờ báo là một nỗ lực đáng ghi nhận, và nuôi sống nó một thời gian dài là việc không dễ dàng nếu không cậy nhờ ơn Chúa. Tôi đọc lại 40 số TTMY, lòng dào dạt một niềm vui khôn tả vì ân huệ Chúa đã thương ban cho Giáo xứ qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu sự kiện mà Bản Tin đã lặng lẽ

ghi lại. Tôi nhớ đến thế hệ những độc giả trung thành đã qua đi như bà cụ Ngọc, ông cụ Chu, ông cụ Tuế. Tôi nghĩ đến những thành viên của đoàn này hội kia nhóm nọ nóng lòng mong chờ số phát hành mới, và khi TTMY không đúng hẹn, lại hỏi: “Sao lâu rồi chưa thấy báo ra?” Tôi cũng nghĩ đến những bạn đọc thiếu niên bây giờ và cả mai sau nữa, háo hức mở Bản Tin ra tìm bài viết của bạn mình hay tấm ảnh sinh hoạt của nhóm mình. Tất cả những điều đại loại như thế chính là sức sống, là hồng ân Chúa ban xuống bằng bạc trên dòng chảy của đời sống Giáo



xứ, mà chúng ta không kịp nhận ra vì còn mãi tìm những điều lớn lao hơn.

Hôm nay khi những người có công khai phá và xây dựng như bác Quốc Anh, cô Hải An.., vì bận rộn với những công việc khác nên đã tạm chia tay TTMY, thì Bản Tin vẫn được tiếp tục sứ mệnh âm thầm của mình, và những người kế tục cũng đang được huấn luyện. Đó chẳng phải là một ân huệ sao? Và nhất là cái tên Tọa Tác Mến Yêu, cái tên xuất phát từ hồng ân Thiên Chúa, không có cái tên nào hay hơn để đặt cho Bản Tin Giáo xứ đâu!

*Stephano Vũ Văn Nhân*





# Vài tâm tình với TTMY...



Tôi rất yêu mến TTMY, vì Tập tin này giống như cái hồn của Giáo xứ, vì bất cứ người con nào của Giáo xứ, dù đi xa về gần, có TTMY trong tay, đều có thể biết được những hoạt động, tin tức của Gx.

Qua thời gian dài hoạt động, Ban Truyền thông của Gx đã cố gắng để TTMY được phát hành đều đặn, mặc dù có thể gặp khó khăn về thông tin, về nội dung các bài viết, vì toàn là các nhà văn “cây nhà lá vườn”, nhưng tôi luôn mong TTMY vẫn tiếp tục được duy trì và ra mắt đều đặn.

Bản thân tôi vì khả năng có hạn, nên cũng không đóng góp được gì nhiều cho TTMY cả, nhưng vẫn thích thú khi thấy mình lâu lâu có mặt trong đó.

Tôi không đọc nhiều nhưng tôi thấy đây cũng là một công cụ giúp mọi người hiểu hơn về các hoạt động của Giáo xứ, có những mẫu chuyện rất hay, càng ngày càng có sự đầu tư hơn về chất lượng bài viết, cũng như về hình thức



Bốn tiếng TTMY rất gần gũi và thân thương với tôi. Qua TTMY, tôi không chỉ biết được những tin tức nóng hổi của Giáo xứ, nhưng khi đọc TTMY, tôi còn được sống bầu khí sinh hoạt đức tin của Giáo xứ cách sâu lắng, âm ỉ, và với linh thần hiệp thông lên hơn.

Quả thật, TTMY với những bài viết đơn sơ, mộc mạc và những tấm hình gần gũi, dễ thương, đã trở thành một góc rất đời thân thương trong trái tim tôi. Tôi ước mong và hy vọng TTMY sẽ tiếp tục vai trò thâm lặng của mình, để bản thân tôi nói riêng và tất cả những người yêu quý tờ báo này ngày càng thấy nó trưởng thành và phát triển với những bài viết có nội dung phong phú, hình thức đẹp, hấp dẫn và bắt mắt, để ngày càng có nhiều độc giả hơn.

# "NÓ" là thế đấy...

*Người ta bảo tôi là con bé lanh chanh...*

**R**gài cũng rầy tôi lo chi mà lảm chuyện, nhưng trời sinh tôi thế thôi cũng đành...

"Nó" không phải là một thành viên của nhóm Mátta (Ban Đời Sống). Ấy thế mà, mỗi khi có sự kiện tiệc tùng gì liên quan

đến Ban Đời Sống, y rằng "Nó" xuất hiện... Hiện diện với tính cách: len lén, trà trộn vô tư, đơn sơ như một nhân vật có vai trò không đáng kể !



Một công việc được đặt để

vào vị trí cách tầm thường nhất, nhưng trong "Nó" luôn mang một cảm nhận được đón nhận đong đầy những lời động viên, khích lệ của các anh chị em trong Ban.

Ngày ấy... là một ngày "Nó" được giao công việc; đối với "Nó" đây là một công việc mà "Nó" luôn mang trọng trách nhiệm.

“Nó” nói: “Em mà biết làm gì...!”... “Chị có biết gì đâu mà làm...!”

Ban Đời Sống: “1. em cứ lên cắt dưa leo và rửa rau...; 2. chị cứ lên cắt bánh mì, sắp xếp chén bát, ly tách lên bàn...” Và rồi “Nó” đồng ý gật đầu cái một cách... ok. “Nó” còn tự giác nhận chiên bánh phồng tôm nữa đấy các bạn ạ...

“Nó” cứ tuần tự xếp, một bàn, hai bàn, ba bàn, rồi đến mười mấy hai chục bàn. Những món ăn của bữa tiệc Agape đặc sản, đặc trưng, đặc biệt; đơn sơ mà đầy ắp tiếng cười, tiếng cười của giai điệu tình huynh đệ: phục vụ là cho không... phục vụ là quên mình... phục vụ vì Chúa Ki-tô...



“Nó” là thế đấy...!

Sự khởi đầu ơn phục vụ của “Nó” là thế đấy...!

*Nhóm Mátta*

## HÒN THAN nhỏ...



**M**ột hòn than, hòn than chứ không phải cục than, bé xíu, xù xì, lăn lóc, không ai để ý tới và không có ích lợi gì.

Ngày xưa tôi là thế, xù xì, mốc meo, co rúm; co lại với tất cả gia đình, xã hội và Giáo xứ. Thật lạnh lùng!

Nhưng bản chất tôi là người Công giáo, từ nhỏ đã được ba tôi dẫn dắt chỉ bảo: như thế nào là người Công giáo. Mọi sự chỉ dẫn rất đơn sơ thôi; mặc dù tôi có niềm tin nhưng mọi thứ chỉ như một thủ tục.



Rồi đến một ngày, một ngày trải qua thật dài với tất cả sự khó khăn trong cuộc sống, và tôi đã cảm nếm được nhiều ý nghĩa trong đó: tôi thấy cô đơn, cô đơn với mọi sự xung quanh, rồi bế tắc, gần như tuyệt vọng. Tôi đã đến trước hang đá Đức Mẹ ở đồi Mai Anh cả lúc trời mưa hay khi trời nắng, để thầm thì chỉ xin Mẹ một điều là, đừng để con làm sai trái việc gì và luôn được bình an.

Cứ như thế trong nhiều tuần và nhiều tháng, tôi khao khát được nhìn thấy và nhận ra một điều gì đó tốt đẹp.

Từ đó, tôi tự dành riêng cho mình một giờ trong ngày và tôi dùng giờ đó để đi tham dự thánh lễ, cứ như thế cho đến nay.

Rồi một ngày, chị Nhuận (trưởng nhóm Legio Đức Mẹ Đồng Trinh) bảo tôi: “cái bà này đi họp Legio đi, rảnh làm gì, đi mà đọc kinh!” Tôi chỉ mỉm cười, vì trong thâm tâm tôi không thích sinh hoạt các hội đoàn, e sợ sẽ sinh nhiều chuyện (chắc là tư tưởng của hòn than). Rồi cũng hôm ấy, chị Phi Phượng đã nhẹ nhàng rủ rê: “Đi đọc kinh Legio với chị đi, hay lắm!” Nể lòng chị, thế là tôi nhận lời, vào đúng ngày sinh nhật Đức Mẹ (08.09). Ôi lạ lùng thay, thật lạ lùng hơn khi suy nghĩ lại từng bước, từng bước tôi tham gia vào các công tác tông đồ đúng những ngày kỷ niệm về Mẹ.

Giờ đây, hòn than tôi đã được bỏ vào lò rồi, chỉ là hòn than nhỏ thôi nhưng nó đã được hong lên, được cộng hưởng và lan tỏa thành ngọn lửa đầy sức nóng với tinh thần chiến sĩ trong đạo binh mà Đức Maria là Nữ Tướng. Thật kỳ diệu thay! Đến nay, tôi đã cảm nhận được những hồng ân Chúa trên cuộc đời của mình nhiều mức không kể xiết. Đức Mẹ đã dẫn tôi luôn luôn đi trên con đường của bình an và an ủi.

Giờ đây, con chỉ biết cảm tạ ơn Chúa, bằng cách gắng hết sức làm việc tông đồ mà con đã chọn và được trao ban. Con luôn tin rằng có Chúa Thánh Thần soi sáng và Mẹ Maria luôn đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường phục vụ Chúa và tha nhân.



*Đà Lạt, ngày 05.07.2020*

*Elisa*

# Theo DÒNG THỜI GIAN

**D**òng hành cùng Giáo xứ hơn 40 năm, với biết bao hồng ân đã lãnh nhận, được tham gia các đoàn thể qua sự dẫn dắt của các Vị Mục Tử, các Bậc Lão Thành; được phúc theo chân các ngài qua các giờ kinh, thăm viếng bệnh nhân, đưa tiễn người quá cố... Kinh nghiệm và gương sáng của

các ngài giúp tôi có những ấn tượng sâu xa về ý nghĩa cuộc đời. Lời Kinh Hoà Bình của thánh Phanxico: "Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ..." đánh động tâm hồn tôi, giúp tôi thêm năng lực để góp một

phần công sức nhỏ bé vào những sinh hoạt chung của Giáo xứ.

Hơn 40 năm, qua mọi thăng trầm của đời sống, tôi đã được chứng kiến biết bao sự ra đi, từ những "cây cao bóng cả" – những bậc cao niên bệnh tật đến những người trẻ đang tràn đầy sức sống... Sự ra đi nào cũng đứt đoạn, cô đơn lạnh lẽo cho người nằm xuống, đau thương tiếc nuối cho người ở lại.

Trải nghiệm thời gian, cuộc sống, tuổi trẻ năng động không còn; đời người rồi cũng qua đi. Thời gian là của Chúa, sao ta không tận dụng thời gian Chúa ban, dù một chút ít, để chia sẻ những đau thương mất mát của tha nhân! Một lời kinh, một tiếng



hát, một lời nguyện cầu vẫn vói cũng đủ ấm lòng người ra đi và an ủi đồng viên người ở lại...!

Ấm áp niềm vui khi cùng hiệp thông với cộng đoàn qua các buổi cầu kinh, thánh lễ an táng, tiễn đưa người nằm xuống, đón nhận lời huấn từ nơi các Mục tử, cảm nhận sự thay đổi nội tâm sâu xa nơi những hoàn cảnh đơn côi, những tâm hồn nguội lạnh. Niềm vui đó giúp tôi

thêm động lực mạnh dạn đảm nhận vai trò "Trưởng ban tụng niệm" (dù không được cất đặt) mà mọi người đã ưu ái đặt cho.

Tạ ơn Chúa! Xin cảm ơn các Vị Chủ Chăn và cộng đoàn đã đồng cảm, đón nhận cho tôi được cùng đồng hành qua những công việc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa NHÂN VĂN này.

N – Tr



“NÉN BẠC”

Nước Trời  
Ơn gọi **PHỤC VỤ**



**T**rong dụ ngôn “Những Nén Bạc” (Mt 25:14-30; Lc 19:11-27), Chúa Giêsu mời gọi mỗi người Kitô hữu đều trở thành những người quản lý giỏi về những khả năng mà chúng ta được trao ban, phát triển những kỹ năng mà chúng ta có, và chọn lựa những phương kế mà chúng ta sử dụng để xây dựng Nước Trời. Chúa cũng đã trao cho con “Nén Bạc” ấy: có thể là 5, là 2 hoặc chỉ là 1 nén nhưng dù nhiều hay ít Chúa cũng muốn con sinh lợi và để con tùy ý sử dụng...



Là người Kitô hữu, con cảm nhận mình thật may mắn vì biết Chúa và được sống trong Hội Thánh Công Giáo; hạnh phúc hơn là được lớn lên và trưởng thành nơi Giáo xứ Tạo Tác. Bên cạnh đó, có thêm sự hiện diện của hai cộng đoàn nữ tu Chúa Quan Phòng và Phan Sinh Thừa Sai, là mảnh đất màu mỡ để “cây Đức Tin” của con phát triển

và sinh hoa kết trái. Nơi đây con có nhiều cơ hội làm cho “Nén Bạc” Chúa trao sinh lợi qua các hoạt động Tông Đồ, phục vụ và xây dựng Giáo xứ cũng như Hội Thánh tại địa phương.



Giới trẻ của Giáo xứ Tọa Tác từ ban đầu đã có được sự  
điều dắt của quý Cha,



quý Thầy và quý  
Soeur. Điều đó đã  
khơi nguồn nơi mỗi  
người trẻ chúng  
con một niềm say  
mê phục vụ. Mỗi  
một hội nhóm  
chúng con tham  
gia đều hướng  
chúng con đến phục vụ Chúa

và phục vụ tha nhân. Qua đó, mối tương quan giữa chúng  
con với nhau và với cộng đoàn mỗi ngày  
lại thêm gắn bó hơn theo năm tháng.  
Riêng con, với những đóng góp nhỏ bé,  
con tham gia Giáo Lý Viên cách nhiệt  
thành, siêng năng tập hát để phục vụ  
thánh lễ trong Ca Đoàn, vì tâm niệm rằng:  
hát là giúp  
mọi người  
cầu



nguyện tới hai lần. Con tham gia  
với những giờ kinh của Hiền Mẫu  
để cầu nguyện cho mọi người,  
đặc biệt cho những người già  
yếu đau bệnh trong Giáo xứ; con  
cùng với Ban Bác Ái đến thăm

viếng và chia sẻ với những người nghèo và những kẻ cơ nhỡ khó  
khăn; cùng với các anh chị nhóm Thánh Gia chúng con luôn cơ

động cho những nhu cầu của Giáo xứ; và đặc biệt khi trợ giúp

cha xứ điều hành Khu giáo, con thấy mình cần hy sinh nhiều hơn cho những công việc chung ...và còn nhiều điều khác bổ ích cho tâm hồn nữa. Tất cả những điều ấy đem con đến niềm vui đời sống phục vụ và cảm nhận được ý

nghĩa của đời sống Ki-tô hữu. Đó cũng chính là niềm khích lệ cho những người thân trong gia đình con sống đức tin và cùng con dẫn thân phục vụ Chúa.

Vẫn biết rằng phục vụ Chúa – phục vụ tha nhân là chỉ cho đi mà không mong đền đáp. Tuy nhiên, có những lúc cũng thật sự thách đố; có những va chạm không tránh khỏi trong hợp tác hay sự bất hợp tác; hoặc làm sao để cân đối và điều hợp thời gian cho gia đình, cho việc chung và cho cá nhân. Con nghiệm ra rằng, chỉ nhờ lòng Tin - Cậy - Mến và đời sống cầu nguyện mới giúp con vượt qua tất cả thử thách để có thể bền bỉ trong ơn gọi phục vụ mà Chúa muốn.



Ai cũng đều được Thiên Chúa trao cho những “Nén Bạc”



đó là những khả năng mà Chúa ban. Ai cũng được mời gọi để sử dụng nó một cách tốt nhất, khéo léo để sinh hoa trái trong phục vụ và chu toàn trách nhiệm của người tín hữu. Nén bạc được

trao và cách sống ơn gọi

phục vụ của mỗi người cũng khác nhau. Có nhiều cách để sinh lợi cho nén bạc; việc chôn giấu nén bạc của mình có thể đến từ sự vô cảm, sợ hãi, hay bận rộn, ngại ngùng, hoặc vì lười biếng thiếu trách nhiệm hay thụ động trong vùng bình yên của mình, và còn nhiều lý do khác!

Lạy Chúa Giêsu xin hãy dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa như Chúa đáng được phụng sự,... biết phục vụ mọi người ở khắp mọi nơi. Xin dạy con biết cho đi mà không tính toán, biết xả thân mà không mong chờ phần thưởng... vì biết rằng con đang thi hành thánh ý Chúa.

*Maria Phan thị Thúy*





# Bàn tay Chúa dẫn đưa...

**L**ạy Chúa, mỗi lần con nghĩ đến ơn gọi mà Chúa đã mời gọi con phụng sự Ngài, lòng con lại dâng trào đến lạ lùng. Con muốn nói lên cho mọi người cùng biết Ngài đã thương và chọn con cách những không ra sao!

Con đơn sơ đến với Ngài và yêu Ngài bằng lời ca tiếng hát mỗi khi con ngồi giặt giũ hay khi con rửa chén bát; con đơn sơ đến với Ngài qua lời thầm nguyện rằng: con yêu Ngài và qua việc lần chuỗi Mân Côi. Những điều ấy làm con thật hạnh phúc!



Rồi đến một ngày, nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, con đã cảm nhận được tình yêu của Chúa mời gọi và thúc giục con hãy làm một điều gì đó để vang lên tình yêu Chúa đã dành cho con. Lúc đó con cứ đơn sơ nghĩ rằng, mình chỉ cần nói cho mọi người biết Chúa rất thương mình và kể cho họ nghe về những ơn lành Ngài đã ban cho con là đủ rồi.

Nhưng Chúa ơi! Con biết nói làm sao đây! Ngài đã nhìn thấu suốt tâm can của con và nỗi khát khao của con trong sự đơn sơ ấy. Thế rồi, Ngài đã thương và chọn con, một người con mới tập

tỉnh bước đi với bao nhiêu yếu hèn và giới hạn. Con nhớ lại ngày đó, khi con đi họp phụ huynh lớp giáo lý cho con của con; con đã thấy cô Bông dạy giáo lý cho con của con, nhìn thấy cô vừa ốm yếu vừa ho hen, thế mà vẫn hăng say phục vụ. Lúc đó, con thầm

nghĩ rằng: vì sao tôi vừa có

sức khoẻ vừa có đầy lòng khao khát muốn nói về tình yêu Chúa, muốn chia sẻ tình yêu của Ngài! Và Chúa đã đánh động lòng con nên con đã xin



được vào phục vụ trong các lớp giáo lý, với ước muốn nhỏ nhoi là giúp các em giữ tinh lặng và trật tự hay nhất giúp các em bút vở khi rơi xuống đất. Lòng con chỉ ao ước đơn giản thế thôi...

Chúa ơi! Chúa đã thương con mà mời gọi con theo như lòng con thầm nghĩ, vì tâm can con Ngài đã biết cả, biết rằng con yêu mến Ngài. Những ngày đầu của việc phụ lớp giáo lý, con cũng làm như mình đã tâm niệm, lắng nghe cô Bông giảng và con học hỏi thêm. Lúc ấy, con mới ngỡ ra, con mới biết con cần những gì. Con chợt nhận ra mình thật là giới hạn trong kiến thức giáo lý; dạy giáo lý không phải chỉ cần nói con yêu Chúa, Chúa yêu con hay con yêu Mẹ Maria rất nhiều là đủ. Con đã hiểu ra điều cần phải làm để rao giảng và chia sẻ tình yêu Thiên Chúa, nhất là với một người tân tòng như con...!

Từ đó, con bắt đầu tra dồi Tín lý; con đã đến soạn bài với bác Quốc Anh suốt 2 năm, với thầy phó tế Đa Minh Phạm Minh Thắng và với thầy xứ Giuse Nguyễn Hải Đăng. Con đã tham gia các lớp bồi dưỡng giáo lý của



Giáo Phận, học để thêm căn bản về giáo lý đức tin cho bản thân. Con nhớ, những lúc soạn bài xong con đã dạy thử cho hai đứa con của con ở nhà và hỏi chúng: mẹ dạy như thế có được không, các con có hiểu không?...



Ôi! Tình yêu Thiên Chúa là như vậy, con càng khao khát Ngài bao nhiêu thì Ngài lại gán con bấy nhiêu. Ngài đã thương con, đã chọn con và cho con tự do để đáp lại, khích lệ con cộng tác với Ngài dù con mọn hèn bất xứng, dù con giới hạn mọi điều.

Con muốn chia sẻ câu chuyện này về mình vì đó là một kỷ niệm đẹp về "Tình yêu Ngài dành cho con". Con biết rằng cũng có nhiều anh chị em có tấm lòng đơn sơ khao khát như con, ước mong sao tình yêu Thiên Chúa đánh động để được Chúa thương mời gọi và đáp lại mà phục vụ Chúa và yêu mến các em như con đã nhận được.

*Maria Madalena Lê Thị Quỳnh Như*

Theo tiếng gọi

SẢ MẠC

“TABOR – LÊN ĐƯỜNG”

Tabor- Lên Đường là khẩu hiệu của Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp II. Ước nguyện của các Sa mạc sinh khi bước vào Sa mạc là mong được bước theo Thầy Giêsu Chí Thánh, cùng lên núi để diện kiến dung nhan rạng ngời của Thầy.

Để đến “núi Tabor” đợt này, anh chị em Huynh trưởng Cấp I phải trải qua Kỳ huấn luyện các bài khóa. Thời gian học các bài khóa vào các Chúa nhật từ 07/06 đến 21/06. Đây là thời gian anh chị em Huynh trưởng sống trọn ngày Chúa nhật cho Chúa và cho sứ mạng làm tông đồ.



Qua ba tuần học hỏi các bài khóa, anh chị em Huynh trưởng phải thực hiện việc rất cần nhưng xem ra không mấy người thích, đó là làm bài thi Tiên Sa Mạc. Chúa nhật ngày 21.06, tất cả anh chị em Huynh trưởng của ba xứ Tạo Tác, Thánh Mẫu và

Tùng Lâm tham dự kỳ Huấn luyện này đã có mặt tại giáo xứ Tạo Tác để làm bài thi. Mỗi Huynh trưởng được xếp một bàn, nên tất cả các phòng học Giáo lý của Giáo xứ được sử dụng. Đúng 13h30 phút, Ban Huấn luyện Liên đoàn phát cho mỗi Huynh trưởng: 01 đề thi với 08 câu hỏi và 01 tờ giấy trắng. Giờ căng thẳng bắt đầu, bầu không khí thật trang nghiêm, các thí sinh huynh trưởng miệt mài viết ra những kiến thức mình đã thu lượm được qua những bài học.

Ban Huấn Luyện – Ban Giám thị tích cực đi tới đi lui làm bầu không khí thêm phần căng thẳng.

Sau 1 giờ đồng hồ, còi hiệu báo hết giờ làm bài, các thí sinh nộp bài, rồi tạm thời thở phào chút ít..., các khuôn mặt trắng hồng xinh xinh, đôi mắt đăm chiêu, điểm xuyết những tiếng cười, nhưng vẫn ẩn chút lo lắng, hồi hộp vì còn



chờ Ban Giám khảo chấm điểm.... Sa mạc phó và là Trưởng Ban Giám khảo tiến vào phòng học... Giờ phút căng thẳng, nín thở... rồi bỗng vỡ òa với kết quả: Tất cả anh chị em Huynh trưởng Tạo Tác đủ điểm để đi Sa mạc Huynh trưởng Cấp II. Mọi cố gắng, hy sinh vất vả của anh chị em đã được Chúa thưởng công xứng đáng.

Khóa học Huấn luyện Lý thuyết kết thúc, anh chị em Huynh trưởng Tạo Tác rất vui mừng, hào hứng với lời vẫy gọi của Sa mạc Tabor. Chúng con muốn chia sẻ niềm vui này như một lời tri ân đến cha xứ Giuse, cha phụ tá Phaolô, thầy xứ Giuse, Hội Đồng Giáo xứ và hết thảy mọi người đã khuyến khích, động viên và đồng hành cùng anh chị em Huynh trưởng cách này cách khác trong thời gian chúng con tham dự Khóa Huấn luyện Lý thuyết Huynh trưởng Cấp II tại giáo xứ Tạo Tác.

Chúng con những anh chị em Huynh trưởng – Giáo Lý viên được Chúa yêu thương kêu mời cộng tác với Chúa, xin dâng lên Chúa lời cảm tạ, tri ân và những cố gắng nhỏ bé của chúng con để “Cho vinh Danh Chúa hơn.”

*Anna Trịnh Thu Mai - GLV Sơ cấp II*





*Tôi, Bạn, Chúng ta...*

## **là những BÔNG HOA**

**T**rong cuộc sống khó khăn và tấp nập ngày này, có vô vàn thách thức mà bản thân chúng ta phải đối mặt. Vậy để giải quyết vấn đề khó khăn của bản thân, tại sao bạn lại không thử tìm hiểu về chính bản thân mình, và bày tỏ chúng cho mọi người xung quanh để họ có thể hiểu được bạn cần gì? Bạn là người như thế nào?.



Buổi sinh hoạt Chúa nhật, ngày 26 tháng 6, giới trẻ chúng tôi đã thực hiện hành trình khám phá bản thân thật thú vị qua những bức hình. Mỗi người nhìn ngắm những bức hình, rồi suy nghĩ lựa chọn cho mình những bức hình mình ưng ý nhất, mà cho rằng nó diễn tả tốt nhất về con người với những tính cách, nguyện vọng và ước mơ

của bản thân. Sau đó chúng tôi bắt cặp, rồi “đốc bầu tâm sự” với người bạn đồng hành. Tiếp đến, chúng tôi lần lượt giới thiệu

về người bạn đồng hành với những sở thích, ước mơ, khát vọng... cho tất cả mọi người tham dự.

Ai trong chúng tôi cũng có cơ hội trở thành những “Nhân viên PR” giúp mọi người hiểu nhau và đem lại nhiều tiếng cười, niềm vui. Buổi sinh

hoạt giúp tôi cũng như các bạn có thể hiểu hơn về chính mình, hiểu hơn về những người xung quanh, để rồi tất cả chúng tôi đều nhận ra bản thân có thể làm được những việc lớn lao hơn những gì chúng tôi từng nghĩ. Nhìn khuôn mặt mỗi người, tôi thấy tất cả đều vui thỏa, và cảm

thấy nguồn cảm hứng, sức sống tuổi trẻ lan tỏa trong tim mỗi người, để rồi ai nấy đều cảm thấy mình là một bông hoa, mà “loài hoa nào, cũng quý, cũng thơm” để cùng tỏa ngát hương cho cuộc đời.



Cuối cùng, những người trẻ chúng tôi quây quần bên Chúa trong bầu khí tĩnh lặng, cùng nhau dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn vì Chúa đã cho mỗi người chúng tôi có dịp nhìn lại bản thân, để



biết mình rõ hơn, biết những người xung quanh với bao điểm dễ thương đáng mến. Không ai bảo ai, chúng tôi đều dâng lên Chúa nguyện ước: Xin Chúa dẫn dắt, gắn kết và thổi bùng lên

ngọn lửa tình yêu, lòng hăng say trong tâm hồn mỗi người trẻ chúng con.

Buổi sinh hoạt khép lại, nhưng lòng tôi tràn ngập một niềm vui, vì không chỉ có buổi hôm đó, mà các buổi sinh hoạt của Giới trẻ từ khi bắt đầu trở lại đều rất thú vị, hữu ích. Tôi ước mong, nhiều bạn trẻ đến tham dự, để chúng ta có cơ hội sẻ chia, hòa nhịp thao thức của Giới trẻ Tạo Tác.

*Phaolô Nguyễn Nho Chí Thọại*

# Các vị THÁNH TRẺ



**CARLO ACUTIS:**

**15** tuổi trở thành Bạc Đáng Kính

*"Chúa Giêsu là người bạn vĩ đại của tôi,  
còn Thánh Thể là đường cao tốc đến thiên đàng."*

**C**arlo Acutis (3.5.1991-12.10.2006) vừa được Đức Thánh Cha Phanxico công nhận là đáng đáng kính vào ngày 5.7.2020 – một vị thánh 15 tuổi.

Có một con đường mà số ít các vị thánh từng đi, để có một cuộc sống trọn vẹn và chân thực nhất, vì chẳng ai biết trước họ có bao nhiêu năm cuộc đời. Chàng thiếu niên Acutis đã chọn một hướng nhắm duy nhất cho cuộc đời của mình: *"Chúa Giêsu là người bạn vĩ đại của tôi, còn Thánh Thể là đường cao tốc đến thiên đàng."*

Acutis sinh ra ở London (nước Anh); bố mẹ của cậu vẫn thường xuyên nghe người ta phản hồi về cậu: *"Con của bà thật đặc biệt!"* Mặc dù gia đình không thường xuyên đi nhà thờ nhưng cậu lại một lòng hướng về Chúa Giêsu; đó là nguồn gốc hình thành những phẩm chất đặc biệt của cậu. Mẹ Acutis kể, cậu không bao giờ đi qua cổng của một nhà thờ mà không yêu cầu dừng lại để vào bên trong viếng Chúa. Cậu yêu mến các thánh và say mê tìm hiểu về các thánh. Cậu đặt những câu hỏi mà bà không thể trả lời được. Bà nói: *"Tôi không hiểu được sức mạnh đang sau*



*finish homework*

*lòng một đạo của con trai. Con vẫn còn quá nhỏ bé nhưng hết sức kiên định về điều mà con muốn."* Khi lên 7 tuổi, cậu được rước lễ lần đầu, và từ đó về sau, cậu không bao giờ quên dự thánh lễ và lần chuỗi mỗi ngày.



Thời gian đến trường, cậu luôn đạt thành tích xuất sắc và hoàn thành mọi công tác. Cậu dành thời gian hướng dẫn các bạn đọc sách giáo lý, chăm người nghèo và sinh hoạt với thiếu nhi ở nhà nguyện. Cậu cũng dành giờ luyện saxophone, chơi bóng đá, thiết kế các chương trình máy tính và thích chơi game. Acutis quan tâm đến nhiều lĩnh vực: lập trình, chỉnh sửa phim, lập

website và viết tạp chí định kỳ. Công việc nào cũng xuất sắc, cộng thêm phong thái thoải mái nữa nên cậu toả sáng ở trường học.

Acutis truyền giáo bằng internet thật mãnh liệt. Cậu lập một số website nổi tiếng, một trong số đó dành cho những vị thánh trẻ tuổi, đặc biệt là vị nào đạt đến mục tiêu nhanh nhất. Cậu ước mơ làm một cuộc triển lãm về các phép lạ Thánh Thể. Cậu đã đích thân đến nơi chụp lại ảnh 136 phép lạ diễn ra ở những quốc gia khác nhau. Cậu ao ước để mọi người hiểu được Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong buổi tiệc Thánh Thể, bằng cách trình bày những thời khắc cụ thể mà phép lạ xảy ra. Sau 2 năm kỳ công nghiên cứu, website này được rất nhiều người quan tâm và lan toả đến mọi góc ngách địa cầu.

Sau công trình này, Acutis phát hiện cậu bị bạch cầu cấp tính; cậu đã hiến dâng những đau khổ của mình phải chịu cho Đức Giáo Hoàng và Giáo hội, để có thể bỏ qua cõi luyện ngục và đi thẳng lên thiên đàng. Cậu đã ra đi khi mới độ tuổi 15. Carlo Acutis đã mang Tin mừng của Chúa đến khắp nơi trên địa cầu với một cách thức mới mẻ nhất. Cậu đã gợi hứng cho nhiều bạn trẻ con đường nên thánh ngay trong thời kỳ công nghệ hôm nay.



*Nhóm MV Giới trẻ*



- ✚ *Nên thành là ơn gọi cho tất cả mọi người.  
(Tweet 30-6-2013)*
- ✚ *Yêu thương và tôn trọng người khác, như thể họ là anh chị em của con.*



# Câu hỏi SỐNG ĐẠO

## Thánh nữ Maria Madalena là ai?



Maria Madalena là người bị “mang tiếng” và có nhiều hiểu lầm.

Bà bị hiểu lầm là “người phụ nữ tội lỗi” đã khóc và đã xúc dầu thơm chân Chúa Giêsu (x.Lc 7,37-38).

Bà bị nhầm lẫn với bà Maria ở Bethania (chị em của Martha và Lazaro).

Bà cũng bị hiểu lầm khi người ta đồng hoá bà với một người phụ nữ (vô danh) bị bắt quả tang vì phạm tội ngoại tình (x.Ga 8,3). Chính vì thế, Maria Madalena được coi là cô “gái điếm sám hối”; đó cũng là hình ảnh nổi bật nhất khi người ta nhắc đến Maria Madalena. Tuy nhiên, đây chỉ là những gán ghép vô căn cứ.

Maria Madalena là một người phụ nữ đạo đức và can đảm. Bà đã được Chúa Giêsu trừ cho khỏi “bảy quỷ”

và chữa khỏi bệnh (x.Lc 8,2; Mc 16,9); sau đó bà đi theo Chúa làm tông đồ và hoàn toàn phục vụ các ngài. Madalena là quê hương của bà; người ta gọi như thế để có thể phân biệt với các bà Maria khác. Madalena có







nghĩa là “thấp” hoặc “được nâng lên, cao cả”. Thánh nữ được coi là người nữ quan trọng thứ nhì sau Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa. Ngài đồng hành và trợ giúp Chúa Giêsu cũng như các tông đồ trong suốt hành trình rao giảng Tin Mừng (x.Mc 15,40-41). Đặc biệt, ngài hiện diện trong những thời điểm quan trọng của Chúa Giêsu. Maria Magdalena cùng với Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá khi Đức Giêsu trút hơi thở cuối cùng (x.Ga 19,25) và là người được cho là có diễm phúc gặp Chúa Giêsu Phục sinh đầu tiên,

trước cả các Tông đồ (x.Mc 16,9).

Chính vì vị trí quan trọng của thánh nhân mà Đức Thánh Cha Phaxico đã nâng bậc lễ nhớ lên thành bậc lễ kính, ngang tầm bậc lễ của các Tông đồ (22.07), trong dịp ngày lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và trong bối cảnh của Năm Lòng Thương Xót Chúa (03.06.2016). Điều đó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của thánh nữ, là người đã tỏ tình yêu lớn với Chúa Kitô và được Chúa Kitô yêu mến nhiều. Đức Thánh Cha nhắc lại danh hiệu mà thánh Toma Aquino đã gọi ngài là: “Tông đồ của các Tông đồ”, vì ngài đã loan báo Tin Mừng Phục sinh cho các Tông đồ và các ngài lại loan tin ấy cho toàn thế giới.

Lễ kính thánh nữ vào ngày 22.07 nhắc chúng ta về một hình mẫu dành cho những người nữ trong Giáo hội – người tông đồ với lòng yêu mến nhiều.

*Lm. Phaolô Trương Minh Cao*



## TIN GIÁO HỘI và GIÁO XỨ 7/2020

### \* Đc. GIUSE ĐÌNH ĐỨC ĐẠO ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀ THÀNH VIÊN BỘ GIÁO DỤC CÔNG GIÁO:

Sáng ngày 6/6, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm bốn thành viên mới cho Bộ Giáo dục Công giáo. Bốn thành viên mới gồm Đức Hồng y Joseph William Tobin, Tổng giám mục Newark (Hoa Kỳ); ĐHY Désiré Tsarahazana, Tổng giám mục Toamasina (Madagascar); ĐHY Louis Francisco Ladaria Ferrer, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và Đức cha Giuse Đình Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc.



Đức cha Giuse từng có kinh nghiệm phục vụ nhiều năm tại Roma với nhiều chức vụ khác nhau. Đức cha Giuse Đình Đức Đạo hiện là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc HĐGMVN (nhiệm kỳ 2013-2016 và 2016-2019), và ngài cũng là viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam.

Bộ Giáo dục Công giáo có nhiệm vụ thông truyền và đảm bảo thực hiện giáo dục Công giáo theo đường hướng của Toà Thánh tại các trường, học viện, các cơ sở thuộc thẩm quyền Giáo hội. (Rei 6/6/2020)

### \* THƯỜNG HUẤN LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

19g15, Thứ hai (15.6), Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã khai mạc Khoá thường huấn năm 2020 với giờ Châu Thánh Thể- kinh tối và gọi ý nguyện ngắm. Tham dự Khoá thường huấn có 193 tham dự viên gồm linh mục đoàn giáo phận và 8 tiến chức Phó tế.

Thứ ba (16.6), Sơ Ý Lan (C.N.D) chia sẻ đề tài “Lạm dụng tình dục vị thành niên”. Buổi thuyết trình có phần hội thảo và trao đổi giữa các tham dự viên và thuyết trình viên.

Thứ tư (17.6) cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích (CSsR) chia sẻ đề tài “Mục vụ vấn đề tâm linh, đặc biệt “trừ quỷ””. Buổi chiều, cha Quản hạt Madagascar chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề “Mục vụ giới trẻ dân tộc”. Tiếp đó, Cha G. H.Kim Sơn chia sẻ đề tài: Bảo vệ trẻ vị thành niên: Quy chế hướng dẫn và xử lý những cáo buộc.

Thứ năm (18.6), cha Giuse Lê Quang Uy (CSsR) chia sẻ đề tài “Giáo Hội đồng hành với người trẻ”, giúp các linh mục thực hiện tốt hơn mục vụ giới trẻ trong năm Giáo hội Việt Nam chọn làm chủ đề của năm 2020. Buổi chiều cha Phêrô Trần Văn Hội chia sẻ vấn đề: Đại cương Tông Huấn “Chúa Kitô đang sống”. Cuối buổi chiều thứ năm Đức Giám mục Đa minh gặp gỡ linh mục đoàn Giáo phận để kết thúc Khoá thường huấn.

Khoá thường huấn của linh mục đoàn giáo phận năm nay diễn ra rất tốt đẹp, với nhiều đề tài phong phú, được các thuyết trình viên có nhiều kinh nghiệm trong từng lĩnh vực chia sẻ cách sinh động đã cuốn hút các tham dự viên.

## **\* ĐỨC CHA ĐAMINH TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ CHO 8 THẦY**

Sáng 19.6, kết thúc Khoá Thường huấn của Linh mục đoàn Giáo phận tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Đà Lạt, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh-Giám mục Giáo phận cử hành thánh lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và truyền chức Phó tế cho 8 thầy.

Trong 8 tân Phó tế có 3 thầy thuộc Tu hội Tận Hiến Nhập thể Truyền giáo và 5 thầy thuộc Đại chủng viện Minh Hoà của Giáo Phận Đà Lạt gồm:

- 1. Phaolô Vũ Hoàng Bảo Sơn, ICM**
- 2. Gioan B. Nguyễn Quốc Tuấn, ICM**

3. Phaolô Nguyễn Trọng Ban, ICM
4. Giuse Lê Vũ Thành Trung
5. Gioan Hoàng Anh Tuấn
6. Phaolô Kră Jăn Chiêng Jòi
7. Micae Nguyễn Mạnh Cường
8. Gioan B. Nguyễn Quốc Dũng



Thánh lễ được Đức cha Đa Minh cử hành cách trọng thể, cùng đồng tế có linh mục đoàn Giáo phận vừa kết thúc Khoá thường huấn năm 2020. Tham dự thánh lễ có quý thân nhân, ân nhân của 8 tân Phó tế đến từ các giáo xứ trong giáo phận.

### **\* ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT THIẾT LẬP 05 GIÁO XỨ MỚI**

Kết thúc Tuần Thường huấn 2020, vào ngày 19.6 Đức cha Đa minh - Giám mục Đà Lạt công bố 5 nghị định thiết lập 5 giáo xứ mới, trong đó 4 giáo xứ thuộc giáo hạt Đa Tông (H. Đam Rông) và 1 giáo xứ thuộc giáo hạt Đức Trọng (H. Lâm Hà).

Cụ thể, tại giáo hạt Đa Tông có thêm 4 giáo xứ:

1. Giáo xứ Rô Men (xã Rô Men) với 2300 giáo dân được tách ra từ giáo xứ Đa Tông, Giáo xứ chọn Thánh cả Giuse làm Bổn mạng. Nhà thờ Rô Men cách xứ mẹ Đa Tông 16km. Đức cha Đaminh bổ nhiệm Cha Đaminh Nguyễn Ngọc Trang làm quản xứ tiên khởi.

2. Giáo xứ Liêng Srôngh, là giáo họ trực thuộc giáo xứ Đa Tông được nâng thành giáo xứ Liêng Srôngh cách xa xứ mẹ 27km, với 3.300 giáo dân, giáo xứ chọn Thánh Phanxicô Xaviê làm Bổn mạng; Đức cha bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Tiến Đạt làm Quản xứ tiên khởi.

3. Giáo xứ Đa R'sal (xã Đa R'sal) cũng được tách ra từ xứ mẹ Đa Tông, cách xa 50m về hướng Đăk Lăk. Giáo xứ có 2.650 giáo dân, chọn Đức Mẹ Hồn

xác lên trời làm Bỏ mạng. Đức cha bổ nhiệm Cha Vincentê Vũ Tấn Thành làm quản xứ tiên khởi.

4. Giáo xứ Đạ K'Nàng với 2.200 giáo dân, được tách ra từ giáo xứ mẹ Phi Liêng, cách xa 8km, giáo xứ gồm 7 thôn của xã Đạ K'Nàng, giáo xứ chọn Đức Mẹ Hồn xác lên trời làm Bỏ mạng. Đức cha bổ nhiệm Cha Gioan Đỗ Hữu Tài làm quản xứ tiên khởi.

5. Giáo xứ R'Lom, vốn là một giáo họ trực thuộc giáo xứ Phú Sơn (H.Lâm Hà), thuộc giáo hạt Đức Trọng. Giáo xứ có 6.400 giáo dân, gồm 2 xã Đạ Đờn và Phitô, cách xa xứ mẹ 5km. Giáo xứ chọn Mẹ Hằng cứu giúp làm Bỏ mạng. Đức cha Đaminh bổ nhiệm cha Gioan Phùng Bá Trung (DCCT) làm quản xứ tiên khởi.



## \* GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG TẠM DỪNG CỬ HÀNH CÁC THÁNH LỄ TẬP TRUNG TẠI CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ TRONG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Do dịch Covid-19 tái bùng phát tại Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam, UBND Thành phố Đà Nẵng đã có công văn số 4869/UBND-SYT, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức và mọi người dân thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ lúc 13g00, ngày 26 tháng 7 năm 2020.



Theo đó, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng đã ra Thông báo tạm dừng cử hành các thánh lễ có tập trung giáo dân, cũng như các sinh hoạt mục vụ tập trung đông người tại các Giáo xứ, Giáo họ trong địa bàn Thành phố Đà Nẵng, từ 13g00, Chúa nhật, 26-7-2020 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian tạm dừng các thánh lễ tập trung, Giáo phận Đà Nẵng sẽ trực tuyến các thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự, tại trang điện tử:

[giaophandanang.org](http://giaophandanang.org). Thời gian: Chúa nhật: lúc 17g00; Các ngày trong tuần: lúc 17g15.

## \* TÒA TỔNG GIÁM MỤC HUẾ THÔNG BÁO ĐÌNH HOÃN ĐẠI HỘI LAVANG LẦN THỨ 32

Trước nguy cơ tái bùng phát của đại dịch Covid-19 ở miền Trung Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế đã ra thông báo quyết định ĐÌNH HOÃN VÔ THỜI HẠN ĐẠI HỘI THÁNH MẪU TOÀN QUỐC LA VANG LẦN THỨ 32 DỰ TRÙ DIỄN RA NGÀY 12-15/08/ 2020.



*Xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện, nài xin Chúa thương nâng đỡ tinh thần, sinh hoạt đức tin tại những nơi đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19, và chấm dứt cơn đại dịch này.*

## GIÁO XỨ TẠO TÁC THÁNG 7/2020

### \* SA MẠC HUYNH TRƯỞNG CẤP II

Trong hai ngày, 11 và 12.07.2020, Quý anh chị em Huynh trưởng giáo xứ đi tham dự Sa Mạc Huynh trưởng Cấp II (Đợt I) tại Giáo xứ Thánh Tâm, Lộ Phát. Đây là niềm vui và cũng là những nỗ lực, hy sinh rất lớn của anh chị em Huynh trưởng trong ơn gọi yêu mến và phục vụ các em Thiếu Nhi. Cộng đoàn cùng chia sẻ niềm vui và chung lời cầu nguyện cho anh chị em Huynh trưởng của giáo xứ.

### \* BỔN MẠNG NHÓM THIÊN

Ngày 11.7.2020 lễ kính Thánh Biển Đức (Bê-nê-đi-ctô) Tổ Phụ đời sống đan tu chiêm niệm của Hội Thánh, bổn mạng của Nhóm Thiên Giáo xứ Tạo Tác. Đây là lần đầu tiên Nhóm Thiên Giáo xứ tổ chức lễ bổn mạng.

18 giờ đến 20 giờ 30 cùng ngày, mọi người cùng hoan hỉ tham dự bữa Agapê, cơm chay của Nhóm Thiên, trong bầu khí đơn sơ, chân thành và huynh đệ.

Nhóm Thiên được Cha Quản Xứ thành lập cách đây 1 năm 8 tháng dành cho quý ông. Nhân dịp mừng lễ Bổn Mạng lần đầu tiên, cha chính xứ Giuse tha thiết mời gọi tất cả mọi người nam cũng như nữ tham gia Nhóm Thiên. Nhóm Thiên là Nhóm Cầu nguyện, không phải là một Hội đoàn Công Giáo tiến hành. Cầu nguyện với phương pháp thiên là cầu nguyện cách trầm lắng, chất chứa với Lời Hằng Sống và ơn lành của Thiên Chúa Ba Ngôi Quyền Năng và Yêu Thương, sẽ cho mỗi người, mỗi gia đình ơn Bình An - Hạnh Phúc.



# HÂN HOAN CHÚC MỪNG

## Lễ Bồn Mạ



- Nhóm Thiên Giáo xứ, Quý ông, anh em mang thánh hiệu Bê-nê-đi-cô (11.07)
- Quý bà, chị em mang thánh hiệu Maria Gô-rét-ti (06.07)
- Quý bà, chị em mang thánh hiệu Maria Ma-đal-ê-na (22.07)
- Quý ông, anh em mang thánh hiệu Giacô-bê (25.07)
- Quý ông, anh em mang thánh hiệu Gioan Kim (26.07)
- Quý bà, chị em mang thánh hiệu Anna (26.07)
- Quý bà, chị em mang thánh hiệu Má-t-ta (29.07)
- Bồn mạng Khu giáo Inhaxiô và Quý ông, anh em mang thánh hiệu Inhaxiô Loyola (31.07)

## Hông Ân Làm Con Chúa



- ♦ Các bé: Phanxica Romana Nguyễn Đình Hoàng Ân, Isave Đào Bảo Ngọc, và em Giuse Phan Hoàng Long
- ♦ Tân tòng: Anh Gioakim Nguyễn Hoàng Huy Vũ

## Hôn Phối



- ♦ Anh Phanxicô Xaviê Nguyễn Công Nguyên và chị Maria Vũ Thị Hải Trang (tân tòng, 25.06.2020)
- ♦ Anh Gioakim Nguyễn Hoàng Huy Vũ (tân tòng) và chị Anna Nguyễn Thị Thu Trinh (18.07.2020)

## VỀ NHÀ CHA

- ✠ Anh Phanxicô Xaviê Trần Đức Quang, sinh năm 1990, thuộc giáo khu Inhaxiô. Được Chúa gọi về ngày 24.06.2020.
- ✠ Ông Phê-rô Đặng Văn Thanh, sinh năm 1940, thuộc giáo khu Phanxicô Xaviê. Được Chúa gọi về ngày 02.07.2020.