



TẠO TÁC

mến yêu

61

Bản Tin Giáo Xứ Tạo Tác – Xuân Quý Mão 2023



TRONG SỐ NÀY: • Xuân Quý Mão - Xuân Sum Vầy • Năm Mão Nói Chuyện Mèo • Thiếu Nhi Tạo Tác Vui Xuân • Lời Mong Ước Đầu Năm Gởi Con • Số Táo Quân Tạo Tác 2023 • Tham Dự Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Đà Lạt 13.01.2023 • Xuân Sum Vầy • Trăn Trở Và Hy Vọng • Tâm Tình Lễ Bồn Mạng Khu Giáo – Mừng Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại 25.01 • Thăm Viếng Ngày Cuối Năm • Góc Ảnh Trong Tháng • Năm Mão Kháo Truyện Mèo Theo Kinh Thánh • Điểm Tin



Anh chị em thân mến,

Trong bầu khí rộn ràng đón mừng Năm Mới Quý Mão 2023, tôi xin gửi đến anh chị em tâm tình mời gọi.

Trước hết, chúng ta muốn dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa đã luôn đồng hành, quan phòng, che chở, ban bình an cho Cộng đoàn Giáo xứ Tạo Tác chúng ta trong suốt năm qua. Đồng thời cũng ban cho chúng ta nhiều niềm vui đặc biệt:

- 82 em thiếu niên được chịu phép Thêm Sức (31.07.2022).
- Xứ đoàn TNTT Stanislao Kostka Tạo Tác chính thức ra mắt (13.11.2022).
- Thánh Lễ Tạ ơn của Tân Linh Mục Bartolomeo Nguyễn Anh Huy, người con của giáo xứ (10.12.2022).
- Một số khá đông anh chị em Tân Tông được ơn làm con cái Chúa.
- Các sinh hoạt đạo đức và bác ái đã được diễn ra sốt sắng trong bình an.

Thứ đến, trước thềm năm mới, chúng ta muốn cùng nhau dâng lên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse mọi gia đình và mọi hoạt động của chúng ta. Ước mong trong năm mới này, giáo xứ và mọi gia đình luôn đầy tràn bình an của Thiên Chúa, và cùng nhau Hiệp Hành tiến bước về phía trước trên con đường của Chúa Ki-tô với nhiều sáng kiến sống đức tin và hiệp nhất yêu thương. Chúng ta mừng “Xuân Sum Vầy” theo tinh thần của Lời Chúa:

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay

Anh em được sống vui vầy bên nhau.” (Tv 133, 1)

Cuối cùng, xin Ba Đấng luôn gìn giữ và chúc lành cho Cộng đoàn giáo xứ chúng ta.

Lm. Quản xứ

Giuse Hoàng Văn Tĩnh, S.J.





Gần Tết, cha tổng biên tập TTMV gọi điện cho tôi, bảo rằng: “Nghe nói chú tuổi Mão, vậy chú viết một bài về Mèo nhé!” Thì phải vâng chứ sao! Nhưng mình là con nhà đạo, viết làm sao cho “nghiêm nghị” một chút, “chẳng hay ho cũng húng hắng lấy một vài”(Tú Xương). Thế là hi hụi, tra cứu một nháy rồi mới dám đánh trống qua cửa nhà sấm.



Vậy con mèo, con vật cưng của nhiều người



thời nay,
theo âm
lịch Việt
Nam,
đứng về
chi thứ tư
trong
thập nhị
chi. Năm

Quý Mão, mèo lại thuộc về can thứ mười trong thập can. Với những giác quan nhạy bén, rành sỏi bắt, mèo đã được con người thuần hóa cách đây khoảng 10.000 năm. Đến năm 2017, mèo nhà đã được xếp thành một loài riêng biệt mang tên khoa học là *Felis catus*.

Là động vật ăn thịt, thức ăn ưa thích của chúng trong thiên nhiên là chim, cá, chuột, nhưng khi cần,



chúng cũng có thể xơi bất cứ con gì nhúc nhích được, trừ con bù-loong. Vì thế khi về ở với con người, chúng giúp ích rất nhiều trong việc thanh trừng

lũ chuột hay quấy phá.

Con mèo ở nước ta cũng biết ăn cơm như người, và

tùy gia cảnh của chủ mà

thức ăn cũng thay đổi, miễn là

sạch sẽ, và đừng quá

mặn (thiên hạ hay nói: "Có ăn

nhạt mới biết

thương đến mèo" vì món ăn nhạt thường vô vị, không ngon lành gì).



Ngày nay những chú mèo cảnh được cưng chiều hết mực, ăn những đồ hộp dành riêng, và được chăm sóc đặc biệt bởi những “chiêng da”, từ bộ lông đến bộ móng các thứ. Bởi thế các chú cũng óng ẹo đủ đường. Còn những con mèo bình dân thì biết an phận thủ thường hơn, loanh quanh



trong nhà, giúp chủ tẩy thanh những thành phần bất hảo rúc rúc rích chuyen núp lên gây hại. Và chính những con mèo bình dân nhưng thân thương ấy là nguồn cảm hứng của ca dao tục ngữ, của tranh dân gian.



Trong toàn bộ Thánh Kinh, chỉ có hai sách nhắc đến mèo, với thái độ không mến chuộng gì, vì mèo bị liệt vào loại thú vật dơ bẩn, dữ dằn gớm tởm. Chả bù với dân gian ngày nay, nhiều người tôn vinh giống mèo lên hàng “linh vật”, là biểu tượng của sự sung túc, giàu có. Có lẽ họ thuộc đẳng cấp những người chuyên nuôi mèo cảnh ăn sang mặc đẹp. Còn người bình dân, dù thân thiết với mèo, nhưng tối kỵ mèo lạ đến nhà. “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu.” Xem thế mới biết chốn dân gian chín người mười ý là điều quá hiển nhiên.



Trở lại chuyện Kinh Thánh, sách tiên tri Isaia nói đến **mèo** trong lời tuyên sấm về sự lụn bại của Ê-đôm: “Trong các lâu đài của nó, gai góc mọc um tùm, các đồn lũy kiên cố đầy những tầm ma và cỏ dại. Nó sẽ là hang ổ sói rừng, là sân chim đà

điều. **Mèo** rừng gặp dã thú, loài dê ma quái hú gọi nhau” (Is 34, 13-14). Sách Ba-rúc nói đến **mèo** trong chương phần bác việc thờ ngẫu tượng ở Ba-by-lon: “Mặt mũi tượng thần lọ lem vì khói trong đền bốc lên nghi ngút. Trên thân mình chúng cũng như trên đầu chúng, người ta thấy bay lượn nào dơi, nào nhạn và các thứ chim khác, lại có cả

mèo nữa. Cứ thế anh em đủ biết chúng chẳng phải là thần: sợ chúng mà làm chi!” (Br 6, 20-22). Than ôi! Con mèo trong Thánh Kinh quả là một hình ảnh như nhớp, đáng nhèm tởm. Nó gợi cho ta nghĩ đến tiếng gào rú ồn ào quái gở của đàn mèo



trong mùa ân ái. Đố ai có được một đêm an giấc khi trên mái nhà bọn chúng đang tích cực tổ tình.

Nhưng thôi, cứ hãy tạm quên những chi tiết rất buồn nản ấy đi. Hãy nhìn con mèo Mignonne của tôi đang đùa giỡn với quả bóng nhựa ngoài sân. Và nghĩ đến tâm sự của mèo trong thơ Tú Mỡ để mà thấy thương hơn một người bạn nhỏ của gia đình:

*Phận ta, ta giữ cho tròn
Cơm ăn, chuột bắt, ai còn trách sao?
Ăn chốn sạch, ngủ nơi cao
Miếng thừa hải vị sơn hào mà chi!*

Ti-Phan





THIẾU NHI TẠO TÁC



Vui Xuân







*Con thân yêu, hôm nay mẹ viết những lời này để gửi
gắm chút tâm tình của mẹ cho con nhân dịp đầu
xuân, một chút giải thích cho con về ý nghĩa của các phong tục
tết cổ truyền Việt Nam dưới cái nhìn của người con Chúa.*

*Tết Nguyên Đán là gì? Tết là tiết, tiết trời;
Nguyên là khởi đầu; Đán là buổi sáng. Vậy Tết
Nguyên Đán là tiết trời đầu tiên buổi sáng, tức là mùa xuân.
Con biết không, lúc khởi đầu, ngày Tết Nguyên Đán là*

ngày Tết của gia đình, ngày sum họp gia đình, là ngày của chữ hiếu. Đến thế kỷ XVIII, cha Alexandre de Rhodes (cha Đắc Lộ) đã Kitô hóa Tết Nguyên Đán và đặt ra ba ngày Tết cho người Công giáo Việt Nam:

Mùng 1 Tết (Tân Niên): Cầu bình an cho năm mới, là ngày dành cho Chúa

Mùng 2 Tết: Kính nhớ Ông bà Tổ tiên, là ngày dành

cho các đấng
sinh
thành
còn
sống
cũng
như đã
qua đời,
là ngày
của chữ
hiếu.



Mùng 3 Tết: Thánh hóa công ăn việc làm, là ngày



*dành cho
mỗi người
chúng ta*

*Ba
ngày tết
này chỉ
người
Công giáo*

mới có thời đó con.

Bây giờ, chúng ta nói một chút về ngày tiễn Ông Táo

*về trời 23 tháng
12 Âm lịch con
nhé. Ông Táo
(hay còn gọi là
Ông Công)
theo quan niệm
của Lão giáo là*



Thần Đất, Thần Nhà, Thần Bếp. Ông Táo có nhiệm

vụ về trời báo cáo những việc làm (tốt, xấu) của từng nhà cho Ngọc Hoàng. Người Công giáo chúng ta chỉ tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và chân thật, nên chúng ta không tiễn Ông Táo về trời con nhé! Hơn nữa, Ông Táo hay Thần Đất là do dân gian tự đặt nên chứ không ai biết có thật hay giả.

Theo quan niệm dân gian, Tết là dịp sum họp gia đình nên các gia đình sẽ làm mâm cơm cúng mời Ông bà Tổ tiên về ăn Tết. Vì dân gian quan niệm những người đã chết cũng



sinh hoạt ăn uống như khi còn sống. Lúc đầu, người Công giáo chúng ta không làm bàn thờ tổ

tiên. Nhưng đến năm 1625, các cha thừa sai đã cho phép trong mỗi gia đình, ngoài bàn thờ tôn kính Chúa, còn có *bàn thờ* Tổ tiên (để kính nhớ các ngài nhưng không thờ như Thiên Chúa), và chỉ có hai

Điều không được phép làm là đốt vàng mã và tin Ông bà Tổ tiên về ăn đồ cúng. Do đó, người Công giáo không làm mâm cúng theo nghiã mời Ông bà về ăn, nhưng chỉ bày những vật phẩm như trái cây, gà trống tơ đã luộc chín, đèn nến... như những lễ vật tốt nhất dâng lên Chúa mà tưởng nhớ đến Ông bà Tổ tiên trong lời nguyện cầu, trong tâm tình biết ơn thời con nhé! Lý do là vì người Công giáo tin rằng người chết sẽ về với Chúa và không còn ăn uống, sinh hoạt như khi còn sống nữa. Chúng ta bày tỏ chữ hiếu với Ông bà Tổ tiên bằng cách đi lễ, cầu nguyện cho các ngài là tốt nhất.

Nếu để ý con sẽ thấy ở một số nơi trong dịp Tết người ta hay dựng **Cây Nêu**. Đó là một cây tre, bên trên có treo rất nhiều



đồ, và đặc biệt lúc nào cũng có treo những thanh kim loại mỏng, để khi gió thổi qua sẽ phát ra âm thanh. Dựng Cây Nêu trong dịp Tết với mục đích là trừ tà, đó là một việc mê tín trong

dân gian. Cha Đắc Lộ đã thay cây nêu bằng cây Thánh Giá, nên chúng ta không dựng Cây Nêu ngày Tết con nhé! Tuy nhiên, trong các nền văn hoá của các dân tộc thiểu số, trên Cây Nêu có những biểu tượng tượng trưng cho vị Thần của họ và các tổ tiên cũng giống các vị thần, về cư ngụ và cùng dân làng vui lễ Tết, để chúc phúc và gìn giữ dân làng trong năm mới. Người Công giáo của chúng ta đã dựa vào đó cũng dựng Cây Nêu, mà “Vị Thần” ngự trên đó là Thiên Chúa và các thánh thiên thần, để cùng tạ ơn, xin ơn gìn giữ và phúc lành cho mọi người dân. Nhờ đó, ta giúp người dân nhận ra “vị thần” của họ thờ đó chính là Thiên Chúa.

Một điều khác nữa đó là Hội Đồng Giáo Mục Việt Nam cho phép treo cờ ngũ hành trong các nhà thờ vào dịp Tết, nhằm thể hiện sự hội nhập văn hóa dân tộc. Cờ ngũ hành là một loại cờ của dân tộc, có 5 màu: vàng, xanh lá, đỏ, trắng, tím (xanh than), ngoài cùng có diềm cờ, có tua màu đỏ



tượng trưng cho ngũ hành: thổ, mộc, hỏa, kim, thủy. Cờ ngũ hành của người Công giáo có Thánh giá ở vị trí trung tâm. Điều cần lưu ý là cờ này khác hoàn toàn với cờ của Phật giáo nhé. Cờ Phật giáo có 6 màu: xanh, vàng nhạt, đỏ, trắng, da cam và màu tổng hợp các màu trên, tượng trưng cho 6 màu hào quang của Đức Phật.

Con biết không, trên thế giới chỉ có ba nước ăn Tết Nguyên Đán là Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Nhưng chỉ duy nhất Việt Nam là có 5 bản văn (do Hội Đồng Giáo Mục Việt Nam biên soạn) dành cho các Thánh lễ trong ngày Tết (Tất Niên, Giao Thừa, Mừng 1, Mừng 2, Mừng 3) thôi đó con. Giờ đây, con hãy lắng đọng tâm hồn mình mà nghe các lời nguyện nhập lễ trong 5 thánh lễ tết con nhé.

Lời nguyện nhập lễ tất niên

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong suốt cả năm nay, Chúa đã thương ban ơn phù trợ cho hồn xác chúng con an toàn. Giờ đây năm cũ sắp qua, chúng con cùng hợp nhau

đăng lên Chúa lời cảm tạ tri ân, và xin Chúa thứ tha tội lỗi, để chúng con được thư thái bình an trước thềm năm mới.

Lời nguyện nhập lễ giao thừa

Lạy Thiên Chúa là Đấng vô thủy vô chung, là căn nguyên và cùng đích vạn vật, trong giờ phút giao thừa này, chúng con hướng tâm hồn lên Chúa. Cúi xin Chúa rộng ban cho chúng con một năm dồi dào phúc lộc, và đầy lòng hăng hái làm việc lành để tôn vinh Danh Thánh.

Lời nguyện nhập lễ mừng 1

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới chúng con họp nhau đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa mở lượng hải hà, ban cho hết mọi người chúng con trong năm này được bình an mạnh khỏe, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức hầu đáng hưởng phúc lộc dồi dào.

Lời nguyện nhập lễ mừng 2

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới chúng con họp nhau để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha

mẹ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng con, và giúp chúng con luôn sống cho phải đạo đối với các ngài.

Lời nguyện nhập lễ mừng 3

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho con người phải lao động để làm chủ thiên nhiên. Xin cho chúng con được thấm nhuần tinh thần Kitô giáo, để công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này nêu cao tình thân tương ái, và góp phần vào sự nghiệp chung là hoàn thành chương trình sáng tạo của Chúa.

Đó cũng là lời nhắn nhủ mẹ dành cho con trong năm mới này, mọi sự của chúng ta đều là của Chúa nên chúng ta hãy “kỷ thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37, 5). Và chớ lo lắng về ngày mai, vì ngay ngày đầu tiên của năm mới chính Chúa đã dạy chúng ta là trước tiên hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ khác Người sẽ thêm cho (Mt 6, 32).



Huyền Trang.

Ước gì trời



*Số
Táo
Quân
Táo
Tác*



2023

*Khải tâu Ngọc Hoàng
Thần Táo Táo Tác
Hăm ba tháng chạp
Lật đật lên trời
Tâu số đôi lời
Gọi là giữ lễ
Mong Trời hoan hỷ
Thông cảm cho thần*





Trải qua một năm
Hiệp hành các bước
Giáo xú sau trước
Vẫn sống trọn niềm
Cha con anh em
Vâng nghe Lời Chúa
Hiệp thông, sứ vụ
Phân định, tham gia
Người người nhà nhà
Một lòng một ý

Thiên nhi Thánh Thể
Đáng mặt xú đoàn
Đồng phục khăn quàng
Học hành sinh hoạt
Chỉnh tề nhất loạt
Hân hoan dưới cờ
Cả xú chăm lo
Vun trồng Tin Cây



*Con Covid ấy
Nay đã tạm lui
Lớp nhỏ thành thoi
Xưng tội rước Chúa*



*Năm trăm năm cũ
Thánh I-nhã xưa
Bình tĩnh con mơ
Dâng gương hoán cải
Nhân ngày trọng đại
Đức Cha Đa-minh
Về thăm cử hành
Bí tích Thêm sức
Con em nao nức
Phụ huynh hân hoan*

Còn các hội đoàn
Mọi điều mỹ hảo
Cùng nhau giữ đạo
Trung tín một niềm
Kính hạt ngày đêm
Chung tay góp sức
Nhà thờ sáng rực
Lòng người mừng vui
Trung thu vừa rồi
Trăng Rằm Đại Hội
Trẻ thơ phấn khởi
Người lớn thỏa thuê



Tháng Mười lại về
Khánh Nhật Truyền Giáo
Nguyện cầu, hội thảo
“Đồng Hành Đức Tin”
Giáo khu hằng đêm
Tụ tập lần chuỗi

*Đọc kinh, sám hối
Suốt Tháng Mân Côi*

*Mùa Vọng sương rơi
Chờ mong Chúa đến
Niềm vui dâng hiến
Kết trái đơm hoa
Giáo xứ hoan ca
Mừng tân linh mục
Cha Huy chịu chức
Dâng lễ mở tay*



*Giáng sinh năm nay
Trang hoàng đổi mới
Diễn nguyện hiện đại
“Trở Lại Thiên Đường”
Nhà thờ thân thương
Sáng bừng Máng Cỏ
Xe tuần lộc chở
Ông già Nô-en*





Vừa xong đại lễ
Lại mừng giáp năm
Mười hai năm tròn
Nhà thờ cung hiến
Nghĩa tình trọn vẹn
Ân đức cao vời

Mềm nụ cười hiền
Như lòng thơ trẻ



Nhâm Dân tạm lui
Quý Mão vừa đến
Thần không lỗi hẹn
Sớ cũng đã dài
Thần xin bái bai
Nhường cho táo khác
Cẩn tâu!

*SVVN sao lục





Tham dự



Dày 20.01.2020, em được tham dự Đại Hội Giới Trẻ tại Giáo xứ Tân Hà, Bảo Lộc cùng với rất nhiều bạn trẻ thuộc khối Căn Bản, Kinh Thánh và Vào Đời của Giáo xứ Tọa Tác. Lần đó, Giáo hạt Đà Lạt có 2 giáo xứ cử

đoàn đại diện tham dự Đại Hội Giới Trẻ, đó là: Tọa Tác và Thánh Mẫu. Các bạn trẻ của 2 giáo xứ đã kết hợp với nhau để tham dự đại hội, như cùng tập văn nghệ ở giáo xứ Thánh Mẫu. Lần đó số bạn trẻ tham dự khoảng 3000 người.



3 năm sau, em lại được tham dự Đại Hội Giới Trẻ tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt vào ngày 13.01.2023, với chủ đề “Người Trẻ Cùng Đức Maria Lên Đường”. Lần này, Giáo xứ Tọa Tác chỉ có khoảng 15 bạn trẻ tham dự, một con số quá ít ỏi so với hơn 5.000 bạn trẻ đến từ các giáo



xứ, giáo họ, các dòng tu thuộc Giáo phận Đà Lạt. Có mặt ở nhà thờ lúc 1 giờ trưa nhưng mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới được Trung tâm Mục vụ giáo phận, vì hôm đó di chuyển rất khó khăn do xe cộ quá đông. Trước đó ai cũng hồi hộp vì tình hình thời tiết thay đổi bất thường, nhiều khi trời mưa như những ngày có bão. May thay hôm đó trời đẹp nên các bạn trẻ không còn phải vất vả vì trời mưa như trước đó.

Có đến được Trung tâm Mục vụ thì mới thấy được bầu khí sôi động của người trẻ hôm nay, các bạn trẻ đến từ khắp nơi trong giáo phận ai cũng vui tươi, ai cũng muốn đoàn mình có được những tấm hình kỷ niệm để đăng lên những trang mạng xã hội. Hình ảnh vui tươi nhất chắc phải dành cho sơ Hiền Hòa, dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, sơ

đánh nhịp
cho ca đoàn
hát, ôn lại
các bài hát...
chính sơ đã
sáng tác bài
hát chủ đề
của Đại Hội
Giới Trẻ
“Cùng Mẹ



Maria lên đường” và là Tổng đạo diễn chương trình Đại hội lần này. Cao điểm là thánh lễ đồng tế do Đức cha Đaminh chủ tế, trong bài giảng ngài nhắc về tấm gương phục vụ tha nhân của Mẹ Maria. Ngoài ra Đức cha cũng hướng các bạn trẻ về năm 2027, kỷ niệm 100 năm ngày Truyền giáo giáo phận. Sau thánh lễ mọi người chia sẻ bữa ăn Agape



gọn nhẹ, lo được phần ăn tối cho 5000 người tham dự cũng là một cố gắng lớn của Ban tổ chức. 17 giờ 30 tối, mọi người dự Diễn nguyện “Đức

Maria trỗi dậy, vội vã lên đường”. Sau phần diễn nguyện cha Giuse Nguyễn Minh Cường, đặc trách Giới trẻ giáo

phận cảm ơn Đức cha, cha Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cảm ơn tất cả mọi người đã góp công sức để Đại Hội được thành công tốt đẹp...Kết thúc Đại Hội là nghi thức sai đi, mỗi người với nến sáng trong tay cùng thực hiện cử điệu: “Hãy thắp sáng lên”, giới trẻ giáo phận chia tay và hẹn gặp lại vào đại hội kế tiếp.

Em rất thích được tham gia Đại Hội Giới Trẻ của Giáo phận Đà Lạt, vì qua đó em thấy mình được lớn lên, được trưởng



thành hơn, đồng thời được nhìn thấy sức sống của Giáo Hội thông qua những người trẻ. Tuy nhiên, em cũng có những điều lo lắng về sự thiếu quan tâm của các bạn trẻ tại giáo xứ đối với phong trào chung của giới trẻ giáo phận. Hãy bỏ lối suy nghĩ rằng đây không phải là việc của mình! Em luôn ước mong giáo xứ sẽ có nhiều bạn trẻ tham gia vào các Đại Hội Giới Trẻ của Giáo phận Đà Lạt, xa hơn nữa là những đại hội được tổ chức bên ngoài Giáo phận Đà Lạt. Các bạn trẻ ơi, hãy mạnh dạn bước ra khỏi cái tổ kén của mình đi, qua đó các bạn sẽ gặp được những người bạn mới, những chân trời mới đang chờ các bạn đó.

Teresa Phương Thanh



GIA ĐÌNH SỐNG ĐẠO



Một năm bắt đầu từ Mùa Xuân, mùa đẹp nhất trong năm khi đất trời tươi thắm muôn hoa khoe sắc, không khí xuân tràn ngập khắp mọi nhà. Hoa mai hoa



đào cùng hàng trăm loài hoa khác nhau len lỏi vào trong từng ngôi nhà, từng thôn xóm. Nhà nào cũng lo dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Vui vẻ và nhộn nhịp nhất là những ngày giáp Tết. Ông bà, cha mẹ ở nhà thì trông ngóng con cháu từ xa về quây quần sum họp. Người ở xa thì mong thời gian trôi qua từng ngày từng giờ để sắp xếp công

việc mà quay về với gia đình. Tiếng nói tiếng cười rộn ràng trong gia đình, mẹ gói bánh, ba nổi lửa, đến tối các con lại ngồi trông bánh, tiếng trẻ thơ hát bi bô: Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ, nhành mai vàng bên cành đào tươi...



Mong chờ Tết nhiều nhất vẫn là những đứa trẻ, lứa tuổi vô lo, vô nghĩ. Tết đến chúng được nghỉ học, được lì xì, được mặc áo mới, được đi chơi... Người

lớn với bao công việc bận bịu, với bao lo toan trong cuộc sống vẫn mong một cái Tết đoàn viên, Tết sum vầy và hạnh phúc.

Không khí linh thiêng, ấm áp trong giờ giao thừa, mọi người trong gia đình đến trước bàn thờ, cùng hướng về Chúa để cảm ơn Ngài đã ban cho một năm bình an bên Chúa, cảm ơn Chúa đã đồng hành với gia đình trong cuộc sống. Năm mới này xin Ngài ban muôn hồng ân xuống cho mọi người, mọi nhà cho dân tộc, cho quê hương đất nước được an bình thịnh vượng.

Khoảnh khắc ngọt ngào nhất được cảm nhận là bên mâm cơm với đông đủ mọi thành viên trong gia đình trong ngày Mồng Một Tết, cảm xúc của yêu thương và tình thân. Sáng Mồng Một, cả nhà dự Thánh lễ Cầu bình an năm mới, sau đó đi tảo mộ. Mồng Hai Tết: Kính nhớ Ông bà Tổ tiên, viếng thăm chúc Tết nội, ngoại. Mồng Ba Tết: Thánh hoá công ăn việc làm, sau đó là gặp gỡ



bạn bè thân thuộc, là dịp để chuyện trò thăm hỏi sau bao ngày xa

cách, là dịp để cùng nhau vui vẻ bên tách trà, đĩa mứt.

Tết là thế đấy, là náo nức ngóng trông, bởi ai cũng ngập tràn hi vọng, hi vọng một năm mới tốt đẹp hơn những năm qua. Dù bận rộn, lo âu, dù đang ở nhà hay làm việc nơi xa, chúng ta đều nhớ về ngày Tết, nhớ về cội nguồn, cùng đón xuân, đó là điều không thể thiếu của mỗi người chúng ta.

Thu Hồng





Không biết từ bao giờ, hai từ “Cuối năm” đã trở nên quen thuộc với mọi người. Dù chỉ 2 từ thôi, nhưng chất chứa trong đó biết bao nhiêu sắc thái tâm trạng buồn vui hay lo toan trăn trở. Gia đình tôi cũng thế, trải qua một năm dài gồm 365 ngày. Bao nhiêu biến cố vui buồn xen lẫn xảy ra với gia đình.

Ngay từ đầu năm, sau một năm dịch bệnh kéo dài, con cái bị thất nghiệp hoàn toàn do trường lớp đóng cửa, các công ty cũng đóng cửa chưa hoạt động lại đã làm cho kinh tế gia đình bị thu hẹp lại, chi tiêu khó khăn rất nhiều. Bản thân tôi lại đau yếu, phải cần uống thuốc hằng ngày. May mắn là chồng tôi vẫn đi làm, tôi hy vọng với số tiền chồng mang về sẽ giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thế rồi đến một ngày sự lo lắng của mọi người trong nhà không chỉ dừng lại ở đây mà bị dâng lên gấp bội khi nghe tin “Ba” bị tai nạn lao động rất nặng, đang

bất tỉnh. Tôi và các con bàng hoàng và cảm thấy mọi thứ đã chấm hết, giống như ngọn lửa đang sưởi ấm cho gia đình đã bị dập tắt. Và thế là nỗi buồn và sự khó khăn lại

chồng chất nhiều hơn. Tôi không biết làm gì khác hơn ngoài việc “Cầu nguyện,

dâng lên Chúa và Mẹ Maria tất cả mà thôi”.

Tôi hy vọng vào lòng thương xót của Ngài ban cho anh ấy tai qua nạn khỏi, vì như Ngài đã

nói: “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì Ngài sẽ mở cửa cho”. Cứ tin tưởng

và thế rồi niềm hy vọng đã đến với gia đình tôi, nhờ

sự thương yêu, chăm sóc tốt của gia đình và nhiều người xung quanh,

sau 6 tháng

chồng tôi đã bình phục

trở lại. Tuy chưa làm được gì nhưng



cũng làm cho gia đình nhỏ này yên tâm hơn. Qua những biến cố trên đã nhắc nhở tôi cũng như mọi người trong gia đình biết yêu thương, quan tâm chia sẻ với nhau nhiều hơn, đặc biệt trong đời sống hằng ngày dù có như thế nào. Tất cả những khó khăn, khổ sở, tuyệt vọng... nếu chúng ta biết tin tưởng có Chúa đồng hành thì cuối cùng chúng ta sẽ được bình an và hạnh phúc.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là kết thúc một năm, lúc này gia đình cũng chuẩn bị một vài thứ cần thiết để đón năm mới (dọn dẹp nhà cửa, gói và nấu bánh chưng, trông mong con cái đi làm ăn xa trở về nhà). Nhưng tôi cũng không quên chuẩn bị một giờ kinh cho gia đình vào ngày cuối năm để cúi đầu tạ ơn và tiếp tục dâng gia đình cho Chúa và Mẹ nâng đỡ, quan phòng trong năm mới. Tôi hy vọng mọi người trong gia đình được bình an, mạnh khỏe, nhận lãnh được nhiều hồng ân Chúa hơn trong cuộc sống tạm gửi này.

Maria Bích Thủy.





TÂM TÌNH
 Lễ Bần Mạng
 Khu Giáo



Mạng Lễ
THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ BẠI - 25.01

Mỗi lần dịp lễ bần mạng của khu giáo, con đều đọc lại cuộc đời Thánh Phaolô. Con nhận ra sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa và ơn gọi Tông Đồ quả là một mẫu nhiệm lạ lùng.

Trong lòng con vẫn hiện hữu một hình ảnh đẹp của Thánh Phaolô - hình ảnh ngã ngựa. Con tin rằng đó là một biến cố quan trọng phân chia cuộc đời ngài ra làm hai nửa



theo hai hướng đối nghịch nhau, cũng là cuộc đời của

một con người. Con người chúng ta ai cũng đều có đầy đủ hai mặt: tội lỗi và ân sủng, có yếu đuối và sức mạnh, đồng thời cũng có thất bại và thành công.

Trải qua những biến cố và khó khăn trong gia đình, con càng cảm nhận rõ ràng hai mặt đó: khi đứng trước những lựa chọn, đứng trước những bờ vực yếu đuối của tinh thần. Để rồi con nhận ra, sau bấy nhiêu năm làm con Thiên Chúa, điều khiến con lựa chọn đúng, lựa chọn mạnh mẽ và sáng suốt, chính là nhờ niềm tin vào Thiên Chúa và hồng ân của Ngài.



Là một Kitô hữu, dù nhận ra Chúa không quá sớm, nhưng con cũng tin rằng không phải muộn. Tạ ơn Chúa vì đã nâng đỡ con những ngày tăm tối nhất, tạ ơn Đức Mẹ đã nghe lời con cầu nguyện những phút yếu lòng nhất và tạ ơn Thánh Phaolô Tông Đồ đã cho con những vỡ lẽ quan trọng trong đời.

Thánh Phaolô đã viết những lời thật cảm động: “Không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô. Dù là gian truân, bĩ cực, đói khát trần truồng, hiểm nguy, gươm giáo...Tôi thêm tin rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù hiện tại hay tương lai, dù quyền năng, dù chiều cao hay chiều sâu hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Thiên Chúa được thể hiện cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (x. 2 Tm 4,6-8; Rm 8,18-19.32.33.38.39).



Dù nhỏ bé, con cũng đã và đang cố gắng mỗi ngày để sống như lời của Thánh Phaolô. Con xin cảm tạ ơn Chúa và Mẹ Maria luôn nâng đỡ, ủi an và giúp đỡ con trong cuộc sống. Con cũng nguyện xin Chúa và Mẹ Maria gìn giữ khu giáo và giáo xứ thân yêu của chúng con luôn hiệp nhất, yêu thương và được bình an!

Teresa Nguyễn Thị Hạnh



KHU GIÁO

Thảo luận



Ngày
Bón
Mười

25

*

01

*

2023



KHU GIÁO

Đào Lã



KHU GIÁO INHAXIO



KHU GIÁO MÂN CÔI



KHU GIÁO

Thế hệ



KHU GIÁO

Phanxico



Góc ảnh trong tháng

Tết



Mùng 2 Tết



Mùng 1 Tết





Mừng

4

Tháng

Năm Mèo: MÈO

trong Văn hóa
và trong Kinh Thánh



Canh Dần qua, Tân Mão tới. Mão là năm thứ tư trong chu kỳ tính âm lịch theo mười hai địa chi. Mèo chỉ có trong 12 con giáp của Việt Nam. Trong khi đó “nhân vật” thứ tư này đối với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn độ, Thái Lan... lại là thỏ.

1. Có nhiều quan niệm khác nhau về mèo.

Người Trung Quốc tin rằng con mèo là sứ giả của điềm lành. Nhiều nơi trên đất nước rộng lớn này, người ta còn mô phỏng động tác của mèo trong các điệu múa cầu mong cho mùa màng. Người Campuchia thường dùng mèo như vật dâng cúng trong các lễ hội cầu mưa.



Ở Nhật Bản, mèo là con vật báo điềm dữ. Người Nhật tin



Ở Nhật Bản mèo là con vật báo điềm dữ

rằng mèo có khả năng giết chết đàn bà và nhập hồn vào thân xác họ. Ở Ấn Độ, mèo tượng trưng cho kẻ khổ đi tìm phúc lạc. Những người cổ Hy Lạp và La Mã đã nuôi mèo để diệt loài gặm nhấm. Tại Rôma, mèo đã là biểu tượng của tự do và được coi

là thần bảo hộ cho các bà nội trợ. Người Đông phương hâm mộ vẻ đẹp và sự huyền bí của mèo. Con vật này trở thành chủ đề hấp dẫn cho các nghệ sĩ và văn sĩ tại Trung Hoa và Nhật Bản. Người Ai Cập cổ đại khắc họa mèo như một vị thần có khả năng ban phúc và bảo hộ. Mèo là con vật huyền bí. Họ đã thờ thần tình ái Bastet bằng một pho tượng đồng người phụ nữ có đầu là đầu mèo. Nếu ai





Xác ướp mèo thời cổ đại

giết một con mèo, người ấy sẽ bị tử hình. Khi con mèo họ nuôi bị chết, người Ai Cập xưa cạo đôi lông mày như một dấu hiệu để tang cho mèo. Họ đem ướp xác con mèo đó và chôn cất tử tế. Các nhà khoa học đã tìm được tại Ai Cập một nghĩa địa cổ chôn đến hơn ba

trăm ngàn con mèo đã được ướp xác cẩn thận.

Trong thế giới Đạo Phật, mèo được xem là kẻ vô cảm, không biết xúc động. Đạo Hồi dành cho mèo một vị trí của kẻ được trọng vọng, ngoại trừ mèo đen. Người Hồi giáo tin rằng con mèo có bộ lông đen mượt cùng với cặp mắt xanh là kẻ



có nhiều ma thuật. Trong một vài nền văn hóa ở Châu Phi, mèo tượng trưng cho sự tài giỏi, có khả năng thấu thị, giống như những nhà tiên tri. Mèo đặc biệt được quý trọng ở Bắc Mỹ. Tại đây, người ta coi mèo tượng trưng cho kẻ có chí lớn, biết cách đạt được mục đích.

Sở dĩ có sự không đồng nhất trong quan niệm về mèo, ngoài vấn đề văn hóa, có lẽ còn



bởi sự mâu thuẫn từ hình thức đến đời sống của mèo.

2. Tính cách hai mặt của mèo.

Mèo là con vật dễ thương, gần gũi với con người, dáng nhỏ nhắn, cử chỉ đáng yêu. Nơi mèo đầy sự mâu thuẫn ngay từ hình thức bề ngoài của nó. Mèo là

con vật đẹp và có tính cách hai mặt đối kháng. Mèo thật hiền lành khi nó nằm dài ngủ yên, khi nó cạ nhẹ vào chân người. Mèo cũng thật dữ dằn khi nó nhe răng gầm gừ và giơ móng nhọn chiến đấu với chó, hay vồ chuột nhanh như chớp. Uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự vồ vĩnh. Vẻ đài các từ màu sắc, độ óng mượt của bộ lông, cho đến mỗi bước đi, nhưng kèm theo là khả năng cắn xé tàn bạo, giết con mồi trong chớp mắt.

Trong văn học nghệ thuật, nhất là mảng dân gian, mèo thường đóng vai trò nhân vật phản diện. Ngay bản thân từ mèo khi được dùng trong ngữ cảnh bình thường của đời sống, dùng một cách "vô tư", cũng không hàm ý một cái gì nghiêm túc, tử tế. Nói chung, hình tượng mèo phần lớn gắn với những gì đáng phê phán.



3. Trong Kinh Thánh

Có lẽ ít ai nghĩ rằng, con mèo có được nhắc đến trong Kinh Thánh, vì suốt 3 năm phụng vụ, chúng ta cũng không nghe nhắc đến bao giờ. Tuy Tân Ước thì hoàn toàn không nhắc đến con mèo, nhưng Cựu Ước thì có một vài nơi nhắc đến.

Trong Sách Tiên tri Isaia (*Is 13,20-21*): “Cho đến ngàn thu, nó sẽ không có người ở, không có một lều trú cho đến đời đời. Ở đó mèo hoang làm ổ và cú vọ ở đây. Ở đó đà điểu sẽ lưu trú, và dê rừng tha hồ quang giỡn.” Khi Israel bị lưu đày ở Babylon, Isaia đã tuyên sấm rằng, Babylon sẽ trở thành đổ nát và hoang phế, biến ra nơi cho thú hoang và



chim trời trú ngụ. *Is 34,14*: “Ở đó mèo hoang sống với chó rừng, dê núi tìm nhau kéo đến ở. Đó cũng là nơi dung thân cho quỷ Lilit, là chốn hẩn nghỉ ngơi.”

Như vậy, dưới cái nhìn của ngôn sứ Isaia, mèo hoang đã bị liệt vào loài thú vật dơ bẩn, dữ dằn, gồm tởm đối với con người.

Còn trong sách Baruc, Ngài thuyết phục dân Chúa khi đang bị lưu đày, không nên sợ hãi các thần của Babylon; đó chỉ là những bức tượng vô tri vô giác, như bị

giam giữ trong các đền miếu vấy thối: "Mặt mũi chúng lợ lem vì khói trong đền bốc lên nghi ngút. Trên thân mình chúng cũng như trên đầu chúng, người ta thấy bay lượn nào dơi, nào nhạn



và các thú chim khác, lại có cả mèo nữa (Br 6,20-22)." Bàn thờ các thần biến thành nơi cho các con vật dơ bẩn tìm đến

tranh dành đồ ăn thức uống và ẩn náu. Vậy, con mèo cũng được liệt kê trong số những con vật đó.

Như vậy, trong Kinh Thánh, hình tượng con mèo không phải để biểu trưng cho điều tốt đẹp. Tuy nhiên, con mèo ở

Việt Nam là con vật nuôi trong nhà, được con người yêu mến và chăm sóc, không chỉ vì lợi ích để bắt chuột, nhưng còn là một thú cưng. Còn trong các nền văn hoá, con mèo có hai đặc nét đối kháng theo đúng như tính cách hai mặt của nó: vừa mềm mại, dễ thương đáng yêu, gần gũi, đài cát, vừa mạnh mẽ, tàn bạo, ghê tởm, gian xảo và bẩn thỉu. Tuy nhiên, trong năm Quý Mão này, ước mong mỗi



người có được những đặc tính tốt đẹp nhất của mèo: luôn uyển chuyển và sinh động để sống cuộc sống nhẹ nhàng thanh thoát; luôn tinh tế, nhanh nhẹn và chính xác trong công việc làm ăn và đời sống đức tin.



Minh Cao biên tập.



TIN GIÁO HỘI và GIÁO XỨ 01/2023

* ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI TẠ THẾ



Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã về Nhà Cha, lúc 9 giờ 34 theo giờ Roma, tức 15g34 giờ Việt Nam, ngày 31 tháng 12 tại tu viện Mater Ecclesiae trong nội thành Vatican, thọ 95 tuổi. Hội Thánh đã mất một người Cha thánh thiện, một Mục tử nhân từ, một bậc Thầy lỗi lạc, một Chứng nhân trung kiên.

* ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU ĐẾN CỘNG HOÀ DÂN CHỦ CONGO VÀ NAM SUDAN.

Đức Thánh Cha thực hiện cuộc “hành hương hoà bình” đến CHDC Congo và Nam Sudan từ ngày 31/1 đến 5/2/2023. Tại thủ đô Kinshasa của Congo



ngài sẽ gặp các chính quyền dân sự, các nạn nhân của cuộc xung đột ở miền đông và các Giám mục. Trong cuộc viếng thăm Nam Sudan từ ngày 3 đến 5/2/2023, Đức Thánh Cha sẽ ở tại thủ đô Juba, gặp gỡ các nhóm dân sự và Giáo hội, trong đó có những người di tản nội địa. Sau Thánh lễ vào sáng Chúa Nhật 5/2/2023 Đức Thánh Cha sẽ trở về Rôma.

* ĐHY PAROLIN: CÁC NHÀ TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO ĐỪNG SỢ LOAN BÁO TIN MỪNG CHO THẾ GIỚI HÔM NAY

Trong Thánh lễ dành cho các nhà truyền thông và các nhà báo Công giáo quy tụ tại Lộ Đức nhân Ngày Thánh Phanxicô đệ Salê lần thứ 26, Đức Hồng

y Pietro Parolin khuyến khích các nhà truyền thông và các nhà báo Công giáo đừng sợ loan báo Tin Mừng cho thế giới tục hoá ngày nay và nhắc rằng sứ vụ của họ xuất phát từ sự gắn kết với Chúa Giêsu và tình yêu dành cho Giáo hội.

*** ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT**



Ngày 13/01/2023 vừa qua, hơn 5000 bạn trẻ đến từ khắp nơi trong giáo phận đã về Trung Tâm Mục Vụ để tham dự Đại Hội Giới Trẻ toàn giáo phận với chủ đề: “Cùng Mẹ Maria Lên Đường”.

Giáo xứ Tạo Tác chúng ta có 15 bạn giới trẻ tham dự. Ước mong hoa trái trong ngày quy tụ đó đọng lại và triển nở trong tâm hồn mỗi bạn trẻ.

*** GIÁO XỨ ĐÓN NĂM MỚI QUÝ MÃO 2023**

Ngoài các Thánh lễ, các hoạt động trong dịp tết nguyên đán của giáo xứ gồm:

- Sáng mùng 1 sau thánh lễ giáo xứ có chương trình “Tết Sum Vầy”
- Sáng mùng 2, các tu sĩ, ông bà cố họp mặt vui xuân, ăn sáng và được nhận lì xì
- Trưa mùng 4, giáo xứ tổ chức tiệc “Agape”

Tạ ơn Chúa đã ban muôn hồng ân, đặc biệt Ngài đã ban cho giáo xứ Xuân Yêu Thương và Bình An



HÂN HOAN CHÚC MỪNG

Lễ Bồn Mạ



- Bồn mạ Quý bà và chị em mạ thánh hiệu Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (01.01)
- Bồn mạ Khu Giáo Phaolô, Quý ông và anh em mạ thánh hiệu Phaolô Tông đồ trở lại (25.01)
- Bồn mạ Quý ông và anh em mạ thánh hiệu Tôma Aquinô (28.01)

Hồng Ân Làm Con Chúa



- Các bé: Têrêsa Nguyễn Ngọc Minh Châu, Maria Nguyễn Thanh Tú Vi, Macta Lê Hoàng Quỳnh An.
- Chị: Maria Hoàng Thị Thanh Thùy
- Em: Maria Trần Thùy Phúc Thi

Hôn phối



- Ông Giacobê Trần Văn Đền và bà Nguyễn Thị Lựu
- Anh Giuse Nguyễn Trần Thủy Tiên và chị Maria Nguyễn Thị Diễm Hiền