

TẠO TÁC 63

mến yêu

Bản Tin Giáo Xứ Tạo Tác – Mùa Phục Sinh 2023



TRONG SỐ NÀY: • Ánh Sáng Phục Sinh • Lời Nói Lịch Sự • Tại Sao Em Tham Dự Thánh Lễ • Vài Cảm Nhận Khi Được Sai Đi Cửa Dự Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể • Thiếu Nhi Vui Mừng Lễ Phục Sinh • Tông Đồ Được Sai Đi Trong Mùa Chay • Em Muốn Đi Tu • Sức Khỏe Của Đời Sống Giáo Hội Dưới Con Mắt Người Trẻ • Hành Trình Đi Tìm Bình An • Chúa Cùng Con Vượt Lên • Gia Đình Có Nhiều Huynh Trưởng Và Ông Bà Cố Nhất • Tân Tòng Nhìn Về Tam Nhật Thánh • Góc Ánh Trong Tháng • Ý Nghĩa Của Việc Đi Lễ Ngày Chúa Nhật • Điểm tin





“Ông đã thấy và đã tin.” (Ga 20,8)

Phụng dấu chỉ lạ của ngày thứ nhất trong tuần làm cho các nhân chứng không khỏi bỡ ngỡ.

Thánh Mattheu mô tả: “Khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Madala và một bà khác cũng tên là Maria, đi viếng mộ. Thình lình đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra...; lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi” (Mt 28,1-8). Sau đó các bà được báo tin là Chúa Giêsu đã phục sinh, Ngài sẽ gặp các môn đệ ở Gallile. Các bà rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng rất đỗi vui mừng chạy về báo tin cho các môn đệ. Theo Tin mừng Gioan, sau khi báo tin, Phêrô và Gioan đã chạy ra và nhìn

thấy ngôi mộ trống, cùng các băng vải liệm, “Ông đã thấy và đã tin” (x.Ga 20,1-10). Những dấu chỉ báo hiệu một cuộc phục sinh vinh hiển của Chúa chúng ta.



Tuy nhiên, một cái “thấy” trong mớ lộn xộn của ngôi mộ trống rỗng và một tâm hồn cũng đang lộn xộn đã đưa những nhân chứng đầu tiên vào trong tình trạng “bán tín bán nghi”, ánh sáng Phục sinh cũng chập chờn. Vì thế, tâm hồn của các môn đệ cần phải được củng cố để đón nhận ánh sáng này.

Họ cần một cái “thấy” mới: nhìn thấy sự sống xuyên qua cái chết, nhìn thấy ánh sáng xuyên qua những tối tăm, nhìn thấy niềm hi vọng xuyên qua cái trống rỗng và thấy niềm tin xuyên qua những ngờ vực. Tất cả những điều này đang nhen nhúm trong tâm hồn của môn đệ: “Ông đã thấy và đã tin.” Cái “thấy” ấy thắp lên ánh sáng của niềm tin và hi vọng trong tâm hồn môn đệ.

Chúa đã phục sinh, nhưng chưa ai trong chúng ta ngày nay thấy Ngài bằng mắt thường. Tuy nhiên, chúng

ta cần thay đổi lối nhìn để có cái nhìn mới, để “thấy Chúa trong mọi sự” và để “thấy sự mới mẻ trong Chúa Ki-tô”, khám phá những ý nghĩa và giá trị mới trên những điều cũ, nơi những điều bình thường của cuộc sống. Đó là cơ hội để thấy ánh sáng Phục sinh. Nhà văn Pháp Marcel Proust có một nhận xét: “*Một cuộc thám hiểm thật sự không phải ở chỗ tìm gặp được những vùng đất mới, cho bằng có được đôi mắt mới. Đôi mắt ấy giúp họ khám phá thế giới quen thuộc, nhưng chất chứa nhiều bí nhiệm và tuyệt diệu.*” Quan trọng là cần có một cái nhìn mới trong một tinh thần mới – tinh thần của Đấng Phục Sinh.

Nhờ ánh sáng Phục sinh, mỗi chúng ta không ai còn chỉ sống cho chính mình nữa, nhưng dù sống dù chết cũng thuộc về Đức Ki-tô, vì chính Ngài đã chết và sống lại cho chúng ta (x.Rm 14,7-9).

Lm. Phaolo Trương Minh Cao, S.J.





Tỏa hênh người tốt

Lời nói lịch sự



“Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe.” (Ep 4,29)



1. Những **lời chào hỏi** ngắn gọn, lễ phép, đơn sơ, nhưng lại giúp dễ dàng gây thiện cảm với bất cứ người nào em gặp. Lời chào hỏi cũng biểu lộ người lịch sự, có giáo dục.
2. Trong gia đình, em luôn giữ lễ phép với người trên qua việc “**đi thưa, về trình**”.
3. Gặp những người trên, em luôn chào hỏi cách lễ phép, không trọn mắt nhìn hoặc cười ruồi rồi quay đi.
4. Đối với bất cứ ai đã giúp em làm một việc gì dù nhỏ, em hãy **nói lời cảm ơn** để biểu lộ lòng biết ơn đối với người đó.
5. Khi nhận được lời cảm ơn, em đừng toét miệng cười; hãy trả lời: *Thưa không có chi ạ!* Hoặc *Con vui khi làm việc đó...*



- Khi có việc cần vượt qua người đi trước, em hơi cúi đầu và nói: **xin phép** ông, **xin phép bà**... Tuy là những câu nói vắn tắt, nhưng nó sẽ giúp em gây thiện cảm với mọi người, và tránh được rất nhiều những xích mích nhỏ nhen.
- Mỗi khi làm điều chi sai lỗi, hoặc nói gì không đúng, em hãy cố can đảm cất lời: "*Tôi xin lỗi*", "*tôi làm*" để nhận lỗi với người khác.
- Hãy biết **lắng nghe** và đừng cắt ngang lời người khác khi họ đang nói.
- Trường hợp em bị người khác sơ ý làm phiền, người ta xin lỗi, em nên lịch sự bỏ qua và vui vẻ trả lời: "*Thưa không có chi*". Đừng lườm nguýt cũng đừng tỏ ra khó chịu.



- Khi nói chuyện với người khác, em cố gắng nhận ra cái lý của họ và thành thực cảm phục họ bằng cách dùng câu nói: *Anh có lý... chị nói đúng*. Làm vậy em sẽ gây được cảm tình và có thêm bạn bè mới.

11. Khi không đồng ý với ai về một vấn đề, và muốn **trình bày ý kiến** của mình, thì hãy mở đầu bằng câu nói: *Anh có nói đúng, nhưng có chi tiết này, chúng ta cần nhận xét lại xem...* Nói thế, em sẽ tránh được làm phiền và chạm tới tự ái người khác.



12. Khi đã hứa với ai chuyện gì, phải **giữ đúng lời hứa**. Nếu vì trường hợp đột xuất có việc quan trọng hay không thể chu toàn được phải báo lại cho người đó biết.



Tại sao em tham dự Thánh lễ?



Hôm nay là ngày Chúa nhật, đã 7h30 rồi, mà em còn ngủ ráng. “Trễ rồi! dậy đi con!” Ba mẹ hối thúc gọi em dậy đi lễ, em càu nhau nói với mẹ: “Vì sao con phải đi lễ ???...”

Em biết không, mỗi người đều có phần xác và phần hồn, dù ta có làm gì hay ăn uống gì cũng chỉ để nuôi thân xác, không có gì có thể nuôi được linh hồn mình. Chẳng có thần linh nào dám hứa ấy chứ! Vậy mà chỉ có Chúa Giêsu nói Ngài sẽ dưỡng nuôi linh hồn ta ngay trên trần thế này. Của ăn nuôi linh hồn, chính là Thịt và Máu Chúa Giêsu.



Thánh lễ là bữa tiệc, mà trong đó Chúa bồi sức cho ta tiến đến hạnh phúc vĩnh cửu. Chúa Giêsu đã hứa: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết” (Ga 6,54).

Để có thể hiểu Lời Chúa nói, các em có thấy giống như em bé được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ không? Sữa mẹ cũng từ thịt máu của mẹ chuyển thành sữa để nuôi sống em bé. Thì Thiên Chúa cũng sinh ra ta, dưỡng nuôi ta và cho ta được gọi Thiên Chúa là Cha. Trong thánh lễ các em hay hát: “Mãi mãi Chúa là Cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con”. Chúa



sẽ
dưỡng
nuôi em không chỉ
bằng Lời của Người mà
còn bằng chính Mình và Máu
Người nữa. Nhờ đó, em được sống hạnh phúc đời đời.

Tham dự Thánh lễ chính là lúc các em về nhà Cha của mình. Về nhà Cha tham dự Thánh lễ, các em được hạnh phúc đứng trước ngai ân sủng của Chúa, và ca hát giữa vô số các thiên thần đang tôn kính thờ lạy hy lễ của

Chúa Giêsu trên bàn thờ. Các em để ý nghe Cha đọc câu này nè: “*Vì thế, cùng với các Thiên thần và tổng lãnh Thiên Thần, các Bệ Thần và Quản Thần, cùng toàn thể đạo Bình Thiên Quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!... Chúa là Thiên Chúa các đạo binh....*” Tham dự thánh lễ, các em ca ngợi và tạ ơn Chúa.

Tham dự Thánh lễ, các em được nhận lãnh phúc lành của Thiên Chúa từ Thiên Đàng. Trong mỗi thánh lễ, Chúa Giêsu đến gặp gỡ các em trong Bí tích Thánh Thể. Ngài tha tội, chữa lành và cứu độ thế gian.

Chúa Giêsu
còn mong
mỗi các em
đến gần
Người, vì
Người
muốn ban
cho em
những ơn cao
trọng lớn lao
nhất trong



cuộc đời mình. Lớn lên nữa, các em sẽ dần hiểu biết được, ơn ích mà một thánh lễ mang lại là không sao đo lường được, không có gì quý giá trên trần gian có thể sánh ví được với một thánh lễ. Chúng ta cần cảm tạ ơn

Chúa thật nhiều, bằng cách siêng năn đến với Bí tích Thánh Thể, cố gắng sống đẹp lòng Chúa và hằng tuần giữ Lời Chúa dạy.

Các em thân mến! Các em hãy xin Chúa Giêsu Thánh Thể cho mình được ơn khôn ngoan, ơn đức tin để yêu mến Thánh lễ. Các em là con cái Chúa nên hãy tham dự thánh lễ cách trọn vẹn, không đi trễ, về sớm, dự lễ

cách nghiêm trang, sốt sắng, chăm chú nghe Cha đọc các lời nguyện trong thánh lễ,



cùng hiệp lòng đọc to các câu thưa, đáp, đọc tin mừng, và hát thánh ca với cả tâm tình yêu mến Chúa. Nhất là sống yêu thương, xa tránh phạm tội, giữ tâm hồn mình sạch đẹp để đón rước Chúa Giêsu là Đấng vô cùng chí thánh ngự đến. Đã hiểu về thánh lễ, từ nay em sẽ không hỏi “vì sao con phải đi lễ” nữa nhé, nhưng em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và thầm hỏi Chúa rằng: Chúa ơi! vì sao con

có diễm phúc được làm con Chúa, được bước vào nhà Chúa tham dự thánh lễ vậy? Các em hãy mau mắn đến với Chúa trong Thánh lễ, nhất là thánh lễ ngày Chúa nhật nhé!

Chúa
Giêsu
nói: "Hãy
để con trẻ
đến cùng
Tôi, đừng
ngăn cản
chúng, vì
Nước Trời
thuộc về
những ai giống
như chúng." (Lc 18,16). Quý phụ huynh của chúng ta ơi!
Hãy nói cho các con biết, các con có một người Cha là

Thiên Chúa quyền năng và luôn yêu thương chăm sóc chúng ta. Có nhiều cách để chuẩn bị Nước Trời cho con cái mình, nhưng trước tiên và vô cùng cần thiết đó là: Hãy làm cho chúng yêu thích tham dự thánh lễ nhé!

Maria Nguyễn Thị Thu



THIẾU NHI THÁNH THỂ



Là một tân Dự Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT), tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi được sai đi làm việc tông đồ cho các em thiếu nhi trong Giáo xứ Tạo Tác. Đó là một ân huệ lớn lao mà Chúa Giêsu đã ban cho tôi, để tôi có thể trở thành người em của Anh Cả Giêsu, người môn đệ nhiệt thành của Chúa Kitô, và người Huynh trưởng gương mẫu cho các em thiếu nhi.

Trước khi được sai đi, tôi đã học hỏi và rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho việc giáo dục đức tin cho các em, như:

-Khung cảnh Thánh Kinh: Cuộc hành trình đức tin của Abraham theo tiếng Chúa (St 12,1-9)

-Mẫu người lý tưởng: Chân dung Chúa Giêsu "Thầy dạy đức tin"

-Giáo lý: Lịch sử cứu độ, Tín lý, Tâm lý, Tiến trình phát triển tâm lý và đường hướng giáo dục đức tin ...

-Nội dung Phong trào TNTT: Lịch sử và bước tiến Phong trào TNTT, Phương pháp giáo dục TNTT, đồng phục TNTT, nghiêm tập, các bài ca Phong trào TNTT ...

-Tham gia vào các sinh hoạt vui vẻ và bổ ích của Phong trào học; học một tạo; kết hiệp Giêsu

TNTT như: học mà vui, vui mà cách sống động và sáng mập thiết với Chúa Thánh Thể trong cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ,...

Dưới sự hướng dẫn tận tình chu đáo của Cha Micae Trương Thanh Tùng SJ, Cha phụ tá



Phaolô Trương Minh Cao SJ, Trưởng Giuse Trần Văn Dũng, Trưởng Phêrô Lê Bá Trí, Trưởng Giuse Nguyễn Ngọc Kính... của Ban điều hành Liên đoàn Phong trào TNTT, với sự tổ chức

chu đáo của các Trưởng Hưng, Trưởng Nga, Trưởng Tuyết... với sự động viên, nâng đỡ của các Trưởng trong Xứ

đoàn Stanislaw Kostka – Tạo Tác, và hơn hết là sự quan tâm, chăm sóc của Cha



tuyên úy Giuse Hoàng Văn Tình SJ, Chúa nhật ngày 09/04/2023, trong Thánh lễ Mừng Chúa Phục Sinh, Cha tuyên úy đã long trọng trao khăn cho 14 tân Dự Trưởng. Chị Hạnh - một Dự Trưởng lớn tuổi nhất đã phát biểu với Cha tuyên úy Giuse Hoàng Văn Tình SJ: “*Con xúc động nhất khi chứng kiến nỗi vui mừng Cha làm phép khăn cho các Dự Trưởng*”. Đó cũng là cảm nghĩ của các tân Dự Trưởng khi được Cha tuyên úy quàng lên vai khăn dự trưởng (màu

đỏ), đó là nghi thức được Cha sai đi nhận trách nhiệm mới trong vai trò mới.

Tuy nhiên, khi được sai đi, tôi cũng gặp không ít khó khăn và thử thách. Đó là còn nhiều kiến thức phải học về Giáo Lý, về Phong trào TNTT, về Chương trình thăng tiến...



Những
khó khăn
và thử
thách
này đòi
hỏi tôi
phải có
sự nhẫn
nại, hy
sinh và
cầu

nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể để vượt qua.

Sau khi được sai đi với vai trò của Dự Trưởng TNTT, tôi có rất nhiều cảm nhận khác nhau. Nhưng tất cả đều dẫn tôi đến một điều duy nhất là: yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể hơn và muốn làm việc cho Ngài hơn trong sứ vụ “Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam”, trước hết là ở Xứ đoàn Stanislao Kostka - Giáo xứ Tạo Tác mến yêu, và tôi tiếp tục tham dự các khóa huấn luyện để trở thành Huynh Trưởng.



Phêrô Nguyễn Thành



Thiếu Nhi
Vui Mừng

Lễ Phục Sinh

Sáng Chúa Nhật,
ngày 09-04-2023,
Thánh lễ mừng Chúa Phục
Sinh dành cho thiếu nhi.
Với niềm vui rộn ràng của
lễ Phục Sinh, Xứ Đoàn
Stanislao Kostka Giáo xứ
Tạo Tác vinh dự có thêm
14 anh chị, được Cha xứ
chính thức trao khăn Dự
Trưởng và sai đi làm Tông
Đồ cho Chúa.



Hòa chung với niềm vui đó. Các em thiếu nhi cũng được sinh hoạt chung với nhau, cùng chia sẻ với nhau những phần quà nhỏ nhở, để cùng chung vui với nhau trong ngày Mừng Chúa Phục Sinh.





Trong Mùa Chay vừa qua, Giáo lý viên Huynh trưởng chúng tôi được sai đi đến với các gia đình khó khăn trong các lớp giáo lý.

Khi được xin đến thăm nhà, có gia đình không muốn cho chúng tôi đến thăm vì nhiều lý do. Tuy vậy chúng tôi cũng ghé thăm được một số gia đình. Có gia đình khó khăn về vật chất, có gia đình khó khăn về tinh thần, có gia đình khó khăn về tôn giáo.

Được thăm viếng các gia đình khó khăn năm nay, các



tông đồ GLV Huynh trưởng chúng tôi được chia sẻ, thông cảm với nhiều hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi chẳng giúp gì được cho họ, nhưng cuộc thăm viếng của chúng tôi mang



bình an của Chúa đến cho các gia đình, và khuyến khích các gia đình biết cậy trông vào sự quan phòng của Chúa, để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này. Đây cũng là một nét nhỏ để “cứng cố sự hiệp thông” trong giáo xứ.



EM Muôn ĐI TỰ



Từ những ngày còn thơ ấu, em được mẹ mở cho nghe những bài thánh ca, lòng yêu mến Chúa được gieo vào trong em cách âm thầm. Khi đến nhà thờ,

được mọi người dẫn dắt, dần dần lòng yêu mến Chúa trở nên rõ nét hơn. Em ngưỡng mộ các tu sĩ, qua lời nói, cử chỉ và chính nhân cách của họ. Sau khi rước lễ lần đầu, rồi tham gia vào nhóm lễ sinh, có lẽ em đã muốn theo Chúa





từ đây. Dậy sớm để đi giúp lễ đã là một điều thật khó, nhưng cứ cố gắng, hy sinh dành thời gian trên cung thánh nhiều hơn, lòng em cứ ngày càng muốn đi tu hơn. Lớn lên

học thêm sức, học huynh trưởng, từng chút, từng chút, cũng tự coi như là đặt một chân vào đời tu rồi nhỉ! Hành trình dài theo Chúa bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Em cũng hay nói chuyện với các thầy, các cha dòng Tên, ai cũng nói “Sau này con đi tu nhé!”. Chính em cũng biết sống đời dâng hiến không phải một con đường bằng phẳng, biết bao nhiêu thách đố, chông gai cùng những cảm xúc đang đợi ở phía trước. Tuy vậy em vẫn thích đi tu, em muốn nhận ra Thiên Chúa muốn mình bước vào bậc sống nào, rồi khi đáp lời, em hy vọng đủ sức để sống hạnh phúc với những khó khăn đó. Em đã



được nghe “Đi tu mà không có Chúa thì khổ”, em cần nhận ra Chúa nơi từng biến cố cuộc sống và nơi những người xung quanh để rồi sau này có thể sống niềm vui đời dâng hiến - chia ngọt sẻ bùi với Chúa;

dùng chính những khó khăn thử thách làm cơ hội để
gia tăng tình yêu và niềm tin vào Thầy Giêsu.

Em nghĩ rằng
đời tu sẽ là lời
cầu nguyện
thật đẹp mà
em có thể
dành cho
những người
thân yêu. Rồi
nhóm Samuel
được thành
lập, nơi chúng
em được các thầy,

các sơ, các cha chia sẻ
nhiều về ơn gọi, về hành trình phục
vụ của mình, cũng là nơi cùng sinh hoạt,
chiêm nghiệm và thực hành lời Chúa với nhau.

Em được củng cố ơn gọi đức tin của mình và đồng thời
phục vụ nhiều hơn. Em rất biết ơn cha xứ và thầy xứ cùng
mọi người trong giáo xứ đã tạo điều kiện phát triển nhóm
Samuel. Xin Chúa cho nhiều bạn trẻ nhận ra được tiếng gọi
của Ngài và ra đi muôn nơi thực hiện sứ mạng, làm cho
vinh danh Chúa hơn.



Tấn Quốc





Sức khỏe của
DỜI SỐNG GIÁO HỘI

*Cõi dưới
Con mắt*

NGƯỜI TRẺ



Sức khỏe đời sống Giáo hội là gì? Theo tôi đó là trạng thái phản ánh sự thịnh vượng hay suy vong của Giáo hội. Và thước đo chính là sức khoẻ của mỗi một thành viên và tổ chức trong Hội thánh.

Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có những nhìn nhận riêng về đời sống Giáo hội liệu có đang “khỏe mạnh” hay “bệnh tật”? Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một người trẻ, trước tiên tôi cho rằng Giáo hội đang phải đối mặt với khá nhiều vấn nạn đang âm ỉ lớn dần. Nếu bạn đã từng tham dự thánh lễ tại những thành phố lớn mà con số lên đến 1000 người, bạn sẽ không khó bắt gặp cảnh những

phụ huynh dẫn theo con trẻ và vô tư đùa giỡn với chúng trong thánh lễ, hay những gia đình ngồi buôn chuyện trong suốt buổi lễ. Gần đây, chúng ta được thông tin về một nhóm tự xưng là “Trù quý” nổi lên cùng nhiều chiêu trò để dụ dỗ các Kí-tô hữu, trong đó có cả những vị tu sĩ và linh mục. Hay câu chuyện về một linh mục “giả” gây hoang mang trong Giáo hội Công giáo VN. Gần hơn có thể là sự chia rẽ gây thù oán ngay trong ca đoàn hay các hội nhóm. Những trường hợp này tôi xin phép không nhận định tính đúng sai, vì Chúa đã dạy: “Đừng xét đoán ai để các con khỏi bị xét đoán”. Tuy nhiên, đây là những hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi tín hữu, là những người con cái Chúa đang sống trong thời đại mà thật giả xấu tốt lẫn lộn, liệu đời sống Giáo hội có đang ổn?

Mặc dù vậy, giữa những câu chuyện không được tốt đẹp ngoài kia, vẫn có những con người âm thầm cống hiến sức lực xây dựng Giáo hội. Những người giáo dân bị cho là “rảnh”, mỗi ngày quét nhặt từng cọng rác ở sân nhà thờ, những hội đoàn cần mẫn phục vụ từ thánh lễ cho tới những sinh hoạt khác của giáo xứ. Bên



Ông NAM TÍN
quét dọn khuôn viên nhà thờ

cạnh đó còn có những việc bác ái lo cho người nghèo, người kém may mắn, dù cùng hay không cùng niềm tin. Và tôi chắc rằng, vẫn có những vị linh mục, tu sĩ đang tận tụy cầu nguyện và phục vụ cộng đoàn, bất kể nắng mưa, ngày đêm và bất chấp sức khỏe của mình. Một mẫu gương rất cụ thể là Vị cha chung - Đức giáo hoàng Phanxico của chúng ta, dù tuổi già sức yếu, Ngài vẫn chăm lo từng công việc của Hội Thánh. Tôi vẫn thường nói với một người bạn ngoài Công giáo rằng, tôi khâm phục những tu sĩ của Chúa, vì họ có thể dành cả cuộc đời, mạng sống của mình chỉ để phục vụ những người thậm chí ghét bỏ họ.



Thời đại công nghệ thông tin, ta không khó để cập nhật tình hình Giáo hội hoàn vũ, khi mà ngoài kia vẫn luôn có những kẻ chờ chực sai lầm của các Ki-tô hữu, để đem lên internet “bóc phốt” nhằm tìm kiếm sự nổi tiếng, hoặc nhằm tìm cớ bách hại những “con chiên”. Đơn cử như sự việc cha

Giuse Ngọc Thanh đã bị sát hại ngay trên tòa giải tội, hay vụ việc nhóm người phá rối và xúc phạm thánh lễ tại Đăk Nông. Giáo hội “khỏe mạnh” hay “bệnh tật” là phụ thuộc nơi mỗi người chúng ta. Mỗi tín hữu là một tế bào, là huyết

mạch của thân thể Giáo hội. Nếu mỗi người sống yêu thương nhau và tôn trọng sự khác biệt Chúa ban, thì Giáo hội sẽ khoẻ mạnh hơn. Và sự “khoẻ mạnh” của Giáo hội lại trở nên điểm tựa nương cho mỗi gia đình và là niềm tự hào

của tín hữu. Ngược lại, nếu người tín hữu sống hờ hững với Chúa và với tha nhân, sống bất bình và ghen ghét, thì Giáo hội quả thật làm gương xấu và “bệnh tật”. Hơn nữa, việc đối mặt với cách mà người khác đối xử với Giáo hội cũng thể hiện được sự gìn giữ, chăm sóc



và quan tâm đến “sức khỏe” của Giáo hội. Tôi không thể thay đổi cách họ ghét bỏ hay chỉ trích, nhưng nếu vì những tác động bên ngoài mà lung lay niềm tin, thì tôi tin chắc rằng Giáo hội đang cực kì yếu ớt.

Tôi mong rằng bài viết mang tính chủ quan và phiến diện này có thể là một “giọt nước giữa đại dương” góp chút tiếng nói riêng. Xin mượn lời của Thánh nữ Phanxica Romana thay cho lời kết: *“Hãy trung thành cho đến lúc chết. Satan sẽ tấn công các chị cũng như đã tấn công tôi. Nhưng không có thử thách nào dữ tợn cả, nếu chúng ta trung thành với Chúa Kitô.”*

Thiên Anh





Kinh Thánh
đi tìm
BÌNH AN
“Bình an cho anh em”
(Ga 20.19)

Làm sao để bình an? Bình an đến từ điều gì?

Có lẽ trên suốt hành trình làm người, chúng ta không ít những lần tự hỏi chính mình theo như câu Kinh Thánh này.

Khi các con còn nhỏ, những ngày tháng chật vật nuôi dưỡng chúng ăn học và trưởng thành, tôi đã nghĩ rằng “bình an” có lẽ là có đủ tiền đóng học phí, có những bữa ăn no, có quần áo gọn gàng để mặc và các con được khoẻ mạnh lớn lên.

Khi các con đã lớn, đã có thể tự lo cho bản thân mình, tôi lại nghĩ rằng: “Bình an” của mình là khi thấy chúng lập gia đình và gia đình của chúng hạnh phúc.

Ở tuổi xế chiều, khi mà hầu như mọi nghĩa vụ trong cuộc đời đều đã trọn vẹn nhiều phần - nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, làm bà, làm một người con của ba mẹ và người con Teresa của Chúa, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ nhiều về sự bình an, bởi vì cũng không ít lần, chính mình không cảm thấy điều đó.

Vậy bình an thực sự là gì?

Khi tìm hiểu về định nghĩa cốt lõi của hai chữ bình an, tôi đọc được rằng, trong tiếng Anh, họ dịch "bình an" là "inner peace", mà "inner" nghĩa là "từ bên trong"; tôi mới nhận ra rằng có được "bình an" như Chúa muốn - là điều dễ mà khó.

Bình an xuất phát từ bên trong, bình an phải là những điều từ trong mình cảm nhận, chứ không đến từ những điều bên ngoài và càng không đến từ những người xung quanh. Từ đó, tôi học cách biết đủ, mình có được điều gì, ăn uống ra sao, đều là đã đủ, không ước mong gì quá xa. Con cháu mình dù thế nào, có lúc vui, có lúc buồn, đều là nhờ ơn Chúa. Và vốn dĩ, đó cũng đều là những màu sắc cuộc sống khác nhau mà Chúa dựng xây nên thế giới này, tôi thấy như vậy là quá tốt đẹp.



Về bản thân mình, tôi học cách nghĩ cho hiện tại nhiều hơn, buông bỏ quá khứ và không lo những chuyện quá xa



xôi - dù điều này không dễ. Tôi cố gắng nhớ lời Kinh Thánh dạy: "Anh em đừng lo lắng về ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó" (Mt 6,34).

Với mọi tôn giáo hay tín ngưỡng, thậm chí là một phong cách sống nào đó, tôi cũng vẫn tin rằng, bình an là đỉnh cao nhất của con người. Bình an mà Đức Giê-su ban tặng cho ta chính là thứ bình an nội tâm, bình an tuyệt đối, cho dù đời sống này có nhiều

tác động khác nhau từ bên ngoài. Bình an vượt qua lối hiểu của con người. Đón nhận sự bình an của Chúa cũng chính là đón nhận tình yêu của Ngài, bởi vì chính Chúa là Nguồn Bình An.

Xin Chúa cho chúng con biết sống "tâm tình phó thác" và vâng theo ý Chúa. Con mong bình an của Chúa ở trong tất cả chúng ta và trên khắp thế giới này!

Teresa Nguyễn Thị Hạnh



CHÚA CÙNG CON

VƯỢT LÊN

C

on biết nói gì đây Chúa ơi?

Con tự hỏi mình nói gì về những việc Chúa đã giúp con vượt qua khó khăn? Làm sao con kể cho hết được những gì Chúa đã đỡ nâng con trong suốt quãng đường đời đã qua của con đây? Con chỉ biết rằng, hôm nay đây, con còn tồn tại trên thế gian này, chính là nhờ có Chúa đồng hành bên con, có Chúa đỡ nâng con từng ngày vượt qua bao khổ đau đời mình.

Chúa có còn nhớ không? Ngày con đau khổ đến muôn chết đi, khi biết mình không bao giờ còn gặp lại thiên thần bé bỏng mới chào đời của mình nữa. Nỗi đau đã khiến

con muốn gieo mình từ tầng cao của ngôi bệnh viện ấy. Thế rồi, Chúa đã sai một thiên thần khác níu chân con lại. Đời con sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy Chúa ơi!

Chúa có còn nhớ không? Nỗi đau tan tác một gia đình, mọi thứ như thủy tinh vỡ vụn trong trái tim con, đau đớn biết chừng nào. Đã có lúc con tự hỏi, Chúa ơi, vì sao lại là con? Vì sao con lại phải chịu những nỗi khổ sở này? Con xứng



đáng bị như thế này hay sao Chúa ơi?

Chúa có còn nhớ không? Ngày con nhận ra thiên thần bé bỏng yêu thương của mình có những phát triển trí não không bình thường như những đứa trẻ khác. Con thực sự ngã quỵ! Con đã kiệt sức mà hỏi Chúa rằng, bao giờ mới kết thúc đây Chúa ơi?

Con đã mất hơn 10 năm để nén xuống nỗi đau ly biệt tình thân, 4 năm để tạm quên nỗi đau tan vỡ một gia đình. Hiện thực trước mắt con là hai đứa trẻ cần con hơn bao giờ hết, con chẳng thể nào làm gì khác hơn là chọn từ bỏ những đau thương mất mát đã qua, mà làm lại từ đầu.

Làm sao con có thể tự chữa lành những vết thương của chính mình, và hàn gắn lại những tổn thương cho những đứa trẻ khốn khổ của con nếu không có Chúa đồng hành bên con đây? Những đêm dài cô độc, nước mắt chảy dài làm sao kết thúc nếu không có Chúa ủi an? Những khó khăn bủa vây cuộc đời làm sao con có thể vượt qua nếu Chúa chẳng xót thương nhìn đến con?

Chúa ơi! Những nỗi đau vẫn còn đó trong tim con, nhưng không còn đớn đau đến nhức nhối nữa. Những khó khăn vẫn còn đó trước mắt con, nhưng con không còn sợ hãi và lo lắng nữa. Vì con tin rằng Chúa luôn ở cùng con. Chúa không bao giờ bỏ rơi con một mình trong cuộc đời này. Người yêu thương con và luôn gửi đến một cánh tay cho con nắm lấy mỗi khi con chới với sấp ngã trong đời. Mỗi khi con thấy mệt mỏi kiệt sức, con chỉ cần gọi: "Chúa ơi, xin giúp con!". Thì con lại như nghe thấy



Chúa trả lời con: “Cha đây, con yêu, hãy nghỉ ngơi đi con”.
Và rồi lòng con như dịu lại, bình an lại đến bên trong con.

Giờ đây, mỗi ngày trôi qua, lòng con lại vui hơn khi
nghĩ đến có Chúa trong đời con. Để con đủ sức mà đi tiếp
con đường dương thế của mình một cách an yên hơn, vui
vẻ hơn. Chúa đã dạy con tin rằng, con xứng đáng được
hạnh phúc, chứ không phải chỉ có khổ đau. Con sống hạnh
phúc cho chính mình và cả cho người khác nữa phải không
Chúa ơi?!

TS





Tập niên 1960, một số gia đình Công Giáo đến lập nghiệp tại đường Trạng Trình và chỉ chưa tới 10 năm sau, họ đã trở thành trụ cột cho Họ đạo Thánh Giuse Thợ mới được hình thành. Nhiều người trong số họ đã trở thành Ông bà cố.

Người đi tiên phong trong việc cho con cái mình tìm hiểu ơn gọi là ông Giuse Nguyễn Văn Mạo. Ông đã cho người con lớn nhất của mình là anh Toma Nguyễn Văn Tân tìm hiểu ơn gọi Dòng Tên vào đầu những năm 1970. Kế đến là cô em gái Maria Nguyễn Thị



Ông cố Mạo là người thứ ba từ trái qua

Thúy tìm hiểu ơn gọi Dòng nữ Đaminh Rosa Lima và anh Giuse Nguyễn Văn Phú tìm hiểu Dòng Anh Em Hèn Mọn Phanxicô. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thúy được kể là ơn gọi duy nhất của họ đạo được duy trì từ trước năm 1975 cho tới tận hôm nay. Sau năm 1975, hai người con trai của ông cố Mạo tiếp tục cho con cái của mình tìm hiểu ơn gọi. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hạnh Thuần, con ông cố Toma Nguyễn Văn Tản, hiện đang làm Tổng cố vấn của Dòng Mẹ Nhân Ái và ông cố Giuse Nguyễn Văn Phú hiện có một người con trai là thầy Giuse Nguyễn Hồng Ân đang học Thần học năm thứ 2 tại Đại Chủng Viện Minh Hòa, Đà Lạt.

Ngoài ra, gia đình ông cố Mạo cũng là nơi xuất thân của nhiều Trưởng đoàn. Anh Toma Nguyễn Văn Tản là Trưởng đoàn Hùng Tâm Dũng Chí năm 1970, 1971 dưới sự hướng dẫn của 2 thầy Dòng Tên: Giuse Hoàng Văn Tịnh và Vinh Sơn Định Trung Nghĩa. Đoàn Hùng Tâm Dũng Chí sinh hoạt ở sân nhà thờ và mượn hội trường Khu Tạo Tác tổ chức hội hè. Các sinh viên đến từ Giáo Hoàng Học Viện cũng về tham dự trò chơi lớn với các em, đôi khi có cả sự hiện diện của Đức Cha Simon Hòa Hiền nữa. Anh Giuse Nguyễn Văn



Vân, em trai anh Tản là Trưởng đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể



Anh Giuse Nguyễn Văn Vân - người cầm cờ

(TNTT) từ 1973 đến 1975. Lúc này Họ đạo Tạo Tác được 6 thầy từ Đại Chủng Viện Minh Hòa, Đà Lạt đến giúp, trong đó có thầy Giuse Nguyễn Đức Cường (hiện đang là Giám Mục Thanh Hóa). Mảnh sân cỏ của Dòng Chúa Quan Phòng (nay là là Trường tiểu học Phan Như Thạch) là nơi các em TNTT Tạo Tác sinh hoạt và đốt lửa trại. Khi các con lớn lên, ông cố Tản tiếp tục khuyến khích họ tham gia các sinh

hoạt nhà thờ. Hai chị em Âu Cơ, Hiếu Quân tham gia vào nhóm Giáo Lý Viên, anh Phanxicô Xaviê Nguyễn Hiếu Quân từng làm Giáo Lý Viên Trưởng của Giáo xứ Tạo Tác thời cha Quản xứ GB. Nguyễn Ngọc Tiến. Khi cha Giuse Hoàng Văn Tình làm quản xứ, anh Hiếu Quân tiếp tục là Giáo Lý Viên Trưởng. Những năm 2017-2019,



Phong trào TNTT được cha Giuse khởi xướng, anh Hiếu Quân trở thành huynh trưởng của phong trào, đồng thời làm trưởng ban sinh hoạt của giáo xứ...

Con đường Trạng Trình cũng là cung đường có nhiều Ông bà cố nhất. Ông bà cố Antôn Trần Văn Chung có thầy Phanxicô Xaviê Trần Hoàng Long, hiện đang là Tu huynh của Dòng Salesien Don Bosco. Thầy đang là Hiệu trưởng trường nghề tư thục Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ông bà cố Phaolô Lê Văn Trực có nữ tu Maria Lê Thị Thuận, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ và chị Maria Lê Thị Ngọc, Tu hội đời Nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ông bà cố Stêphanô Trần Văn Tuế có nữ tu Marie Jeanne Trần Thị Liên, Dòng Chúa Quan Phòng, chị Maria Trần Thị Linh và chị Maria Trần Thị Dung, Tu hội đời Nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Tạ ơn Chúa vì những “hoa thơm trái ngọt” mà Chúa đã ban tặng cho giáo xứ chúng con!

Nam Trần



TAM NHẬT THÁNH



Tam Nhật Thánh là những ngày đặc biệt và là trọng tâm của toàn Năm Phụng Vụ cũng như của đời sống Giáo Hội. Ba ngày thánh này để lại cho những người tân tòng như chúng con những cảm nhận tươi mới và sâu sắc hơn qua mỗi năm.



Thứ Năm Tuần Thánh bắt đầu bằng sự kiện Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Với cử chỉ khiêm tốn và đầy ý nghĩa của lễ nghi rửa chân, ta được mời gọi nhớ lại điều Chúa đã làm cho các Tông Đồ là tình yêu thương biến thành sự phục vụ và trao ban chính mình. Chúa đã thực hiện công việc mà người ta cho là hèn mọn đó. Bởi vậy ta cũng phải noi gương Chúa mà làm với sự vui vẻ và lòng khiêm nhường.

Khi đó, ta sẽ cảm nghiệm được ý nghĩa sâu xa để hiểu đúng và làm đúng trong đời sống hàng ngày.

Trong Tuần Thánh, người Công giáo thường ăn chay kiêng thịt hám mình vào ngày thứ sáu. Việc ăn chay không chỉ để tránh quả báo, để thể hiện lòng từ bi,... mà ăn chay ở đây mang ý nghĩa tưởng niệm việc Chúa Giêsu chịu khổ nạn và chịu chết. Ăn chay và giữ chay diễn tả sự hi sinh tự nguyện, để tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa và chia sẻ với người nghèo khó trong tinh thần bác ái và phục vụ. Ta có thể bớt chi tiêu những thứ không quá cần thiết để làm từ thiện bác ái.



Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh ghi đậm dấu của sự thịnh lặng sâu thẳm. Các nhà thờ trống trơn và không có các lễ nghi phụng vụ đặc biệt. Khi chờ đợi đêm Phục Sinh, tín hữu cùng cầu nguyện, suy niệm, lãnh nhận bí tích hòa giải để

thanh tẩy tâm hồn và chuẩn bị cử hành Lễ Phục Sinh. Trong Lễ Vọng Phục Sinh thường ta sẽ được thấy các Tân tòng lãnh nhận bí tích Rửa Tội để nêu bật sự tham dự của Kitô hữu vào mầu nhiệm Cái Chết và sự Phục Sinh của Chúa Kitô. Đây là thời điểm con được nhớ lại Lễ Rửa Tội của chính



mình với cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Trong buổi lễ đặc biệt này ta hãy lập lại hai tiếng “Xin vâng” với thánh ý Chúa. Từ đêm Phục Sinh rạng ngời niềm vui, ánh sáng và hòa bình của Chúa Kitô tỏa lan trong cuộc sống của tín hữu mọi cộng đoàn và đến với mọi điểm của không gian và thời gian.

Trong những ngày Tam Nhật Thánh này, con thấy được rằng Chúa Kitô chịu chết, đã sống lại và chiến thắng thế gian, tình yêu thương mạnh hơn thù hận. Vì vậy những suy nghĩ và hành động của con cần xuất phát từ sự chân thành và tình yêu thương như Chúa Cha đã yêu thương và hi sinh vì con. Nói gương Chúa Kitô và làm việc với Người trong sự hiệp thông để tạo dựng một thế giới xây dựng trên hòa bình, công lý và tình yêu thương.

Thanh Nhàn



Mừng Kinh Thánh Giuse Lao Động_1-5

Bổn mạng Giáo Xứ-Bổn Mạng Cha Xứ



Giải bóng đá Mừng Chúa Phục Sinh Cùng Giáo Hội "Củng cố sự hiệp thông".



Đội Quý Thầy Dòng Antôn



Đội CLC Gia đình trẻ



Đội CLC Gia đình Con Chúa



Đội Giới trẻ



Góc ảnh trong tháng

Tam Nhật Thành





NGÀY HỌP MẶT
GIỚI TRẺ GIÁO HẠT
ĐÀ LẠT
01.04.2023



GIÁO KHU PX
THĂM CỤ TÁC
15.04.2023



Nhóm Hiền Mẫu
dọn dẹp
khuôn viên Nhà Thờ



CHÚA NHẬT
CHÚA CHIÊN LÀNH
CẦU CHO ƠN
THIÊN TRIỆU





Ý nghĩa của việc đi lễ ngày Chúa Nhật

Niệc Giáo Hội buộc đi lễ ngày Chúa Nhật ắt hẳn ngày ấy phải có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng và đặc biệt hơn những ngày khác! Mặc dù ta biết rằng, Thánh lễ là vô giá, cho dù là ngày nào, ở đâu, hay tổ chức ra sao, thì ngày Chúa Nhật vẫn có một ý nghĩa rất đặc biệt. Thánh lễ không bao giờ mua bán hay trao đổi bằng những thứ vật chất tầm thường, vì đó là lễ dâng cực thánh của chính Chúa Giêsu để cứu độ nhân loại. Vậy vì sao ngày Chúa Nhật lại có một giá trị đặc biệt như thế?

Trong Truyền thống dân Do Thái xưa, họ kinh nghiệm về công trình tạo dựng của Thiên Chúa trong 7 ngày, Thiên Chúa làm việc 6 ngày và ngày thứ bảy Ngài nghỉ ngơi: "...ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó" (St 2,2-3). Có thể nói, ngày thứ bảy là ngày của nghỉ ngơi, vì đó là ý định của Thiên Chúa trong sáng tạo. Sách Xuất Hành Thiên Chúa còn hướng dẫn rõ hơn: "Người hãy nhớ

ngày sabat, mà coi đó là ngày thánh. Trong 6 ngày, người sẽ lao động và làm mọi công việc của người. Còn ngày thứ bảy là ngày sabat kính Đức Chúa, Thiên Chúa của người. Ngày đó, người không được làm công việc nào, cả người cũng như con trai con gái, tiolet nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của người... Đức Chúa đã chúc lành cho ngày sabat và coi đó là ngày thánh” (Xh 20,8-11). Vậy trong truyền thống của Do Thái, ngày sabat là ngày thánh.



Tuy nhiên, xét về mặt tự nhiên, mỗi một người đều cần ngày Sabat – ngày nghỉ. Không ai trong chúng ta làm việc miệt mài, liên tục mà không cần đến nghỉ ngơi, không chỉ nghỉ ngơi mỗi tuần mà còn mỗi tháng hay mỗi năm. Biết nghỉ ngơi là một lối sống có khoa học, giúp một người có thể thư giãn về thể lý, tâm thần, loại trừ tật bệnh và nâng cao hiệu quả công việc. Cũng

nhờ biết cách nghỉ ngơi mà tăng cường sức sáng tạo, thánh hoá bản thân và xã hội, cũng như kiến tạo hạnh phúc và mối hiệp thông cộng đồng. Và đương nhiên, nếu không có cơ chế nghỉ ngơi phù hợp thì đời sống con người sẽ đi vào chiều hướng tiêu cực ngược lại.

Đặc biệt hơn, Ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa Giêsu và là Chúa

Giêsu Phục Sinh, nên nó có một ý nghĩa rất quan trọng. “*Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ*” (Tv 118,24). Ngày Chúa chúng ta hoàn tất công trình cứu độ, trở nên nguồn ân sủng đầy tràn cho chúng ta. Ngày để toàn bộ dân thánh tụ họp, để cùng nhau



dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn long trọng, để tưởng nhớ cuộc Vượt Qua của Chúa chúng ta, để tưởng nhớ ngày chúng ta được cứu độ; để cử hành Cuộc Vượt Qua ấy trong chính đời sống của mỗi người chúng ta. Vì thế, đó là ngày của lòng biết ơn, của ca tụng, của hiệp thông Hội Thánh cách trọn vẹn nhất.

Chính vì thế, việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật quan trọng là ở tấm lòng hơn việc chu toàn luật buộc; nghiệm thấy giá trị và ý nghĩa hơn là trách nhiệm. Từ đó, chúng ta không còn hỏi tại sao phải “buộc” tham dự lễ Chúa Nhật, hay tại sao ngày Chúa Nhật lại quan trọng hơn những ngày khác. Nếu xét về việc cố gắng chu toàn lề luật, ta sẽ thấy có những nặng nề khi tham dự thánh lễ và có những bối rối lúc chưa chu toàn. Còn nếu xét về tấm lòng và sự nhận biết giá trị của thánh lễ, ta sẽ thấy mọi sự là ân sủng và ta “được” tham dự thánh lễ.





TIN GIÁO HỘI và GIÁO XỨ 04/2023

* **TGM SVIATOSLAV SHEVCHUK: ĐTC PHANXICÔ ĐƯA RA TIẾNG NÓI ĐỘC NHẤT CHO HÒA BÌNH**



Chúa Nhật ngày 16/4/2023, lần thứ hai Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina mừng lễ Chúa Phục Sinh giữa bom đạn chiến tranh. Thứ Bảy trước đó, ngày 15/4/2023, trả lời phỏng vấn của Vatican News, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk của Giáo phận Kyiv-Halyc, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, đã nói rằng trong lễ Phục sinh này, Chúa Kitô ban cho họ hy vọng và sự chắc chắn về một tương lai tốt đẹp hơn ở phía trước, đồng thời ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Phanxicô.

* **ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TÔNG DU ĐẾN HUNGARY**

Từ ngày 28-30/04/2023, Đức Thánh Cha có chuyến tông du đến đất nước Hungary. Trả lời phỏng vấn của Vatican News trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Hungary, Đức Hồng



Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh cho biết Đức Thánh Cha đến quốc gia này như một người hành hương hòa bình, đón tiếp và gặp gỡ; mong muốn xây dựng một xã hội huynh đệ trong một Âu châu bị tổn thương vì chiến tranh, với cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất từ Thế chiến thứ hai.

* HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KỲ I – 2023 CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM TẠI GIÁO PHẬN VINH

Từ ngày 17 – 21 tháng 04 năm 2023, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM) quy tụ tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Vinh trong khuôn viên Toà Giám mục

để tham dự Hội nghị Thường niên kỳ I -2023. Cùng hiện diện với quý Đức Cha chủ chăn 27 giáo phận có Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện không thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Ban Thư ký HĐGM.



* TÒA THÁNH BỔ NHIỆM GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN NHA TRANG



Nhơn, hiện là Đại diện Tư pháp và Giám đốc Chủng viện Thánh Giuse Qui Nhơn, làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Nha Trang."

Trưa thứ Hai ngày 01 tháng 05 năm 2023, Văn phòng Báo chí Toà Thánh thông báo: "Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Linh mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Qui

* GIÁO XỨ TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ “CỦNG CỔ SỰ HIỆP THÔNG”



Với mục đích sống lời mời gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, và mong muốn tạo nên sự nối kết tình thân và yêu thương giữa các hội đoàn, dòng tu và giáo dân, cũng như sống niềm vui Chúa Phục sinh, giáo xứ đã tổ chức

giải bóng đá và bữa tiệc Agape vào Chúa Nhật III – Phục sinh, từ 08g00 – 11g30. Giải đấu có bốn đội tham gia: Gia đình Con Chúa, Gia đình Trẻ, Giới Trẻ Thánh Thể, và Dòng Antôn. Ước mong ngang qua những hoạt động ngoại thường bên cạnh những hoạt động thiêng liêng trong đời sống đạo, mỗi thành viên ngày một gắn kết hiệp nhất trong Chúa.

* LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ 01.05



05g15, sáng thứ hai, ngày 01 tháng 05, Cha xứ và ba cha đồng tế đã long trọng cử hành thánh lễ trọng - Thánh Giuse Lao Động để cầu nguyện cho giáo xứ nhân ngày bổn mạng, đồng thời cũng là bổn

mạng của cha xứ. Lễ bổn mạng năm nay giáo dân tham dự rất đông trong tâm tình thiêng liêng sôt mến. Ý lê cũng hướng đến việc cầu nguyện cho các tiền nhân và ân nhân đã có công xây dựng và giúp đỡ giáo xứ qua từng thời kỳ. Mọi người cũng đã ở lại đông đủ để chung niềm vui trong bữa sáng đơn sơ sau thánh lễ.

HÂN HOAN CHÚC MỪNG

Lễ Bổn Mạng



- *Bổn mạng Quý ông và anh em mang Thánh hiệu Martinô (13.04)*
- *Bổn mạng Quý bà và chị em mang Thánh hiệu Catarina Siena (29.04)*

Hồng Ân Làm Con Chúa



- *Bé: Gioan Ngô Bình An.*
- *Anh: Vicente Trần Văn Duy*
- *Các chị: Cecilia Mai Võ Hoàng Oanh, Anna Nguyễn Thị Thanh Tín*

VỀ NHÀ CHA

- † *Anh Gioan Baotixita Ngô Thế Nhật, thuộc giáo khu Phanxicô Xaviê, được Chúa gọi về ngày 02.04.2023. Huống dường: 31 tuổi.*
- † *Ông Cố Tôma Nguyễn Văn Tân, thuộc giáo khu Inhaxiô, được Chúa gọi về ngày 07.04.2023. Thọ: 70 tuổi.*
- † *Cụ Bà Maria Lý Thị Ân, thuộc giáo khu Phanxicô Xaviê, được Chúa gọi về ngày 17.04.2023. Thọ: 101 tuổi.*