

**GIÁO LÝ THÁNH KINH
DÀNH CHO THIẾU NHI**

TẬP RƯỚC LỄ 1

ĐỨC TIN CỦA EM LÀ...

PHẦN I. TUYÊN XUNG ĐỨC TIN

LỜI GIỚI THIỆU

LỜI NGỎ

Cùng quý giáo lý viên và quý phụ huynh,

Bộ sách Giáo Lý Thánh Kinh được biên soạn cho thiếu nhi gồm 6 tập: Khai Tâm 1, Khai Tâm 2, Rước Lễ 1, Rước Lễ 2, Thêm Sức 1, Thêm Sức 2. Mỗi tập gồm 30 bài giáo lý được khai triển dựa trên những đoạn Thánh Kinh- Cựu và Tân Ước. Nội dung xuyên suốt của bộ sách dựa trên bốn phần của giáo lý Hội Thánh Công Giáo: Tuyên xưng đức tin, cử hành mầu nhiệm Kitô giáo, kinh nguyện Kitô giáo, đời sống trong Chúa Kitô. Chất liệu căn bản để triển khai nội dung trên gồm: thứ nhất là các bản văn Thánh Kinh, làm dữ liệu nền tảng cho từng bài giáo lý của mỗi tập sách; thứ hai là các kinh thường đọc của các tín hữu và thứ ba là các bài thánh ca được dùng trong phụng vụ.

Lý do biên soạn bộ sách phát xuất từ ước mơ: Lời Thiên Chúa – Lời Hằng Sống được nhiều người biết đến, lắng nghe, cảm nghiệm và sống. Như một sự an bài, niềm mơ ước này vô tình gặp gỡ những lời dạy trước đây của Hội Thánh, cần kể ra như:

- Tông huấn về việc Rao giảng Tin Mừng trong thế giới hôm nay “Evangelii Nuntiandi” (ĐTC Phaolô VI): “Một phương thức không được coi thường trong việc loan báo Tin Mừng là việc dạy giáo lý. Đây là việc trình bày Đức Tin có hệ thống trong những yếu tố nền tảng, nội dung sống động của chân lý mà Thiên Chúa đã muốn truyền đạt cho chúng ta và Giáo Hội đã cố gắng trình bày cách phong phú qua hành trình lịch sử. Nhiệm vụ của việc dạy giáo lý là tạo ra được một phong tục, một nếp sống Kitô, chứ không phải chỉ là dạy cho biết những giáo điều trừu tượng.

Dẫn đưa giới trẻ cũng như người lớn đến chỗ khám phá ra được khuôn mặt của Chúa Kitô và cảm thấy nhu cầu phải dâng hiến chính mình cho Chúa.” (EN 44).

- Hướng Dẫn Tổng Quát việc dạy Giáo Lý 1997 (Bộ Giáo Sĩ): “Mục đích tối hậu của việc dạy giáo lý là dẫn đưa một người không những chỉ tiếp xúc, mà còn có **tương quan hiệp thông, thân thiết với Chúa Kitô**” (HDTQ 80).

- Hướng Dẫn Tổng Quát việc dạy Giáo Lý tại Việt Nam (HĐGMVN 2017): “**Mục đích tối hậu của việc dạy giáo lý là làm cho con người không những tiếp xúc, mà còn được hiệp thông mật thiết với Chúa Giêsu Kitô; nhờ đó, con người được kết hợp với Chúa Cha, với Chúa Thánh Thần, với Hội Thánh, và với nhân loại.**” (HDGLVN 39).

- Diễn từ của ĐTC Phanxicô tại Hội Đồng Giáo Hoàng về Cổ Vũ việc Tân Phúc Âm Hóa (2017): “**Đối diện với những thách thức mới và những nhân quan mới đang mở ra trước mặt nhân loại, việc cần thiết và khẩn trương là Hội Thánh phải trình bày tính mới mẻ của Tin Mừng Đức Kitô, vốn ẩn chứa trong Lời Chúa, nhưng vẫn chưa được đưa ra ánh sáng. Đó chính là kho tàng, vốn “chứa cả cái mới và cái cũ” mà Chúa Giêsu đã nói tới, khi Người tập cho các môn đệ của Người biết dạy cái mới vốn phát sinh từ Người, nhưng không được bỏ đi cái cũ** (x. Mt 13,52).”

Những giáo huấn của Hội Thánh như một tổng lực thúc đẩy làm ước mơ cất cánh!

Về phương pháp, tính năng động và sự phạm của mỗi buổi học giáo lý Thánh Kinh dựa theo sự phạm và năng động Linh Thao của Thánh Inhaxiô de Loyola và từ phương pháp Lectio Divina (Đọc – Suy gẫm – Cầu nguyện). Từ một đoạn Thánh Kinh nền tảng của bài giáo lý, người huấn luyện và thiếu nhi cùng đọc, cùng chiêm ngắm hay tìm hiểu, để đi đến việc nhận biết quyền năng, tình thương và thánh ý của Thiên Chúa dành cho cá nhân mình.

Mặt khác, theo sự phạm Linh Thao của Thánh Inhaxiô, người cầu nguyện cần phân định thần tốt và thần xấu là những thế lực hay yếu tố chi phối suy nghĩ và hành động của mình. Từ đó lựa chọn cho mình cách hành xử tốt hơn. Phân biệt tốt xấu là một kỹ năng sống mà thiếu nhi cần được trang bị ngay từ khi có trí khôn. Điều này cũng là một yếu tố khởi đầu giúp thiếu nhi dần tiếp nhận các chuẩn mực đạo đức xã hội và tôn giáo. Vì lý do này ngay từ tập Khai Tâm 2 của bộ sách, thiếu nhi được giới thiệu các nhân vật Thánh Kinh là những người đại diện cho điều tốt, điều chưa tốt, hoặc điều xấu xét về mặt đạo đức.

Tập sách Rước Lễ 1 có nội dung là phần Tuyên Xưng Đức Tin, tức phần I trong bốn phần của sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo.

Phương pháp: Đọc Lời Chúa - ghi nhớ Lời Chúa - cầu nguyện. Sau khi cùng giáo lý viên đọc đoạn Thánh Kinh của bài học, cùng tìm hiểu đoạn Thánh Kinh và chủ đề, thiếu nhi chép xuống câu Thánh Kinh chủ đề của bài học, là Lời Chúa hay chân lý đức tin mà thiếu nhi cần ghi nhớ và tuyên xưng. Các phương tiện như kể chuyện, tranh vẽ, video-clip, hoặc các hình thức sinh hoạt, nghệ thuật khác cũng cần được sử dụng cách linh động để giúp thiếu nhi dễ hình dung, nắm bắt nội dung được chuyển tải và ghi nhớ Lời Chúa.

Việc chép xuống để ghi nhớ câu Thánh Kinh trong tập **Rước Lễ 1** cũng đồng thời giúp thiếu nhi hiểu rằng những điều mà Hội Thánh tuyên xưng trong Kinh Tin Kính bắt nguồn từ chính Lời Chúa trong Thánh Kinh.

Bố cục một bài giáo lý gồm 3 phần:

- Gặp gỡ: Giáo lý viên, hay phụ huynh gặp gỡ thiếu nhi, cùng nhau khai mào giờ giáo lý; Cùng nhau gặp gỡ Thiên Chúa qua những lời nguyện mở đầu. Gồm các bước **1** đến **2**.

- **Đọc**, tìm hiểu đoạn Thánh Kinh và **chép xuống câu Lời Chúa** để ghi nhớ. Có thể đọc hai hoặc ba lần đoạn Thánh Kinh để giúp thiếu nhi hiểu ý nghĩa bản văn. Tập hát một bài thánh ca để phụ họa. Gồm các bước **3** đến **6**.

- Ghi tâm: gồm một lời diễn tả niềm tin rút ra từ bài học, học thuộc một kinh thường đọc và một **lời nguyện** ngắn kết thúc buổi học. Gồm các bước **7** đến **10**.

NỘI DUNG TẬP RƯỚC LỄ 1

	Tựa đề	Trang
Mục 1	Thiên Chúa tạo dựng muôn loài	VIII-1
Bài 1	Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ	2-3
Bài 2	Thiên Chúa tạo dựng con người	4-5
Mục 2	Con người tội lỗi, sa ngã	6-7
Bài 3	Con người vi phạm lệnh Chúa truyền	8-9
Bài 4	Huynh đệ tương tàn	10-11
Mục 3	Chúa Giêsu Kitô - Đấng Cứu Độ	12-13
Bài 5	Chúa Giêsu giáng sinh làm người	14-15
Bài 6	Chúa Giêsu 12 tuổi, mặc khải sứ mạng của Ngài	16-17
Bài 7	Chúa Giêsu chịu phép rửa của ông Gioan	18-19
Bài 8	Chúa Giêsu chiến thắng Satan	20-21
Bài 9	Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa	22-23
Bài 10	Chúa Giêsu trừ quỷ và chữa bệnh cho dân chúng	24-25
Bài 11	Chúa Giêsu hoá bánh nuôi dân chúng	26-27
Bài 12	Chúa Giêsu bị phản bội	28-29
Bài 13	Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá	30-31
Bài 14	Chúa Giêsu sống lại ra khỏi mồ	32-33

Bài 15	Chúa Giêsu lên trời với Chúa Cha	34-35
Bài 16	Chúa Giêsu sẽ trở lại phán xét	36-37
Mục 4	Chúa Giêsu mặc khải Chúa Cha	38-39
Bài 17	Chúa Cha tỏ Mình ra cho những người bé nhỏ	40-41
Bài 18	Chúa Cha mời gọi ta vâng lời Chúa Giêsu	42-43
Bài 19	Chúa Cha yêu thương toàn thể loài người	44-45
Mục 5	Chúa Giêsu mặc khải Chúa Thánh Thần	46-47
Bài 20	Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu	48-49
Bài 21	Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn Chúa Giêsu	50-51
Bài 22	Chúa Thánh Thần dạy ta hiểu lời của Chúa Giêsu	52-53
Mục 6	Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh	54-55
Bài 23	Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh	56-57
Bài 24	Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng	58-59
Bài 25	Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành của Đoàn Chiên	60-61
Bài 26	Chúa Giêsu trao quyền tha tội cho Hội Thánh	62-63
Bài 27	Đức Mẹ Maria, Mẹ Chúa Kitô, Mẹ Hội Thánh	64-65
Bài 28	Các thành phần trong Hội Thánh	66-67
Mục 7	Con người sống lại trong Trời Mới Đất Mới	68-69
Bài 29	Thân xác con người sẽ sống lại	70-71
Bài 30	Trời Mới, Đất Mới	72-73

KÝ HIỆU CÁC SÁCH THÁNH KINH

Ký hiệu	Tựa sách	Trang
Cv	Công Vụ Tông Đồ	64, 66
Ga	Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan	2, 26, 48, 52, 60, 62, 70, 71
Kh	Khải Huyền	72
Lc	Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca	14, 16, 30, 32, 34, 50
Mc	Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô	22, 24, 58, 62
Mt	Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu	18, 20, 28, 36, 40, 42, 44, 48, 56
Rm	Thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Rôma	51, 62, 73
St	Sáng Thế	2, 4, 8, 10

CÁC KÝ HIỆU KHÁC

Ký hiệu	Cụm từ	Trang
ĐTC	Đức Thánh Cha	
EN	<i>Evangelii Nuntiandi</i>	II
GLHTCG	Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo	3
HDGLVN	<i>Hướng Dẫn Tổng Quát việc dạy Giáo Lý tại Việt Nam (HĐGMVN 2017)</i>	II
HDTQ	<i>Hướng Dẫn Tổng Quát việc dạy Giáo Lý 1997 (Bộ Giáo Sĩ)</i>	II
HĐGMVN	Hội đồng Giám mục Việt Nam	II

Tập sách sử dụng các bản dịch Thánh Kinh của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Mục 1

THIÊN CHÚA TẠO DỰNG MUÔN LOÀI





Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con tin rằng Thiên Chúa đã sáng tạo muôn loài trong vũ trụ, trời đất bằng Lời và Thần Khí của Ngài.



Thánh Kinh St 1,1 - 2,4

Xin đọc trong phụ lục trang 74-75



"Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng. "

Qua đoạn Thánh Kinh trên, chúng ta hiểu Thiên Chúa sáng tạo bằng cách "phán". Ngài sáng tạo bằng Lời của Ngài. Thiên Chúa dùng 10 lời để sáng tạo vũ trụ, trời đất.

Lời của Thiên Chúa còn có nghĩa là Ngôi Lời, là Chúa Giêsu mà Thánh Gioan Tông Đồ đã viết "Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành" (Ga 1,1.3).



Còn thần khí Thiên Chúa, được nói ở giữa câu, cũng có nghĩa là Chúa Thánh Thần.

Sách Khôn Ngoan (9,1-2) viết: "Lạy Thượng Đế của bậc tổ tiên, lạy Đức Chúa từ bi lân tuất, Chúa dùng lời Chúa mà tác thành vạn vật, dùng sự khôn ngoan Chúa mà cấu tạo con người, để con người làm chủ mọi loài Chúa dựng nên..."

Vì thế Hội Thánh dạy rằng Ba Ngôi Thiên Chúa đã sáng tạo muôn loài, muôn vật: Chúa Cha sáng tạo cùng với Ngôi Lời, tức Chúa Con, hay Chúa Giêsu, và cùng với Chúa Thánh Thần. (x. GLHTCG 291-292)

5  Câu Thánh Kinh chủ đề

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6 

ĐK. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ

bến. Nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ái Chúa vô biên.

PK.1 Trong khi tạo dựng đất trời, cho muôn

vật được sinh sống, trước khi con xuất hiện trên

đời, thì Chúa đã yêu con. Từ muôn...

7 **Niềm tin của em**
Em cộng tác sáng tạo với Ba Ngôi Thiên Chúa bằng cách giữ gìn, bảo vệ môi trường sống.

8 **Học thuộc kinh**
Kinh Tin

9 **Tâm sự cùng Chúa**
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng con cảm ơn Chúa đã dựng nên trời đất và muôn loài thật kỳ diệu. Xin Chúa giúp chúng con nhớ ơn Chúa luôn, và biết cộng tác với Chúa bảo vệ trái đất này. A-men.

10  **Tạm biệt** **Hẹn gặp lại**



Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con tin và hiểu rằng Thiên Chúa đã sáng tạo con người giống hình ảnh Thiên Chúa, và con người có nam có nữ.



Xin đọc trong phụ lục trang 75



Adam và Eva là hai người nam và nữ được Thiên Chúa sáng tạo đầu tiên. Họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, biết thương yêu nhau.

Thiên Chúa tạo dựng loài người, mỗi người gồm thân xác và linh hồn. Thân xác là thân thể ta đây. Linh hồn thì thiêng liêng, vô hình, không chết.

Thuở ban đầu Adam và Eva biết vâng lời Thiên Chúa và yêu thương nhau. Cả hai người được sống với Thiên Chúa, được dạo chơi, trò chuyện với Ngài trong vườn Địa Đàng.



Ai sống theo lời Chúa, sống tốt, biết yêu thương thì trở nên con cái Thiên Chúa, giống Thiên Chúa.

Người nào thực thi yêu thương như Thiên Chúa dạy, thì sau khi người ấy chết ở đời này, Thiên Chúa sẽ cho người ấy sống lại với một thân xác giống thân xác Chúa Giêsu phục sinh, và được về đoàn tụ với Chúa trên Thiên Đàng.



7 **Niềm tin của em**
Em sống lời Chúa dạy, cư xử tốt với mọi người, để được nên giống Chúa, nên con cái Thiên Chúa.

8 **Học thuộc kinh**
Kinh Tin

9 **Tâm sự cùng Chúa**
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng con cảm ơn Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Xin Chúa giúp chúng con biết tôn trọng và đối xử tốt với nhau, vì chúng con được sáng tạo giống hình ảnh của Thiên Chúa. A-men.



5  **Câu Thánh Kinh chủ đề**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mục 2

CON NGƯỜI LỖI TỘI, SA NGÃ





Xin Chúa Thánh Thần giúp con hiểu "lệnh Chúa truyền" có nghĩa là gì, và khi vi phạm lệnh Chúa thì con người sẽ bị hậu quả nào. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 75-76



Lệnh Chúa truyền: những quy luật, những điều Chúa dạy con người phải làm theo, hoặc không được làm điều này điều kia. Ví dụ: Mười Điều Răn.

Từ khi sáng tạo muôn loài, Thiên Chúa đã ban những quy luật để các thụ tạo có thể cùng nhau chung sống hạnh phúc. Ví dụ: kiến xây tổ; Chim mẹ mớm thức ăn cho chim con; Có thứ trái cây ăn được, có thứ không ăn được vì có chất độc; Con người biết yêu thương, tha thứ để sống an bình với nhau...

Thiên Chúa cho Adam và Eva ăn mọi trái cây trong vườn.



Tuy nhiên, Thiên Chúa truyền cho Adam, Eva không được ăn trái cây biết sự thiện, sự ác. Ai ăn trái cây đó sẽ bị chết, xa cách Thiên Chúa.

Nhưng Adam và Eva đã không vâng lời Thiên Chúa. Họ đã hái trái đỏ và ăn. Tâm hồn họ trở nên xa cách Thiên Chúa, đổ lỗi cho nhau, khinh ghét nhau. Họ đã phạm tội.

Hậu quả là Adam và Eva bị đau khổ, như chết trong tâm hồn vì xa cách Thiên Chúa. Họ cũng mất quyền được sống trường sinh trong vườn Địa Đàng.

Câu Thánh Kinh chủ đề

Handwriting practice area with a pencil icon and a dotted line for writing.

Music sheet with lyrics in Vietnamese, including 'PK. 2 Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống...' and 'ĐK. Lời Ngài là sức sống của con...'.

7 Niềm tin của em Em sống Mười Điều Răn của Chúa và những lời Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng, để tâm hồn em bình an, và được trở nên con cái Thiên Chúa

8 Học thuộc kinh Kinh Tin

9 Tâm sự cùng Chúa Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban những lời khuyên, những giới răn để con người dựa vào đó sống cho đúng. Xin Chúa giúp con can đảm sống theo Lời Chúa dạy, để tâm hồn con được bình an, tốt đẹp, và trở nên giống Chúa. Con cảm ơn Chúa. A-men.





Xin Chúa Thánh Thần giúp con hiểu tội là gì, và con phải làm thế nào để xa tránh tội. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 76



Từ khi ông bà Adam và Eva không làm theo lời Chúa dạy, tội lỗi đã lây truyền cho con cháu, cho Cain. Vì sao gương mặt Cain sa sầm, cúi gằm xuống? Giận dữ vì ghen tỵ, hận thù Abel.

Sự ghen tỵ với người khác đến mức giận dữ, hận thù họ, như thế là phạm tội trong tâm trí. Sự phạm tội trong tâm trí có thể dẫn đến hành vi làm hại người khác, đó là tội bằng hành động.

Tội là những ý nghĩ, hoặc hành động của ta xúc phạm đến người khác và đến Thiên Chúa.



Vì ghen tỵ với Abel nên Cain tức giận và đã giết Abel. Cain đã phạm tội trong tâm trí và cả hành động.

Khi thấy Cain giận dữ, Thiên Chúa đã nhắc nhở Cain phải chế ngự, bỏ đi sự tức giận đó. Nhưng Cain đã không nghe lời Thiên Chúa, đã nuôi lòng hận thù và đã gây tội ác. Cain vì thế đã rất đau khổ, sống mà như chết trong tâm hồn.

Chúng ta cần xin Chúa ban cho mình lòng mến Chúa, yêu người. Vì khi yêu thương chân thành, chúng ta bớt phạm tội.

Tránh xem những phim ảnh xấu, bạo lực.

5 Câu Thánh Kinh chủ đề

Handwriting practice area with a pencil icon and a dotted line for writing.

6 PK. 4 Xin cho con đến với Ngài bằng một tình yêu không giả dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe Lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim si ngán đời tình mến không nhạt phai.

DK. Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chửa chan hy vọng, là đường để con hằng đời bước. Lời Ngài đem chất ngọt niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Lời Ngài đời mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho Trần ai.

7 Niềm tin của em
Em sống Mười Điều Răn của Chúa và những lời Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng, để tâm hồn em bình an, em mang bình an đến cho mọi người.

8 Học thuộc kinh
Kinh Cây

9 Tâm sự cùng Chúa
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con can đảm sống theo những giới răn Chúa dạy, để tâm hồn con được bình an, và mang bình an cho những người xung quanh. Con cảm ơn Chúa. A-men.

10 Tạm biệt Hẹn gặp lại

Mục 3

CHÚA GIÊSU KITÔ - Đấng CỨU ĐỘ





Lạy Chúa Giêsu, vì loài người phạm nhiều lỗi tội, Chúa đã giáng sinh để làm người và làm Đấng Cứu Độ chúng con. Xin cho chúng con hiểu Chúa hơn và yêu mến Chúa hơn. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 76-77



Khi tổ tiên loài người phạm tội, đã truyền tội lỗi cho con cháu và cho cả loài người từ đời này sang đời khác. Mang tội trong mình thì con người phải chịu đau khổ ở đời này và đời sau. Vì thương con người nên Chúa Giêsu đã giáng sinh làm người, để trở nên Đấng Cứu Độ con người khỏi tội lỗi và khỏi chết muôn đời.

Theo đoạn Tin Mừng trên, dấu hiệu nào để nhận ra Chúa Giêsu mới sinh? (Trẻ bọc khăn, nằm trong máng cỏ)



Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, Đức Chúa, Ngài còn được gọi là Đức Kitô. Ngài vĩ đại, uy quyền như thế nhưng Ngài lại chọn sinh ra trong máng cỏ, một nơi nghèo hèn, sống khiêm nhường giữa những người nghèo để Ngài có thể đến với tất cả mọi người. Vì nếu Ngài sinh ra trong một nơi sang giàu hay cung điện thì sẽ chỉ có người giàu mới đến thăm Ngài mà thôi.

Thiên Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Maria làm mẹ Chúa Giêsu, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, và chọn Thánh Giuse làm nghĩa phụ, nuôi dưỡng Chúa Giêsu.

6

Lời 3: Quý dâng hương kính, dâng tiếng hát kính, ca mừng Vua Thái Bình giáng sinh. Qua bao ngày tháng nơi nơi trông mong, đêm nay bùng sáng chiếu khắp muôn phương. Quý dâng hương kính, vang tiếng hát kính, ca mừng Vua Thái Bình giáng sinh.

5 Câu Thánh Kinh chủ đề

Handwriting practice area with a vertical line and a floral border at the bottom left.

7 **Niềm tin của em**
Em sống đơn sơ, khiêm nhường nơi gương Chúa Giêsu Hải Đồng.

8 **Học thuộc kinh**
Kinh Cây

9 **Tâm sự cùng Chúa**
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bỏ ngai trời để sinh xuống trần, làm người như chúng con, để dạy chúng con theo đường ngay nẻo chính, dạy chúng con tôn thờ Thiên Chúa, cách sống để trở nên con cái Thiên Chúa. Con cảm ơn Chúa. A-men.

10 **Tạm biệt** **Hẹn gặp lại**



Lạy Chúa Giêsu, khi 12 tuổi, Chúa đã nhận ra bốn phận của Chúa là phục vụ Nhà của Chúa Cha. Xin Chúa giúp con nhận ra và thi hành bốn phận của con trong gia đình, trường học, Nhà Thờ. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 77



Công việc bốn phận của cha, của mẹ của các bạn trong gia đình là những việc gì?
Việc bốn phận của mỗi bạn là những việc gì? (đi học, quét nhà, lau bàn, dọn dẹp đồ chơi,...).

Còn Chúa Giêsu, việc bốn phận của Ngài đối với Nhà Thiên Chúa, Nhà Chúa Cha là gì? Khi còn nhỏ, Chúa Giêsu học Thánh Kinh, Lễ Luật, cầu nguyện cùng Thiên Chúa... Khi lớn hơn, Chúa Giêsu giúp Thánh Giuse làm nghề mộc. Khi trạc 30 tuổi, Ngài đi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, chữa bệnh, trừ quỷ cho dân chúng.



Còn các bạn, bốn phận của mỗi bạn đối với Nhà Chúa là gì?
(sống yêu thương, vâng lời cha mẹ, thầy cô như Chúa dạy; cố gắng học hành; nhắc cha mẹ đưa đi học giáo lý, đi lễ; cùng cha mẹ cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, học giáo lý, ...; giúp đỡ cha mẹ những việc nhỏ trong nhà; cư xử tốt với mọi người và bảo vệ môi trường sống để giới thiệu Chúa cho người ta biết Chúa).

6

ĐK. Con thưa cùng Chúa: nay con xin
đến để thi hành, thi hành Thánh ý Cha.
PK. Giữa đêm trường trong Đèn Thánh Chúa, đèn khuya ánh lên
bao niềm hy vọng. Có tiếng Người gọi con đặt diu
hồi thúc tâm tư. Vàng: lạy Chúa con đây.

5 Câu Thánh Kinh chủ đề

Handwriting practice area with a dotted line and a green vine border.

7 **Niềm tin của em**
Noi gương Chúa Giêsu, em làm việc ở nhà, ở trường và ở Nhà Thờ.

8 **Học thuộc kinh**
Kinh Cậy

9 **Tâm sự cùng Chúa**
Lạy Chúa Giêsu, từ khi 12 tuổi, Chúa đã ý thức bốn phận phục vụ Nhà Chúa Cha, say mê học Thánh Kinh, vâng lời cha mẹ. Xin Chúa giúp con làm việc bốn phận là vâng lời dạy bảo của cha mẹ, ông bà, thầy cô và lắng nghe, thực hành lời Chúa. A-men.





Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Thánh mà lại xin ông Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Chúa. Xin cho con học được gương khiêm nhường của Chúa. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 77-78



Thần Khí Thiên Chúa là Thiên Chúa ngôi thứ mấy? Tiếng phán từ trời là tiếng của ai? (Chúa Cha). Chúa Giêsu là Thiên Chúa ngôi thứ mấy?

Phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả không phải là Bí Tích Rửa Tội, nhưng là phép rửa kêu gọi lòng sám hối. Chúa Giêsu đã từ Nazareth đến sông Jordan để xin ông Gioan làm phép rửa sám hối cho Ngài. Chúa Giêsu là Đấng Thánh, không có tội, nhưng Ngài đã khiêm tốn, đứng vào dòng những người tội lỗi dưới sông Jordan, để hòa mình vào với họ, cứu độ họ.



Chúa Giêsu cùng đi, cùng chia sẻ cuộc sống làm người với họ để từ từ rao giảng cho họ về Nước Thiên Chúa, về Chúa Cha và cứu chữa họ khỏi tội lỗi, khỏi sự chết đời đời.

Vì Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha, là xuống thế làm người để cứu độ loài người, nên sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Cha đã phán từ trời: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người." Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới dạng chim bồ câu.

6

ĐK. Từ dòng nước bước lên, Người ngược lên trời cầu xin on
trên, thì này tầng trời mở ra, Thánh Thần ngự xuống trên
Người như chim bồ câu. Và có tiếng Chúa từ trời cao: "Con là
Con Yêu Dấu của Cha, Con rất đẹp lòng Cha."

5

Câu Thánh Kinh chủ đề

Handwriting practice area with a dotted line and a decorative vine border.

7

Niềm tin của em

Noi gương Chúa Giêsu, em sống khiêm nhường, hoà đồng với mọi người.

8

Học thuộc kinh

Kinh Mến

9

Tâm sự cùng Chúa

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Thánh mà lại đón nhận phép rửa sám hối của Thánh Gioan Tẩy Giả. Xin cho con biết khiêm nhường cầu xin Chúa tha thứ mỗi khi con lỗi tội. Con cảm ơn Chúa. A-men.

10

Tạm biệt Hẹn gặp lại



Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thắng những cám dỗ của Satan. Xin Chúa gìn giữ chúng con và chỉ dạy chúng con cách chiến thắng những cám dỗ. A-men.



Thánh Kinh Mt 4,1-11

Xin đọc trong phụ lục trang 78



Nhưng Satan đã thua Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu rất yêu mến Chúa Cha và luôn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài dùng lời Thánh Kinh để đối đáp với Satan.

Chúa Giêsu là con người nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa Ngôi Hai. Chúa Giêsu cứu độ loài người theo kế hoạch của Chúa Cha, là: khiêm nhường, tự hạ, dùng quyền năng yêu thương và hy sinh chịu chết để cứu độ loài người.



Sau khi Chúa Giêsu tịnh tâm, cầu nguyện và ăn chay 40 ngày trong sa mạc, Satan đến cám dỗ Chúa Giêsu cứu độ con người theo ý của hắn, chứ không theo Thánh ý của Chúa Cha.

Satan cám dỗ Chúa Giêsu 3 điều: 1/ hóa đá thành bánh, 2/ nhảy từ trên núi xuống, 3/ bái lạy Satan.

Âm mưu của Satan là Chúa Giêsu trở nên kiêu ngạo, chỉ lo cho danh lợi của riêng mình, chứ không tôn thờ Thiên Chúa. Hắn muốn Chúa Giêsu cứu độ bằng những việc "siêu nhân", làm theo sức con người và không chịu cậy trông vào ơn Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan, vì Chúa luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, luôn yêu mến Chúa Cha và giữ các điều răn, làm theo Thánh ý của Chúa Cha.

Chúng ta hãy xin với Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho ta để ta biết sống theo Thánh ý của Chúa Cha.

Thánh ý Chúa Cha là con người giữ 10 Điều Răn, mến Chúa và yêu người bằng cả tấm lòng hiền lành và khiêm nhường.

5 Câu Thánh Kinh chủ đề

Handwriting practice area with a pencil icon and a vertical line of dots for writing.

6

ĐK. Xin giữ gìn con, lạy Chúa con ơi! Tha thiết cậy trông mãi mãi nơi Ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa thắm năm miết mãi chẳng bao giờ ngoi. Lạy Chúa! Chúa nguồn an vui, phần phúc sản nghiệp ban cho. Đời con Chúa giữ trong tay, được Ngài ngay bên đầu nao núng chi.

7 Niềm tin của em

Chỉ tôn thờ Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần

8 Học thuộc kinh

Kinh Mến

9 Tâm sự cùng Chúa

Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn, giữ các điều răn của Chúa Cha, nên Chúa đã chiến thắng Satan. Xin Chúa ban Thánh Thần để Ngài giúp con sống đẹp lòng Thiên Chúa, và tránh được những cám dỗ. Con cảm ơn Chúa. A-men.

10

Tạm biệt Hẹn gặp lại



Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con hiểu Tin Mừng là gì, và tại sao Chúa phải đi rao giảng Tin Mừng. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 78



Tin Mừng, hay còn gọi là Phúc Âm, là tin vui, tin tốt lành của Thiên Chúa: Triều Đại Thiên Chúa (Nước Thiên Chúa) đã đến gần. Tin Mừng của Thiên Chúa còn là chính Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ trần gian, nơi có nhiều đau khổ, chết chóc. Sự hiện diện của Chúa Giêsu là một tin mừng, tin tốt lành cho cả trần gian.

Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu mang Tin Mừng Nước Thiên Chúa đến cho loài người. Nên Chúa Giêsu đã đi rao giảng giáo lý của Chúa Cha trong khoảng 3 năm, cho rất nhiều làng, thành phố trong vùng đất Palestin thời đó.



Tin vào Tin Mừng là gì? Là tin Nước Thiên Chúa đã đến gần, tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ được Chúa Cha sai đến, và tin những lời giảng dạy của Chúa Giêsu- Ngôi Hai Thiên Chúa.

Lời dạy của Chúa Giêsu chính là lời của Thiên Chúa, được viết trong Thánh Kinh, đặc biệt trong các sách Phúc Âm, và được Hội Thánh truyền lại cho chúng ta.

ĐK. Chúng ta cùng đem Tin Mừng đi khắp đó đây,
loan tin loan tin Chúa Trời yêu thương loài người.

1. Này muôn nước hỡi hãy ca khen Người.
2. Lòng Người trung tín vẫn luôn vững bền.

1. Này ngàn dân ơi hãy tung hô Người.
2. Tình Người thương ta đến muôn muôn đời.

5. Câu Thánh Kinh chủ đề

Handwriting practice area with a dotted line and a green vine border.

7. Niềm tin của em

Em chú ý lắng nghe Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô khi linh mục công bố trong Thánh Lễ.

8. Học thuộc kinh

Kinh Sáng Soi

9. Tâm sự cùng Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con yêu thích học hỏi Lời Chúa để chúng con hiểu biết Tin Mừng của Chúa hơn, qua đó được nhận biết và yêu mến Chúa hơn. Con cảm ơn Chúa. A-men.





Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con hiểu tại sao Chúa lại Chúa trừ quỷ và chữa bệnh cho dân chúng. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 78-79



Thời của Chúa Giêsu, cách đây hơn 2000 năm, đời sống của dân chúng rất nghèo, khổ cực, tăm tối; cũng vì thế mà sinh ra nhiều bệnh tinh thần, thể xác. Chúa Giêsu thương họ, đã chữa cho họ tất cả các bệnh ấy. Do không có thuốc, Ngài đã dùng quyền năng Thiên Chúa để chữa bệnh thể lý và tâm linh cho họ.

Hơn nữa, thời đó ma quỷ thường nhập vào người ta và làm cho người đó trở nên dữ dằn, ác ôn, rất đáng sợ. Chúa Giêsu đã ra lệnh và trục xuất quỷ ra khỏi nhiều người, để làm cho họ sống xứng đáng là con người.



Đoạn Tin Mừng kể rằng người ta đã đem đến cho Chúa Giêsu nhiều người bệnh, cả những người bị quỷ ám để xin Ngài cứu chữa họ.

Ma quỷ rất mạnh, hấn chỉ sợ Thiên Chúa thôi. Vì vậy chúng ta cần cầu xin Chúa bảo vệ chúng ta khỏi sự khống chế của ma quỷ, để chúng ta sống xứng với phẩm giá con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa.



5. **Câu Thánh Kinh chủ đề**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. **Niềm tin của em**
Quyền năng của Chúa Giêsu cứu chữa con người.

8. **Học thuộc kinh**
Kinh Sáng Soi

9. **Tâm sự cùng Chúa**
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa Ngôi Hai, Chúa có quyền năng để cứu chữa mọi người đau bệnh thể xác và tinh thần. Xin Chúa chữa con khỏi những bệnh tật, nhất là những bệnh làm con xấu xa trong tâm hồn. Con cảm ơn Chúa. A-men.





Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con cảm nghiệm tình thương của Chúa dành cho dân chúng khi Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi sống họ. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 79



Vào những dịp lễ lớn của người Do Thái, dân chúng thường đi hành hương lên Đền Thờ Giêrusalem. Lần đó, gần đến lễ Vượt Qua, dân chúng lũ lượt lên đường. Chúa Giêsu cùng đi và giảng Lời Thiên Chúa cho họ. Có khoảng năm ngàn người nghe Ngài giảng. Họ cũng mệt mỏi, đói bụng vì đi đường xa, Chúa Giêsu chạnh lòng thương họ và Ngài đã làm cho 5 chiếc bánh và 2 con cá hóa ra rất nhiều để cho hơn 5 ngàn người ăn. Họ ăn no, lại còn dư 12 thúng bánh vụn nữa.

Cách Chúa Giêsu làm là nâng tấm bánh lên, dâng lời tạ ơn Chúa Cha, rồi bẻ ra phân phát cho mọi người. Rồi những người mang theo bánh, cũng lấy ra chia sẻ cho những người không có bánh.



Chúa Giêsu còn ban chính Mình Máu Ngài làm lương thực thiêng liêng nuôi sống linh hồn chúng ta trong Thánh Lễ.

Mỗi khi chúng ta chia sẻ cho người thiếu thốn điều gì đó để giúp đỡ họ, là khi chúng ta noi gương Chúa Giêsu và làm theo lời Ngài dạy.

Thiên Chúa ban của cải vật chất trong trái đất, hay trong vũ trụ này là để nuôi sống mọi người. Do đó chúng ta cần có trách nhiệm chia sẻ lương thực cho những người thiếu thốn.

5. Câu Thánh Kinh chủ đề

Handwriting practice area with a pencil icon and dotted lines for writing.

6. Musical score with lyrics in Vietnamese: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết. Chúa muốn thương yêu con cái noi trần gian, ban bánh thơm ngon, ban bánh thiên thần, người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu. PK. Nhớ trong rừng xưa, đoàn người Hy- Bá trở về. Uống ăn thoải thuê Man-na nuôi sống toàn dân. Giờ đây đoàn con khao khát Thánh Thể Vua Trời. Tung hô muôn đời lòng Chúa khoan nhân.

7. Niềm tin của em. Thiên Chúa hằng ban những thức ăn vật chất hay tinh thần để nuôi sống con người.

8. Học thuộc kinh. Kinh Chúa Thánh Thần

9. Tâm sự cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương làm phép lạ bánh cho dân chúng khi thấy họ đói. Xin Chúa cũng ban cho gia đình con có thức ăn vật chất, tinh thần hằng ngày, và cho chúng con cũng chia sẻ cho những người thiếu thốn. Con cảm ơn Chúa. A-men.





Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con hiểu tại sao Chúa tốt lành như thế mà người ta lại phản bội và muốn giết Chúa. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 79-80



Chúa Giêsu đi giảng dạy Lời Thiên Chúa cho dân chúng. Khi thấy những thói hư tật xấu của con người, Chúa Giêsu đã vạch ra những tật xấu và cả lỗi tội để sửa dạy họ.

Các kinh sư và người Pharisêu không thích nghe những lời sửa dạy của Chúa Giêsu. Họ sinh lòng đố kỵ, hận thù Ngài và đã tìm cách bắt, giết Ngài.

Giữa Iscariot cũng vậy. Dù được Chúa chọn làm môn đệ, ông không thích nghe Lời Chúa Giêsu sửa dạy, không yêu mến Chúa nên đã báo cho các thượng tế đến bắt Chúa.



Chúa Giêsu đến cứu độ loài người, Ngài dạy chúng ta Thánh ý của Thiên Chúa. Chúa Cha đã phán chúng ta phải vâng nghe lời Chúa Giêsu.

Khi cha mẹ hoặc thầy cô, những người có trách nhiệm giáo dục bảo các bạn làm điều tốt, nhưng bạn lại làm điều xấu, những vị ấy sửa dạy, bạn nên có thái độ nào đối với họ?

Ai dạy bạn điều tốt thì bạn phải cảm ơn họ chứ đừng ghét họ. Nếu bạn chưa làm được điều Chúa dạy thì bạn hãy xin Chúa giúp bạn, chứ đừng xa tránh Chúa.

6

PK. 4 Xin cho con đến với Ngài bằng một tình yêu không giả dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe Lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim si ngán đời tình mến không nhạt phai.

DK. Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chửa chan hy vọng, là đường để con hằng đời bước. Lời Ngài đem chất ngọt niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Lời Ngài đời mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho Trần ai.

5

Câu Thánh Kinh chủ đề

7 **Niềm tin của em**
Chúa Giêsu giảng dạy lời Thiên Chúa. Em cần trung thành theo Ngài

8 **Học thuộc kinh**
Kinh Chúa Thánh Thần

9 **Tâm sự cùng Chúa**
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con có lòng biết ơn cha mẹ và những người có trách nhiệm giáo dục con. Nhất là xin cho con luôn yêu mến và trung thành vâng nghe Lời Chúa dạy bảo. Con cảm ơn Chúa. A-men.

10 **Tạm biệt** **Hẹn gặp lại**



1
2

Lạy Chúa Giêsu rất thánh, xin Chúa giúp con hiểu tại sao người ta lại đóng đinh Chúa vào thập giá và tâm trạng của Chúa lúc đó thế nào. A-men.

3

Thánh Kinh Lc 23,26-34

Xin đọc trong phụ lục trang 80

4

Khi Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng, các thượng tế, kinh sư và người Pharisiêu không thích nghe những lời giảng dạy của Ngài. Họ không tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và Đấng Messia (Đấng Cứu Độ được Thiên Chúa sai đến). Họ ghen ghét Ngài và đã tìm cách giết Ngài. Sau khi bắt và đánh đòn Chúa Giêsu, họ đã giao Ngài cho quan tổng trấn Philato, người Roma kết án và đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá.


Khi bị phản bội, và chịu khổ hình, Chúa Giêsu vẫn yêu thương họ và cầu nguyện cho họ.



Trước khi chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những người đã ghen ghét và giết Ngài. Ngài vẫn yêu thương và cảm thông cho sự mù quáng của họ.

Chúa Giêsu không dùng quyền năng của Thiên Chúa để tự cứu mình. Con đường mà Chúa cứu độ loài người là phải trải qua đau khổ, cái chết rồi mới sống lại và trở về Trời với Chúa Cha.

5

 **Câu Thánh Kinh chủ đề**

Dotted lines for writing.

6



ĐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Chúa Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta.

Nhờ Chúa ta được cứu độ. Nhờ Chúa ta được giải thoát (u).

PK1. Lạy Chúa chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa. Chúng
PK.3 Ngợi khen sáng danh tôn thờ Chúa Ba Ngôi. Chúa

PK1. con hơp mừng cuộc tử nạn điễm phúc của Chúa.
PK.3 Cha hơp một cùng Ngòi Hai và Thánh Thần Chúa.

7

Niềm tin của em

Chúa Giêsu hy sinh chịu chết trên thập giá để cứu độ loài người.

8

Học thuộc kinh

Kinh Chúa Thánh Thần

9

Tâm sự cùng Chúa

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương loài người hết lòng mà lại bị tử hình thập giá. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa ban cho con lòng tin, yêu Chúa nhiều, và sống lời Chúa dạy để an ủi trái tim yêu thương của Chúa. Con cảm ơn Chúa. A-men.





Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa giúp con hiểu Chúa Giêsu sống lại nghĩa là gì. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 80



Chúa Giêsu đã bị kẻ dữ đóng đinh vào thập giá và Ngài đã chết, đã được chôn trong mồ. Nhưng đến ngày thứ ba sau khi chết, Chúa Cha đã cho Chúa Giêsu sống lại. Đoạn Tin Mừng trên kể lại việc các bà thân quen với Chúa đã ra mồ để viếng xác Chúa. Các bà đã thấy cửa mồ mở nhưng không thấy xác Chúa đâu. Có hai thiên thần đến nói với các bà rằng Chúa đã trỗi dậy, đã sống lại rồi.

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ của Ngài.



Ông Lazaro mà Chúa Giêsu cho sống lại, sau này ông lại chết như mọi người. Còn Chúa Giêsu sống lại và không bao giờ Ngài chết nữa. Chúa Giêsu là con người đầu tiên mà Chúa Cha cho sống lại sau khi chết và trở về Nước Thiên Chúa.

Ai tin vào Chúa Giêsu và sống lời Ngài dạy thì dù đã chết cũng sẽ được sống lại trong Nước Thiên Chúa, hay còn gọi là Thiên Đàng cùng với Ba Ngôi Thiên Chúa, với Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh.

Bà Ma-ri-a ơi! Trên đường bà thấy những gì, trên đường bà thấy những gì, xin kể cho chúng tôi nghe, xin kể cho chúng tôi nghe. Tôi là tôi đã thấy thiên thần làm chứng tỏ tường, khản liệt và y phục Người còn nguyên trong mồ đá. Nhưng Người đã sống lại và đi trước chúng tôi đến Ga-li-lê-a, đến Ga-li-lê-a.

5 Câu Thánh Kinh chủ đề

Handwriting practice area with a dotted line and a decorative vine on the left.

7 **Niềm tin của em**
Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết và Chúa Cha đã cho Ngài sống lại.

8 **Học thuộc kinh**
Kinh Chúa Thánh Thần

9 **Tâm sự cùng Chúa**
Lạy Chúa Giêsu, Chúa vâng lời Chúa Cha, hy sinh cứu độ loài người. Chúa đã được Chúa Cha cho sống lại vinh quang. Xin Chúa giúp con sống vâng lời Chúa dạy để sau này con được sống lại sum họp cùng Chúa trên Thiên Đàng. Con cảm ơn Chúa. A-men.

10 **Tạm biệt** **Hẹn gặp lại**



Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa giúp con hiểu Chúa Giêsu lên trời nghĩa là gì và để làm gì. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 80-81



Chúa Giêsu đã chết và chôn trong mồ, nhưng đến ngày thứ ba, Thiên Chúa Cha đã làm cho Chúa Giêsu sống lại. Trong khoảng 40 ngày sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra nhiều lần với các môn đệ để củng cố niềm tin của họ.

Sau đó Chúa Giêsu về với Chúa Cha trên Thiên Đàng. Nhưng Chúa Giêsu đồng thời vẫn hiện diện cách vô hình với Hội Thánh cho đến tận thế, đặc biệt qua bí tích Thánh Thể.

Hằng năm, Hội Thánh Công Giáo mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, 40 ngày sau lễ Phục Sinh.



Chúa Giêsu sống lại và trở về Thiên Đàng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Ngài đưa lên với Ngài những ai khi còn sống ở trần gian đã tin Ngài là Con Thiên Chúa và sống theo lời Ngài dạy.

Chúa Giêsu về Trời để Ngài dọn chỗ cho chúng ta trong Nhà Chúa Cha. Ai tin vào Chúa Giêsu và sống lời Ngài dạy, thì sau khi chết ở đời này, người đó sẽ được sống lại và được lên Trời cùng với Ba Ngôi Thiên Chúa, với Đức Mẹ Maria, cùng các thiên thần và các thánh.

PK.1 Hôm nay mừng Chúa lên trời trần hoàn vang tiếng
ca. Hôm nay mừng Chúa lên trời triều thần vang câu hát. Ngày
ngày vinh quang, rạng ngời ánh sáng, khúc nhạc mừng trời
đất hoà ca. ĐK. Ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh
quang. Ngợi khen Chúa ngự trị giữa chốn huy hoàng.
Ngợi khen... trị trên cõi thiên đàng

5 **Câu Thánh Kinh chủ đề**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7 **Niềm tin của em**
Chúa Giêsu về Nhà Cha để chuẩn bị chỗ cho chúng ta. Chúa vẫn hiện diện với em, đặc biệt qua Mình Thánh Chúa

8 **Học thuộc kinh**
Kinh Cảm Ơn

9 **Tâm sự cùng Chúa**
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho con yêu mến Chúa và sống lời Chúa, để mai sau con cũng được về Nhà Cha, sum họp muôn đời với Ba Ngôi Thiên Chúa, với Đức Mẹ, các thiên thần, các thánh và những người thân yêu. Con cảm ơn Chúa. A-men.

10 **Tạm biệt** **Hẹn gặp lại**



Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa giúp con hiểu Chúa Giêsu trở lại phán xét nghĩa là gì. A-men



Xin đọc trong phụ lục trang 81



Trong Dụ ngôn trên Chúa Giêsu diễn tả vào ngày tận thế, Ngài sẽ trở lại để phán xét con người. Ai không làm điều tốt cho người khác là không làm cho chính Chúa. Còn ai làm điều tốt cho người khác là làm cho chính Chúa, là giống Chúa, và trở nên con cái của Chúa Cha. Chúa sẽ cho người đó sống lại để hưởng niềm vui muôn đời trong Nhà Chúa.

Chúa Giêsu trở lại phán xét là việc Chúa Giêsu hiện diện khi diễn ra cuộc phán xét riêng mỗi người sau khi chết, hoặc cuộc phán xét chung vào ngày tận thế. Vì Ngài đã hy sinh chịu chết để mời gọi mọi người đón nhận ơn cứu độ và sự sống của Ngài.



Ai làm điều lành ở trần gian thì Chúa cho sống lại trong Nước Chúa muôn đời.

Ai làm điều dữ, lỗi tội ở trần gian, thì Chúa cho họ sống lại để tự xét xử chính mình dựa trên các Điều Răn Chúa đã dạy và tiếng lương tâm. Nếu có lỗi nhẹ họ sẽ trải qua thanh luyện để vào Nước Chúa. Nếu họ cương quyết từ chối Chúa, là họ chọn Hoả Ngục để xa Chúa đời đời.

Các thánh là những người khi còn sống trên trần gian đã sống lời Chúa dạy, tôn thờ Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Họ được trở nên con cái Thiên Chúa.



5



Câu Thánh Kinh chủ đề

Handwriting practice area with a dotted line border and a green vine illustration on the left side.

7

Niềm tin của em

Ngày phán xét riêng hay chung, ai sống lời Chúa dạy sẽ được hưởng sự sống muôn đời ở Thiên Đàng.

8

Học thuộc kinh

Kinh Cám Ơn

9

Tâm sự cùng Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sống lời Chúa, theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để mai sau con được về Thiên Đàng sum họp muôn đời với Ba Ngôi Thiên Chúa, với Đức Mẹ, các thiên thần, các thánh và những người thân yêu. Con cảm ơn Chúa. A-men.

10



Tạm biệt

Hẹn gặp lại

Mục 4

CHÚA GIÊSU MẶC KHẢI CHÚA CHA





Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con hiểu Chúa Cha là Đấng nào, và tại sao Chúa Cha lại tỏ mình ra cho những người bé nhỏ. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 82



Chúa Cha là Thiên Chúa, hằng có đời đời. Ngài là Cha của Chúa Con, còn gọi là Chúa Giêsu, từ trước muôn đời. Chúa Cha yêu thương Chúa Con và yêu thương con người. Ngài đã sai Chúa Con nhập thể làm người để cứu độ và ban sự sống đời đời cho con người.

Chúa Cha mặc khải cho những người bé nhỏ, khiêm nhường rằng Chúa Giêsu là Con của Ngài, là Thiên Chúa làm người để cứu con người khỏi tội lỗi và khỏi chết đời đời.



Lý do Chúa Cha cho người bé nhỏ biết điều đó vì họ đơn sơ, khiêm nhường, tin cậy mến Thiên Chúa.

Những người thông thái nào kiêu ngạo, không tin nhận Thiên Chúa và không tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ loài người thì Chúa Cha cứ để họ như thế cho đến khi họ nhận ra và hoán cải.

6

DK. Chúng con xin ngợi khen Cha! Chúng con xin tạ ơn Người, Bảy giờ và mãi mãi.

Al- le- lu- ia! 1A. Vì những hồng ân Chúa thương 1B. Vì những tội ta Chúa khâm

1A. ban tràn lan. Vì những kỳ công Chúa ra tay oai hùng. 1B. thương tha thứ. Vì mãi về sau Chúa vẫn yêu thương hoai.

5

Câu Thánh Kinh chủ đề

[Large blank dotted area for writing]

7 Niềm tin của em

Chúa Cha cho người bé nhỏ, khiêm nhường biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ.

8 Học thuộc kinh

Kinh Cảm Ơn

9 Tâm sự cùng Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tin yêu và thảo hiếu với Chúa Cha. Xin Chúa cùng với chúng con đọc Kinh Lạy Cha. “Lạy Cha chúng con ở trên trời...”.

10

Tạm biệt Hẹn gặp lại



Lạy Cha nhân từ, Cha của Chúa Giêsu và Cha của chúng con, xin Cha ban cho con ơn hiểu biết và thực hành lời Chúa Giêsu- Con yêu dấu của Cha dạy bảo. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 82



Đoạn Tin Mừng trên kể việc Chúa Giêsu đưa ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi. Ở đó Ngài biến hình trở nên sáng láng, làm cho ba môn đệ rất đỗi kinh ngạc.

Ba môn đệ thấy Chúa Giêsu nói chuyện với ông Môsê và ông Êlia. Ông Phêrô vui sướng muốn dựng 3 cái lều cho Chúa Giêsu, ông Môsê và ông Êlia, để được chiêm ngắm ba vị ấy hơn nữa.

Nhưng có tiếng Chúa Cha từ đám mây phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!".



Chúa Cha truyền cho các môn đệ, chúng ta và tất cả mọi người phải vâng nghe lời Chúa Giêsu dạy.

Có đám mây bao phủ, ba môn đệ kinh hoàng ngã xuống đất. Họ vừa chứng kiến cuộc biến hình của Chúa Giêsu và mệnh lệnh của Chúa Cha, trong sự chứng giám của ông Môsê và ông Êlia. Ông Môsê đại diện cho Lê Luật và Điều Răn của Thiên Chúa. Ông Êlia đại diện cho các ngôn sứ loan báo lời Thiên Chúa.

6

Al- le- lu- ia, Al- le- lu- ia.

Đây là Con Ta yêu quý, làm vui lòng Ta, hãy lắng nghe lời Người.

Al- le- lu- ia, Al- le- lu- ia.

5 Câu Thánh Kinh chủ đề

Dotted lines for writing the main theme verse.

7 **Niềm tin của em**

Chúa Cha mời gọi ta vâng nghe lời Chúa Giêsu.

8 **Học thuộc kinh**

Kinh Cảm Ơn

9 **Tâm sự cùng Chúa**

Lạy Cha nhân từ, chúng con cảm ơn Cha đã ban cho nhân loại Con Yêu Dấu của Cha là Chúa Giêsu, để Ngài dạy bảo chúng con thánh ý của Cha và để Ngài cứu độ chúng con. Chúng con tri ân Cha. "Lạy Cha chúng con ở trên trời..."





Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con hiểu tại sao con phải yêu thương và cầu nguyện cho những người đối xử không tốt với con. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 82



Chúa Giêsu dạy: Thiên Chúa tạo dựng con người và Ngài yêu thương tất cả mọi người, người tốt cũng như người chưa tốt. Chúa Cha ban mặt trời và những cơn mưa cho người công chính cũng như người bất chính.

Chúa Giêsu muốn con người cũng yêu nhau như Ngài yêu. Khi con người yêu thương, tôn trọng cũng như tha thứ cho người khác, con người trở nên giống Chúa Giêsu và nên con cái Thiên Chúa.

Do đó, chúng ta cần tập yêu thương, kính trọng nhau, làm điều tốt cho nhau.



Ta đừng bắt nạt, đừng gây sự bất công cho người khác, đừng làm mất danh dự hay thiệt hại vật chất của người khác.

Bạn nào thường chơi xấu với ta, gây thiệt hại cho ta, ta nên tránh xa bạn ấy, nhưng không hận thù bạn ấy, và cầu xin Chúa cho ta ơn tha thứ cho bạn ấy.

Sống yêu thương, tôn trọng mọi người ta sẽ trở nên con cái Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa yêu thương, ta là con cũng phải giống Ngài là biết yêu thương. Ngài sẽ ban thưởng sự sống đời đời cho ta trong Nước Trời.

5. Câu Thánh Kinh chủ đề

Handwriting practice area with a pencil icon and a dotted line for writing the main theme verse.

6. Musical score with lyrics:

PK.1 Xin cho con trái tim nồng nàn, biết yêu mến anh em.
 Khi an vui hay những khi nhọc nhằn, luôn gần nhau vui sống.
 Xin cho con luôn được biết sống chân thật và đầy lòng khiêm nhu. Khi nhân gian vẫn như dòng thác đổ, xin cho vẫn bình an.

7. Niềm tin của em
 Nhường nhịn và cầu nguyện cho những người không thích ta.

8. Học thuộc kinh
 Kinh Phó Dâng

9. Tâm sự cùng Chúa
 Lạy Cha nhân từ, xin Cha ban cho con ơn yêu thương và cầu nguyện cho những người đối xử không tốt với con, để con xứng đáng là con của Cha. Cùng với Chúa Giêsu, con cầu xin Cha: "Lạy Cha chúng con ở trên trời...".



Mục 5

CHÚA GIÊSU MẶC KHẢI CHÚA THÁNH THẦN





Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con hiểu Chúa Thánh Thần là ai, và xin cho con cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 82



Thánh Thần, còn gọi là Thần Khí, là Thiên Chúa Ngôi Ba, Ngài luôn ở cùng Chúa Cha và Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần hằng hướng dẫn Chúa Giêsu trong cuộc sống trần thế. Chúa Thánh Thần cũng hiện diện trong ta từ khi ta lãnh bí tích Rửa Tội.

Khi ông Gioan Tẩy Giả làm phép rửa sám hối (bằng nước) cho dân chúng ở sông Jordan, Chúa Giêsu đến xin ông Gioan làm phép rửa cho Ngài. Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Ngài thấy Thần Khí ngự xuống trên Ngài, dưới dạng một chim bồ câu. Và ông Gioan được Thiên Chúa cho biết rằng Chúa Giêsu là Đấng sẽ làm phép rửa cho người ta trong và bằng Thánh Thần (x. Ga 1,26).



Trước khi bắt đầu sứ mạng rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu chịu phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả. Rồi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Ngài và hướng dẫn Ngài vào hoang địa ăn chay, cầu nguyện trong sa mạc 40 ngày.

Khi chịu phép Rửa Tội nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta đã có Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần hoạt động âm thầm trong cuộc đời ta. Ngài soi sáng dạy bảo cho mỗi người lời của Chúa Giêsu.

5 Câu Thánh Kinh chủ đề

6

ĐK. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần Trí tác tạo của Chúa, Người đời mới tâm can, đời mới nhân trần. PK.2 Người sẽ ghi trong trái tim chính lễ luật tình mến Chúa truyền ban.

7 **Niềm tin của em**
Chúa Thánh Thần hiện diện trong cuộc đời em từ khi em chịu phép Rửa Tội.

8 **Học thuộc kinh**
Kinh Phó Dâng

9 **Tâm sự cùng Chúa**
Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, xin Chúa giúp con vâng lời Chúa Giêsu dạy, để con luôn được Thánh Thần ở cùng con. Con cảm ơn Chúa Thánh Thần. A-men.





Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con hiểu Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn Chúa như thế nào khi Chúa sống ở trần gian. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 83



Chúa Thánh Thần hiện diện và hướng dẫn Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu- Con Thiên Chúa làm người.

Từ lúc Chúa Con nhập thể làm người, quyền năng Chúa Thánh Thần làm cho Đức Trinh Nữ Maria mang thai và sinh ra Chúa Con trong trần gian. Chúa Con sinh ra được đặt tên là Giêsu. Ta gọi Người là Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa của ông Gioan. Ngài hướng dẫn Chúa Giêsu đi vào hoang địa ăn chay cầu nguyện và chiến thắng các cám dỗ của ma quỷ.

Ngài tác động Chúa Giêsu cầu nguyện và ca ngợi Chúa Cha.



Ngài đồng hành với Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng ở khắp các hội đường, thành phố, làng mạc.

Sau khi Chúa Giêsu chết trên thập giá và được mai táng trong mồ, Người (Chúa Giêsu) đã được sống lại nhờ quyền năng của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần (x Rm 1,4). Khi hiện ra với các môn đệ sau phục sinh, Chúa Giêsu đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, và toàn thể Hội Thánh mà Người đã thiết lập.

Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy ngoan ngoãn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

5



Câu Thánh Kinh chủ đề

Handwriting practice area with a green vine border and a pink flower at the bottom left.



7

Niềm tin của em

Chúa Thánh Thần hướng dẫn em khi em kêu cầu Ngài.

8

Học thuộc kinh

Kinh Phó Dâng

9

Tâm sự cùng Chúa

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa hướng dẫn đời sống con, như Ngài đã hướng dẫn Chúa Giêsu, để con được trở nên con ngoan, trò giỏi và nên con của Cha trên trời. Xin Chúa Thánh Thần cùng ban cho con ơn cảm nhận Ngài và yêu mến Ngài hơn. A-men.

10





Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa dạy bảo con và giúp con hiểu những lời của Chúa Giêsu giảng dạy trong Tin Mừng. A-men.



Thánh Kinh Ga 14,15-17.26

Xin đọc trong phụ lục trang 83



Trước khi chia tay các môn đệ để về Trời cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã dặn dò các môn đệ của Ngài và hứa sẽ xin Chúa Cha ban cho các môn đệ một Đấng khác để Đấng ấy ở cùng các môn đệ luôn mãi. Đấng ấy chính là Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu gọi Ngài là Đấng Bảo Trợ, Thần Khí sự thật.

Khi chịu phép Rửa Tội nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta đã nhận được Chúa Thánh Thần. Qua phép Thêm Sức, ta lại được Chúa Thánh Thần ban nhiều ân sủng để giúp ta lớn lên trong đức tin, đức cậy và lòng yêu mến Thiên Chúa.



Vì Chúa Thánh Thần yêu thương và muốn bảo vệ chúng ta, nên Ngài sẽ dạy bảo chúng ta mọi điều mà Chúa Cha muốn dạy chúng ta qua cuộc sống và lời rao giảng của Chúa Giêsu.

Cụ thể là Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta nhớ lại và hiểu những điều Chúa Giêsu đã giảng dạy xưa kia, và đã được ghi lại trong các sách Tin Mừng.

Chúng ta cần cầu nguyện với Chúa Thánh Thần luôn để ta được Ngài bảo trợ và hướng dẫn trong suốt cuộc đời.

ĐK. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần Trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới nhân trần. PK.1 Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại Lời Hằng Sống Chúa truyền ban.

5 Câu Thánh Kinh chủ đề

Handwriting practice area with a pencil icon and a dotted line for writing the main theme verse.

7 Niềm tin của em
Chúa Thánh Thần dạy em hiểu lời của Chúa Giêsu.

8 Học thuộc kinh
Kinh Hỡi Nhớ

9 Tâm sự cùng Chúa
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa giúp con hiểu và sống lời Chúa Giêsu dạy, để con được trở nên con cái của Thiên Chúa. Xin Chúa Thánh Thần cùng ban cho con cảm nhận tình yêu của Ngài và yêu mến Ngài hơn. Con cảm ơn Chúa. A-men.



Tạm biệt

Hẹn gặp lại

Mục 6

CHÚA GIÊSU THIẾT LẬP HỘI THÁNH





Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con hiểu tại sao Chúa lại sai các môn đệ đi rao giảng, và rao giảng điều gì. Con cảm ơn Chúa. A-men.



Thánh Kinh Mc 3,13-19

Xin đọc trong phụ lục trang 84



Ma quỷ luôn chống đối Thiên Chúa và thánh ý của Ngài. Chúng lừa dối con người để con người không tin thờ Thiên Chúa, và không được làm con Thiên Chúa. Vì thế Chúa Giêsu đã ban cho các Tông Đồ quyền trừ quỷ để giải thoát những ai bị ma quỷ khống chế, lừa dối.

Nội dung lời rao giảng là những điều Chúa Giêsu đã sống và đã giảng dạy về Thiên Chúa, về con người, về Nước Thiên Chúa, được ghi lại trong các sách Tin Mừng. Và sau khi Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh, Lời Rao Giảng Tiên Khởi của các Tông Đồ là : Chúa Giêsu đã chết và sống lại đúng như lời Thánh Kinh đã báo trước.



Chúa Giêsu sai các Tông Đồ và tất cả chúng ta đi rao giảng Tin Mừng trên khắp thế giới.

Rao giảng Tin Mừng để những ai nghe và tin vào Chúa Giêsu thì được trở nên con cái Thiên Chúa, hưởng sự sống viên mãn, muôn đời trong Nước Thiên Chúa.

Chúa Giêsu chỉ sống khoảng 33 năm cuộc đời trần thế. Để chuẩn bị việc tiếp tục sứ mạng cứu độ của Ngài, Chúa Giêsu đã chọn 12 Tông Đồ, huấn luyện họ về Tin Mừng cứu độ và sau đó ban cho họ quyền trừ quỷ và sai họ đi rao giảng Tin Mừng.

Khi làm việc đó, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện với Chúa Cha để xin Cha cho Ngài biết chọn những người nào làm Tông Đồ.

5



Câu Thánh Kinh chủ đề

Handwriting practice area with a vertical line and dotted lines for writing.

6

Music score for the song 'Lạy Chúa, xin hãy sai đi, sai đi khắp cõi gian trần' with lyrics in Vietnamese.

7

Niềm tin của em

Chúa Kitô sai các môn đệ và chúng ta đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

8

Học thuộc kinh

Kinh Hãy Nhớ

9

Tâm sự cùng Chúa

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã rao giảng Tin Mừng và sai các môn đệ tiếp tục việc rao giảng, để giúp nhân loại nhận biết Thiên Chúa và được ơn cứu độ. Xin Chúa giúp con sống lời Chúa để rao giảng Tin Mừng cho những người xung quanh con. A-men.

10



Tạm biệt

Hẹn gặp lại



Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con hiểu công việc của người mục tử là gì, và câu “Chúa là mục tử” nghĩa là gì. Con cảm ơn Chúa. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 84



Người mục tử là người chăn chiên, cừu trên những đồng cỏ. Người mục tử chăn dắt đàn vật suốt cả ngày: Sáng, mục tử dẫn chiên ra đồng ăn cỏ, uống nước; chiều, mục tử dẫn chiên về chuồng cho nghỉ ngơi. Khi có thú dữ đến, người mục tử phải tìm cách bảo vệ đoàn chiên. Vì sự tận tâm của người mục tử nên mọi con chiên, con cừu đều nhận ra tiếng của anh và đi theo anh.

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa được ví là vị mục tử chăn dắt dân Israel. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu nhận mình là Mục Tử nhân lành của đoàn chiên của Thiên Chúa.



5



Câu Thánh Kinh chủ đề

Handwriting practice area with a green vine border on the left and a dotted line for writing.

Vì Chúa Giêsu muốn cứu độ mọi người, muốn chăm sóc và dẫn dắt mọi người về với Chúa Cha, kể cả những người chưa tin theo Ngài.

Chúa Giêsu cũng trao quyền lãnh đạo, chăm sóc và bảo vệ đoàn chiên của Ngài, nghĩa là Hội Thánh, cho các Tông Đồ, các Đức Giáo Hoàng kế vị tông đồ, các giám mục. Các linh mục cùng cộng tác với các giám mục chăm sóc đoàn tín hữu trong Hội Thánh.

6

PK 2

Chúa là Mục Tử, Người dẫn dắt con lần theo chính lối, cho con đi tới, vì Danh Chúa con không lạc vương.

Tôi tâm con sợ chi vì có Chúa với con cùng tiến bước. Canh tay Người đưa, gầy Người dẫn an lòng.

DK

Chúa chiên nhân tử, Người dẫn con tới đồng cỏ, nay suối nước mát bóng, con tới uống thành thoi.

Chúa ơi sướng vui, trong tay Chúa Người dẫn con đi đi trong suối mát, cỏ xanh con thiếu gì.

7

Niềm tin của em

Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành của chúng ta.

8

Học thuộc kinh

Kinh Hầy Nhớ

9

Tâm sự cùng Chúa

Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành, Chúa luôn yêu thương mọi người, chăm sóc và dẫn dắt mọi người về cùng Chúa Cha. Chúa đã hy sinh mạng sống của Chúa để bảo vệ và cứu độ chúng con. Chúng con nhớ ơn và cảm tạ Chúa luôn. A-men.

10





Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con hiểu "tội" là gì, và tại sao con cần được Chúa "tha tội". Con cảm ơn Chúa. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 84



Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài đã hiện ra với các môn đệ và ban Chúa Thánh Thần cho họ, để nhờ Thánh Thần họ có sức mạnh tiếp tục sứ mạng mà Chúa Cha đã trao cho Ngài: loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho mọi người.

Chúa Giêsu Phục Sinh cũng ban quyền tha tội cho các môn đệ là những vị đại diện của Hội Thánh sơ khai.

Tội là việc từ chối và xúc phạm đến Thiên Chúa (x Rm 1,23), không sống theo những điều răn Chúa đã dạy (x. Mc 12,29-31), tội còn là xúc phạm, làm thiệt hại đến tha nhân (qua tư tưởng, lời nói, việc làm).



Khi ta xúc phạm đến Thiên Chúa, hoặc gây tổn hại tinh thần, thể xác cho tha nhân, tâm hồn ta sẽ bất an, vì bị những hậu quả của tội lỗi đè nặng trong tâm hồn. Khi đó ta cần nhận thức tội của mình và cầu xin Chúa tha tội, và xin người mà ta làm tổn hại tha thứ. Làm như thế ta sẽ bình an trong tâm hồn vì hoà giải được với Thiên Chúa và tha nhân.

Chúa Giêsu Phục Sinh trao quyền tha tội cho Hội Thánh mà đại diện là các Tông Đồ và các người kế vị, để các ngài nhân danh Thiên Chúa tha tội cho các tín hữu qua Bí Tích Hoà Giải.

5



Câu Thánh Kinh chủ đề

Handwriting practice area with a dotted line and a decorative floral border on the left.

6

ĐK. Tin lòng Cha bao dung, như khung trời bát ngát. Con ước mơ trở về xa lánh bao lỗi lầm. Tin lòng Cha thương con, như trăng tròn khôn ví, con quyết trở về nhà để sống trong tình Cha. PK.2 Xin dù tình thương con, suốt tình yêu bao la, theo lượng Chúa hải hà, rửa hết bao tội nhỏ.

7

Niềm tin của em

Chúa Kitô trao quyền tha tội cho Hội Thánh để Hội Thánh tha tội cho các tín hữu qua bí tích Hoà Giải.

8

Học thuộc kinh

Kinh Trông Cậy

9

Tâm sự cùng Chúa

Lạy Chúa Giêsu là Đấng Thánh, con cảm ơn Chúa đã trao quyền tha tội cho Hội Thánh qua bí tích Hoà Giải. Qua ơn tha tội, con cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con, và con có cơ hội thay đổi lối sống như Chúa chờ mong con. A-men.

10



Tạm biệt

Hẹn gặp lại



2

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con hiểu tại sao Đức Mẹ Maria vừa là Mẹ của Chúa, vừa là Mẹ của Hội Thánh và là Mẹ của chúng con. Con cảm ơn Chúa. A-men.

3

Thánh Kinh Cv 1,12-14

Xin đọc trong phụ lục trang 84

4

Đoạn sách Công Vụ Tông Đồ trên kể lại: Sau khi Chúa Giêsu sống lại và lên Trời, 11 Tông Đồ tụ họp cầu nguyện với Đức Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, và mấy phụ nữ khác, cùng các anh em bà con của Chúa Giêsu. Từ đây cộng đoàn Hội Thánh đã hình thành.

Tin Mừng theo Thánh Gioan thuật lại: trước khi tắt thở, và trao Thần Khí trên thập giá, Chúa Giêsu thấy Mẹ và môn đệ Gioan mà Ngài thương mến đứng bên cạnh. Chúa Giêsu nói với Mẹ "Thưa Bà, đây là con của Bà". Và Ngài nói với môn đệ: "Đây là Mẹ của anh". Từ đó Thánh Gioan rước Mẹ về nhà mình. Ở đây Chúa Giêsu gọi Mẹ là "Bà" vì Chúa muốn Mẹ là Mẹ của Hội Thánh, Mẹ của mọi người ngày nay.



Hội Thánh như một đại gia đình của Ba Ngôi Thiên Chúa, trong đó Chúa Kitô là "Anh Cả" và tất cả chúng ta, những Kitô hữu là những "người em". Với ý nghĩa đó, Đức Mẹ vừa là Mẹ Chúa Giêsu Kitô, vừa là Mẹ chúng ta, các Kitô hữu. Do đó Mẹ cũng là Mẹ của Hội Thánh.

Đức Mẹ Maria luôn đồng hành với Chúa Giêsu trong cuộc đời trần thế, và với Hội Thánh thời sơ khai. Và ngày nay trên Nước Trời, Mẹ vẫn luôn chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho Hội Thánh và cho mọi người trên trần thế.

6

Xua trên núi Can-ve Mẹ dâng Con cứu đời. Mẹ hiến tế chính Con yêu làm giá chuộc muôn người. Nay hiệp với Giáo Hội và triều thần thánh trên trời nài van Mẹ nhận lời dâng lên Thánh lễ này. Xin dâng lễ này cầu cho muôn dân họp nhất, cầu cho muôn dân thái hoà. Xin dâng lễ này chúc tụng ngợi khen tôn vinh, cảm tạ tình thương bao la.

5

Câu Thánh Kinh chủ đề

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7

Niềm tin của em

Đức Mẹ Maria là Mẹ Chúa Kitô và là Mẹ Hội Thánh, trong đó có chúng ta.

8

Học thuộc kinh

Kinh Trông Cậy

9

Tâm sự cùng Chúa

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con Mẹ của Chúa để người làm Mẹ của Hội Thánh và Mẹ của chúng con. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa giúp chúng con yêu mến và phụng sự Chúa hơn. Kính Mừng Maria đầy ơn phúc...

10

Tạm biệt

Hẹn gặp lại



Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con hiểu trong Hội Thánh mà Chúa đã thiết lập gồm có những ai, và nhiệm vụ của mỗi thành phần là gì. Con cảm ơn Chúa. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 85



Chúa Giêsu Kitô thiết lập Hội Thánh nên Ngài là đầu, hay thủ lãnh của Hội Thánh. Khi về Trời cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu trao quyền lãnh đạo Hội Thánh cho Thánh Phêrô, Tông Đồ trưởng.

Đoạn sách Công Vụ trên cho biết Thánh Phêrô và 11 Tông Đồ khác (Thánh Matthia đã thế chỗ Giuđa Iscariô) khá bận rộn cho việc rao giảng Tin Mừng. Vì thế Nhóm Mười Hai Tông Đồ cầu nguyện đặt tay trên bảy môn đệ đạo đức, và giao phó cho họ sứ vụ lo các việc bác ái, giúp đỡ người thiếu thốn. Bảy môn đệ này chính là tiền thân của các phó tế ngày nay.



Từ đó Hội Thánh có cơ cấu như: 12 Tông Đồ là các giám mục tiên khởi; Các kỳ mục là các linh mục tiên khởi phụ giúp giám mục lo việc giảng dạy đức tin cho các tín hữu; Các phó tế giúp các giám mục lo việc bác ái xã hội.

Các thành phần trong Hội Thánh hiện nay gồm: Đức Giáo Hoàng (kế nhiệm Thánh Phêrô) đại diện Chúa Kitô trên trần gian, và các giám mục (hồng y), linh mục, phó tế, giáo dân; Cùng các tu sĩ nam nữ là những người cộng tác với các vị trên làm chứng cho Chúa Kitô theo một linh đạo riêng, xây dựng Hội Thánh hiệp nhất.

6

ĐK. Lạy Chúa, xin hãy sai đi, sai đi khắp cõi gian trần muôn nghìn sứ giả trung kiên. Lạy Chúa, xin hãy sai đi, sai muôn sứ giả Tin Mừng để Danh Chúa được cả sáng hơn.
PK.2 Ngày đó, chính từ ngày đó nghe tiếng Chúa vang vang. Cùng nhau thưa, đã cùng nhau thưa: chúng con xin vang.

5

Câu Thánh Kinh chủ đề

7 Niềm tin của em

Các thành phần trong Hội Thánh hiệp nhất với nhau, hướng về Chúa Giêsu Kitô là thủ lãnh.

8 Học thuộc kinh

Ba Câu Lạy

9 Tâm sự cùng Chúa

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa xây dựng Hội Thánh gồm Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân, để giúp nhau sống hiệp nhất với Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa luôn. A-men.

10

Tạm biệt Hẹn gặp lại

Mục 7

CON NGƯỜI SỐNG LẠI TRONG TRỜI MỚI ĐẤT MỚI





Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con hiểu “chết” là gì, và “thân xác sống lại” nghĩa là thế nào. Con cảm ơn Chúa. A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 85



Sau khi Chúa Giêsu sống lại với một thân xác phục sinh, Ngài đã hiện ra với các môn đệ và sai các ông đi rao giảng Tin Mừng, làm chứng rằng Chúa đã chết và sống lại.

Chết có nghĩa là thân xác của ta ngừng thở, từ từ biến thành bụi đất. Nhưng linh hồn ta thì không chết. Xác của ta được Chúa cho sống lại trong một tình trạng mới. Tùy thuộc vào việc hiện nay ta sống tốt lành hoặc xấu xa mà sau khi ta được sống lại, ta sẽ ở Thiên Đàng, hoặc ở Luyện Ngục, hoặc một nơi xa cách Thiên Chúa hoàn toàn là Hỏa Ngục. Những ai ở đời này sống theo Lời Chúa dạy, thì sau khi chết, Thiên Chúa sẽ biến đổi thân xác của người ấy nên giống như thân xác phục sinh của Chúa Giêsu. Người ấy trở nên con cái Thiên Chúa.



Chúa Giêsu đã nói với Thánh Macta: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết." (x. Ga 11,25-26).

Khi được sống lại, con người phục sinh của ta sẽ hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa trên Thiên Đàng, được chiêm ngắm Thiên Chúa diện đối diện. Ở đó ta gặp lại Đức Mẹ Maria cùng các thiên thần, các Thánh, và những người thân yêu của ta đã đến đó trước. Mọi người cùng các thiên thần ca ngợi, chúc tụng Thiên Chúa, hưởng hạnh phúc, niềm vui muôn đời trong Nước Chúa.



5  Câu Thánh Kinh chủ đề

Dotted lines for writing the main theme Bible verse.

7 **Niềm tin của em**

Ai tin theo Chúa Kitô, Ngài sẽ cho người ấy sống lại ở Thiên Đàng

8 **Học thuộc kinh**

Ba Câu Lạy

9 **Tâm sự cùng Chúa**

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã trải qua cái chết và đã sống lại để giúp con vượt qua cái chết thân xác này; Ngài sẽ tái tạo cho con thân xác mới, và cho con vào hưởng hạnh phúc, chiêm ngắm Thiên Chúa trên Thiên Đàng. A-men.





Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con hiểu: “trời mới đất mới” là gì? và con có được gặp Chúa ở đó không? A-men.



Xin đọc trong phụ lục trang 85



Đoạn sách Khải Huyền trên miêu tả thị kiến của tác giả về cảnh một Trời Mới Đất Mới. Nơi mà con người hạnh phúc vì trở thành con cái của Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở cùng con người.

“Trời Mới Đất Mới” là viễn cảnh mới sẽ xuất hiện thời Chúa Giêsu Kitô quang lâm, nghĩa là lúc Chúa đến lần thứ hai. Trời và Đất giao hoà. Lúc đó loài người và mọi loài thụ tạo khác, cả vũ trụ được biến đổi hoàn toàn, được giải thoát khỏi sự chết, và được tháp nhập hoàn toàn vào Nước Thiên Chúa, vinh quang của Thiên Chúa bao phủ khắp nơi.

Như Thánh Phaolô nói: " Muôn loài thụ tạo những ngong ngóng đợi



chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người... có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang" (x. Rm 8,19-21).

Trong Trời Mới Đất Mới sẽ không có đau khổ, chết chóc, nước mắt. Mọi người sống hạnh phúc thanh nhàn, trong sự hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa, và với nhau. Đó là phần thưởng dành cho những ai khi sống trong trần gian đã tin thờ Thiên Chúa, sống theo lời Chúa dạy là mến Chúa, yêu người.

Rồi tôi thấy một Trời Mới Đất Mới. Trời đất cũ nay đã qua đi và biến cùng không con. Rồi tôi thấy thành thánh Gia-liêm mở xuống từ trời từ nơi Thiên Chúa chính tề như một Tân Vương trang điểm đoh chào Đức Lang Quân.
PK.1 Tôi nghe tiếng từ nơi Thiên Chúa phán rằng: Đây là Nhà Tam, nhà của Thiên Chúa ở với loài người. Người sẽ lập cư giữa họ, họ sẽ là Dân của Người và Người là Thiên Chúa của họ.

5 Câu Thánh Kinh chủ đề

Handwriting practice area with a pencil icon and a dotted line for writing.

7 Niềm tin của em
Nơi Trời Mới Đất Mới mọi người sống hạnh phúc trong Nhà Ba Ngôi Thiên Chúa

8 Học thuộc kinh
Ba Câu Lạy

9 Tâm sự cùng Chúa
Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã mở đường cho chúng con về Thiên Đàng, là Trời Mới Đất Mới, nơi con sẽ được chiêm ngắm Ba Ngôi Thiên Chúa, được hiệp thông với mọi người thân yêu đến trước con, cùng các thiên thần, Đức Mẹ Maria và các Thánh. A-men.



Tạm biệt Hẹn gặp lại

BẢN VĂN THÁNH KINH CỦA MỖI BÀI GIÁO LÝ

Câu Thánh Kinh chủ đề màu xanh lá. Chép xuống trong mục 5 của bài học

Bài 1 St 1,1 - 2,4

Bài trích sách Sáng Thế

Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là "ngày", bóng tối là "đêm". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.

Thiên Chúa phán: "Phải có một cái vòm ở giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước." Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là "trời". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ hai.

Thiên Chúa phán: "Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn lộ ra." Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là "đất", khối nước tụ lại là "biển". Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

Thiên Chúa phán: "Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại, trong có hạt giống." Liền có như vậy. Đất trở sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ ba.

Thiên Chúa phán: "Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất." Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ tư.

Thiên Chúa phán: "Nước phải sinh ra đầy đầy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời." Thiên Chúa sáng tạo các thú quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tùy theo loại, và mọi giống chim bay tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất." Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ năm.

Thiên Chúa phán: "Đất phải sinh ra các sinh vật tùy theo loại: gia súc, loài bò sát và dã thú tùy theo loại." Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loại, gia súc tùy theo loại và loài bò sát dưới đất tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất."

Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,

Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,

Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.

Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất." Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi.

Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy." Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.

Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi.

Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người.

Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo.

Bài 2 St 1,26-30

Bài trích sách Sáng Thế

Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất."

Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,

Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,

Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.

Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất." Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy."

Bài 3 St 3,1-13

Bài trích sách Sáng Thế

Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: "Có thật Thiên Chúa bảo: "Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn: "Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: "Các ngươi không được ăn, không được động tới, kéo phải chết." Rắn nói với người đàn bà: "Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác." Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân.

Nghe thấy tiếng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn, để khỏi giáp mặt ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa. ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: "Người ở đâu?" Con người thưa: "Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn." ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi: "Ai đã cho người biết là người trần truồng? Có phải người đã ăn trái cây mà Ta đã cấm người ăn không?" Con người thưa: "Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn." ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: "Người đã làm gì thế?" Người đàn bà thưa: "Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn."

Bài 4 St 4,1-16

Bài trích sách Sáng Thế

Con người ăn ở với E-và, vợ mình. Bà thụ thai và sinh ra Ca-in. Bà nói: "Nhờ ĐỨC CHÚA, tôi đã được một người." Bà lại sinh ra A-ben, em ông. A-ben làm nghề chăn chiên, còn Ca-in làm nghề cày cấy đất đai. Sau một thời gian, Ca-in lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên ĐỨC CHÚA. A-ben cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. ĐỨC CHÚA đoái nhìn đến A-ben và lễ vật của ông, nhưng Ca-in và lễ vật của ông thì Người không đoái nhìn. Ca-in giận lắm, sa sầm nét mặt. ĐỨC CHÚA phán với Ca-in: "Tại sao người giận dữ? Tại sao người sa sầm nét mặt? Nếu người hành động tốt, có phải là người sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu người hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn người; nhưng người phải chế ngự nó." Ca-in nói với em là A-ben: "Chúng mình ra ngoài đồng đi!" Và khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến giết A-ben, em mình.

ĐỨC CHÚA phán với Ca-in: "A-ben em người đâu rồi?" Ca-in thưa: "Con không biết. Con là người giữ em con hay sao?" ĐỨC CHÚA phán: "Người đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em người đang kêu lên Ta! Giò đây người bị nguyên rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em người, do tay người đổ ra. Người có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho người hoa màu của nó nữa. Người sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất." Ca-in thưa với ĐỨC CHÚA: "Hình phạt dành cho con quá nặng không thể mang nổi. Đây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất. Con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con." ĐỨC CHÚA phán với ông: "Không đâu! Bất cứ ai giết Ca-in sẽ bị trả thù gấp bảy." ĐỨC CHÚA ghi dấu trên Ca-in, để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông. Ông Ca-in đi xa khuất mặt ĐỨC CHÚA và ở tại xứ Nốt, về phía đông Ê-đen.

Bài 5 Lc 2,1-20

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Luca

Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-nô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không

tìm được chỗ trong nhà trọ.

Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. **Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.**" Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."

Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hồi hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hải Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hải Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Bài 6 Lc 2,41-52

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Luca

Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lũ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sùng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!" Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bốn phận ở nhà của Cha con sao?" Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.

Bài 7 Mt 3,13-17

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Matthêu

Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!" Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.

Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."

Bài 8 Mt 4,1-11

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Matthêu

Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!" Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra."

Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."

Đức Giê-su đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người."

Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi." **Đức Giê-su liền nói: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Người phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của người, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."**

Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

Bài 9 Mc 1,9-15

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Maccô

Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."

Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."

Bài 10 Mc 1,21-34

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Maccô

Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sùng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông

là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!" Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!" Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên con sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; con sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. **Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.**

Bài 11 Ga 6,1-15

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Gioan

Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.

Ngược mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Phi-líp-phê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!" Đức Giê-su nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, **Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý.** Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kéo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: "Hắn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!" Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

Bài 12 Mc 14,10-11.17-21.32a. 43-46

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Maccô

Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, một người trong Nhóm Mười Hai, đi gặp các thượng tế để nộp Người cho họ. Nghe hắn nói, họ rất mừng và hứa cho tiền. Giu-đa liền tìm cách nộp Người sao cho tiện...

Chiều đến, Đức Giê-su và Nhóm Mười Hai cùng tới. Đang khi dùng bữa, **Người nói: "Thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp Thầy, mà lại là người đang cùng ăn với Thầy." Các môn đệ đâm ra buồn rầu, và lần lượt hỏi Người: "Chẳng lẽ con sao?"** Người đáp: "Chính là một trong Nhóm Mười Hai đây, mà là người chấm chung một đĩa với Thầy.

Đã hẳn, Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn! "... Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni... Ngay lúc đó, khi Người còn đang nói, thì Giu-đa, một người trong Nhóm Mười Hai, xuất hiện. Cùng đi với hắn, có một đám đông mang gương giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai đến. Kẻ nộp Đức Giê-su đã cho họ một ám hiệu, hắn dặn rằng: "Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận." Vừa tới, Giu-đa tiến lại gần Người và nói: "Thưa Thầy! ", rồi hôn Người. Họ liền tra tay bắt Người.

Bài 13 Lc 23,26-34

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Luca

Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su. Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: "Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm!" Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi! , và với gò nong: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? " Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người.

Khi đến nơi gọi là "Đồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm.

Bài 14 Lc 24,1-7

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Luca

Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gằm xuống đất, thì hai người kia nói: "**Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trở dậy rồi.** Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại."

Bài 15 Lc 24, 44-53

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Luca

Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. "Phản Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Bài 16 Mt 25,31-46

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Matthêu

"Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? " Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyên rửa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng." Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?" Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy." Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."

Xem thêm Tin Mừng theo Thánh Gioan 3,17-20 : Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.

Bài 17 Mt 11,25-27

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Matthêu

Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

"Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.

Bài 18 Mt 17,1-8

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Matthêu

Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông còn đang nói, **chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!"** Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

Bài 19 Mt 5,43-48

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Matthêu

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, **Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.** Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Bài 20 Mt 3,13-17

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Matthêu

Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!" Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.

Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."

Bài 21 Lc 4,1-2a. 14-22

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Luca

Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ... **Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.**

Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.

Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

Bài 22 Ga 14,15-17.26

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Gioan

Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em...

Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Bài 23 Mt 16,13-19

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Matthêu

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ." Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, **Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.** Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."

Bài 24 Mc 3,13-19

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Maccô

Rời Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô, rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghe, nghĩa là con của thiên lôi-, rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người.

Bài 25 Ga 10,11-16

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Gioan

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vỗ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.

Bài 26 Ga 20,19-23

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Gioan

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! " Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, **Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."**

Bài 27 Cv 1,12-14

Bài trích sách Công Vụ Tông Đồ

Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. **Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.**

Bài 28 Cv 6,1-6

Bài trích sách Công Vụ Tông Đồ

Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên. Bồi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: **"Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa."** Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các ông Phi-líp-phê, Pro-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái. Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông.

Bài 29 Ga 11,17-27

Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Gioan

Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy." Đức Giê-su nói: "Em chị sẽ sống lại! " Cô Mác-ta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết."

Đức Giê-su liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? " Cô Mác-ta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."

Bài 30 Kh 21,1-8

Bài trích sách Khải Huyền

Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: **"Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất."**

Đấng ngự trên ngai phán: "Này đây Ta đổi mới mọi sự." Rồi Người phán: "Người hãy viết: Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật." Người lại phán với tôi: "Xong cả rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của Ta. Còn những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng, và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt: đó là cái chết thứ hai."

NHỮNG KINH THƯỜNG ĐỌC TRONG TẬP RƯỚC LỄ 1

KINH TIN

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

KINH CẬY

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

KINH MẾN

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

KINH SÁNG SOI

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

KINH CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đây lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con.

Xướng: Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

Đáp: Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Nguyện: Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

KINH CẢM ƠN

Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng. Chúa chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con; Lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn, nhiều Phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay (nếu đọc ban tối: cho phần xác con ngày hôm nay) được mọi sự lành; Lại cứu lấy con, kéo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên Nước Thiên Đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hiệp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con, cùng cảm ơn như vậy. Amen.



KINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm kéo sa phạm tội gì mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết, con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.

KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dù lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.

KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn.

- X. Đức Nữ Đồng Trinh Hiền Vinh sáng láng
- Đ. Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

BA CÂU LẠY

- X. Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu
- Đ. Thương xót chúng con
- X. Lạy Trái Tim cực thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria
- Đ. Cầu cho chúng con
- X. Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh
- Đ. Cầu cho chúng con.

CÁC BÀI HÁT DÙNG TRONG TẬP RƯỚC LỄ 1

MỤC LỤC BÀI HÁT TRONG CÁC BÀI GIÁO LÝ		
Bài GL	Tựa bài hát	Trang
Bài 1	Từ Muôn Thuở	96
Bài 2	Từ Muôn Thuở	96
Bài 3	Lắng Nghe Lời Chúa	93
Bài 4	Lắng Nghe Lời Chúa	93
Bài 5	Màn Đêm Lung Linh	95
Bài 6	Lạy Chúa Con Đây	94
Bài 7	Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa	89
Bài 8	Xin Giữ Gìn Con	99
Bài 9	Đem Tin Mừng	91
Bài 10	Chúa Là Tình Yêu	90
Bài 11	Ôi Thần Linh Chúa	96
Bài 12	Lắng Nghe Lời Chúa	93
Bài 13	Vinh Quang Của Ta	98
Bài 14	Hoan Ca Phục Sinh	92
Bài 15	Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời	91
Bài 16	Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời	91
Bài 17	Xin Ngợi Khen Cha	99
Bài 18	Lễ Chúa Hiện Dung, Tung Hô TM	89
Bài 19	Xin Ban Cho Con	98
Bài 20	Lạy Chúa...	93
Bài 21	Lạy Chúa...	93
Bài 22	Lạy Chúa...	93
Bài 23	Này Con Là Đá	95
Bài 24	Lạy Chúa Xin Hãy Sai	94
Bài 25	Chúa Là Mục Tử	89
Bài 26	Quyết Trở Về	97
Bài 27	Dâng Lễ Với Mẹ	90
Bài 28	Lạy Chúa Xin Hãy Sai	94
Bài 29	Khúc Hát Vượt Qua	92
Bài 30	Trời Mới Đất Mới	97

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Lm. Nguyễn Hùng Cường
Viễn xứ

LỄ CHÚA HIỆN DUNG
TUNG HÔ TIN MỪNG

Kim Long

CHÚA LÀ MỤC TỬ

Nguyễn Duy Vi

CHÚA LÀ TÌNH YÊU

Trọng Nhân

ĐK. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu
 đây. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban Con Một cho trần
 thế. Để đem muôn ơn lành, để loan tin vui
 mừng khắp thế giới, cho mọi người, Người đã chết trong đau thương, để ta
 sống bình an. 1. Con tình yêu nào cao vời
 2. Ngài hằng mong chờ luôn mãi
 với bằng tình Chúa đã yêu ta. Dù rằng đất
 gọi mọi người sống yêu thương nhau. Để tình yêu
 trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời.
 Ngài mãi tràn lan trong tình chúng ta yêu nhau sống trong an bình.

DÂNG LỄ VỚI MẸ

1

Nguyễn Kha

PK. 1 Xưa trên núi Can - vê, Mẹ dâng Con cứu
 đời. Mẹ hiến tế chính Con yêu làm giá chuộc muôn người.
 Nay hiệp với Giáo Hội và triều thần thánh trên trời nài
 van Mẹ nhận lời dâng lên thánh lễ này. ĐK. Xin dâng lễ
 này cầu cho muôn dân họp nhất cầu cho muôn dân thái
 hòa. Xin dâng lễ này chúc tụng ngợi khen tôn
 vinh, cảm tạ tình thương bao la.

ĐEM TIN MỪNG

Martinô

ĐK. Chúng ta cùng đem Tin Mừng đi khắp đó đây,
 loan tin loan tin Chúa Trời yêu thương loài người.
 1. Đây muôn nước hãy ca khen Người.
 2. Lòng Người trung tín vẫn luôn vững bền.
 1. Đây ngàn dân ơi hãy tung hô Người.
 2. Tình Người thương ta đến muôn muôn đời.

HÔM NAY MỪNG CHÚA LÊN TRỜI

Mi Trầm

1. Hôm nay mừng Chúa lên trời tràn hoàn vang tiếng
 2. Vui lên muôn nước người đời tràn gian sẽ
 ca. Hôm nay mừng Chúa lên trời triều thần vang câu hát. Đây
 qua. Vui lên muôn nước người chờ về nơi Thiên Quốc. Hơp
 ngày vinh quang, rạng ngời ánh sáng, khúc nhạc mừng trời
 mừng bên Cha, tình Ngài bao la, chôn Thiên Đỉnh chung
 hát hòa ca. ĐK. Ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh
 tiếng hòa ca.
 quang. Ngợi khen Chúa ngự trị giữa tiếng huy hoàng
 Nơi khen... tri trên cõi Thiên Đàng.

HOAN CA PHỤC SINH

1

Hùng Lân

Bà Ma-ri-a ơi! trên đường bà thấy những gì, trên đường bà thấy những gì, xin kể cho chúng tôi nghe, xin kể cho chúng tôi nghe. PK.4 Tôi là tôi đã thấy thiên thần làm chứng tỏ tường khăn liệm và y phục Người còn nguyên trong mồ đá. Nhưng Người đã sống lại và đi trước chúng tôi đến Ga-li-lê-a, đến Ga-li-lê-a

KHÚC HÁT VƯỢT QUA

1

Viết Chung

PK.2 Mừng Vượt Qua: Chúa hy sinh thân mình, tựa như lễ toàn thiêu thánh hiến. Người dù thương cứu ta khỏi biển chết, cho hưởng ơn phúc trường sinh. ĐK. Với sức sống Người tỏ hiện trong ánh quang vinh đầy tràn. Chón khắp chốn, miền mọi miền, ngợi ca Chúa Phục Sinh. Tiếng cất tiếng đàn hòa đàn, vui hát lên cho nhiệt thành: Chúa chiến thắng mọi lực quyền, minh chứng cho Tin Mừng.

LẮNG NGHE LỜI CHÚA

1

Nguyễn Duy

PK.2 Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng PK.4 Xin cho con đến với Ngài bằng một tình yêu không giả dối. Xin cho con đến trong nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe Lời Ngài dạy con ời cao Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. quý. Xin cho con trái tim si, ngàn đời tình mến không nhạt phai. ĐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chữa chan hy vọng là đường để con hằng đời bước. Lời Ngài đem chất ngọt niềm vui. Trộn ven ngân tiếng hát đầy vui. Lời Ngài đời mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho Trần ai.

LẠY CHÚA...

1

Viết Trì

ĐK. Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần Trí tác tạo của Chúa, Người đời mới tâm can, đời mới nhân trần. 1. Người sẽ ban cho chúng con 2. Người sẽ ghi trong trái tim 3. Người đốt lên trong trái tim 4. NguyễnChúa ban cho chúng con nhớ lại Lời Hằng Sống Chúa truyền ban. chính lẽ luật tình mến Chúa truyền ban. ánh lửa hồng bùng cháy của niềm tin. chính thần lực diu đất giữa trần gian.

LẠY CHÚA XIN HÃY SAI

1

Hoàng Kim

Lạy Chúa, xin hãy sai đi, sai đi khắp cõi gian
 trần muôn nghìn sứ giả trung kiên. Lạy Chúa, xin hãy sai đi, sai
 muôn sứ giả Tin Mừng để Danh Chúa được cả sáng hơn.
 1. Đoàn con, Chúa chọn đoàn con, để nên
 2. Ngày đó, chính từ ngày đó, nghe tiếng
 các chúng nhân. Thành tia sáng, sẽ
 Chúa vang vang. Cùng nhau thưa, đã
 thành tia sáng chiếu soi muôn dân.
 cùng nhau thưa: chúng con xin vâng.

LẠY CHÚA CON ĐÂY

Minh Hân - Dao Kim

ĐK. Con thưa cùng Chúa này con xin
 đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.
 PK. Giữa đêm trường trong đền thánh Chúa, đèn khuya ánh lên
 bao niềm hy vọng. Có tiếng người gọi con đặt diu
 hỏi thúc tâm tư. Vâng: Lạy Chúa con đây.

MÀN ĐÊM LUNG LINH

Kim Long

PK. 3 Quý dâng hương kính, dâng tiếng hát kính, ca
 mừng Vua Thái Bình giáng sinh. Qua bao ngày tháng nơi nơi trông mong, đêm
 nay bùng sáng chiếu khắp muôn phương. Quý dâng hương kính, vang
 tiếng hát kính, ca mừng Vua Thái Bình giáng sinh.

NÀY CON LÀ ĐÁ

1

Hoài Đức

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo
 Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá,
 Sa tan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG

Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng (Phan xì-cô).
 Chúa gìn giữ Người, tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời
 này hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù,
 đừng trao Người cho ác tâm quân thù.

ÔI THẦN LINH CHÚA (Tv 80)

Vinh Hạnh

ĐK. Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết. Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian ban bánh thơm ngon ban bánh thiên thần, người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu. PK. 2 Chúa nuôi đoàn con này đây bánh miến no lòng. Chúa cho đoàn con luôn luôn hướng nếm mặt ông. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muốn người. Tung hô Vua Trời tỏ phụ Is - ra - el.

TỪ MUÔN THUỜ

Kim Long

Từ muôn thuờ Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ái Chúa vô biên. PK. 1 Trong khi tạo dựng đất trời, cho muôn vật được sinh sống, trước khi con xuất hiện trên đời, thì Chúa đã yêu con. Từ muôn...

QUYẾT TRỞ VỀ

Martinô

ĐK. Tin lòng Cha bao dung, như khung trời bát ngát. Con ước mơ trở về xa lánh bao lỗi lầm. Tin lòng Cha thương con, như trăng tròn khôn ví, con quyết trở về nhà để sống trong tình Cha. PK. 2 Xin đủ tình thương con, suốt tình yêu bao la, theo lượng Chúa hải hà, rửa hết bao tội nhơ.

TRỜI MỚI ĐẤT MỚI

Ân Đức

ĐK. Rồi tôi thấy một Trời Mới Đất Mới. Trời đất cũ nay đã qua đi và biển cũng không còn. Rồi tôi thấy thành thánh Gia-liêm mới xuống từ trời tự nơi Thiên Chúa chính tể như một Tân Nương trang điểm đón chào Đức Lang Quân. 1. Tôi nghe tiếng từ nơi Thiên Chúa phán rằng: Đây là Nhà 2. Chúa sẽ lau sạch những nước mắt cho họ. Chết sẽ chẳng Tam nhà của Thiên Chúa ở với loài người. Người sẽ lập cư giữa họ, họ sẽ còn phiến muộn tang tóc sẽ cùng chẳng còn. Vì xưa cũ đã qua rồi, và Đấng là Dân của Người và Người là Thiên Chúa của họ, ngự trên ngai phán rằng: này vũ hoàn, Ta đổi mới muôn loài.

VINH QUANG CỦA TA

Hoàng Kim

ĐK. Vinh quang của ta là Thánh Giá Chúa Ki - tô. Nơi
 Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta.
 Nhờ Chúa ta được cứu độ. Nhờ Chúa ta được giải thoát (ư).
 1. Lạy Chúa chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa. Chúng
 2. Lạy Chúa chúng con vui lòng vác Thánh Giá. Chúng
 3. Ngợi khen sáng danh tôn thờ Chúa Ba Ngôi. Chúa

con họp mừng cuộc tử nạn điếm phúc của Chúa.
 con nguyện sẽ cùng đi theo Chúa trên đường Chúa.
 Cha họp một cùng Ngôi Hai và Thánh Thần Chúa.

XIN BAN CHO CON

Thúy Trang

1. Xin cho con trái tim nồng nàn, biết yêu mến anh em. Khi an vui hay những
 2. Xin cho con cánh tay mở rộng ôm trọn lấy quê hương. Bao yêu thương trong tiếng
 khi học nhận, luôn gần nhau vui sống. Xin cho con luôn được biết sống chân
 ru của mẹ, bên hàng tre in bóng. Xin cho con luôn được biết sống quên
 thật và đầy lòng khiêm nhu. Khi nhân gian vẫn như dòng thác đổ, xin cho vẫn bình an.
 mình vì mọi người quanh con. Khi vui hay lúc xuôi tay vô vọng, vẫn thư thái bình an.
 Xin ban cho con một lòng tin sắt son, xin ban
 cho con một trái tim rục rịch hồng.

XIN GIỮ GÌN CON

Thành Tâm

ĐK. Xin giữ gìn con, lạy Chúa con ơi! Tha thiết cậy
 trông mãi mãi nơi Ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ
 Chúa thánh năm miết mãi chẳng bao giờ ngơi. 1. Lạy
 2. Vì
 3. Lạy
 Chúa! Chúa nguồn an vui, phần phúc sản nghiệp ban cho. Đời
 thể xác hồn hân hoan, bình an hát mừng tri ân. Ngài
 Chúa! Chi đường cho con tìm thấy phúc lộc trường sinh. Này
 con Chúa giữ trong tay, được Ngài ngay bên đầu nao núng chi!
 thương chẳng bỏ rơi con dọa dẫm rên than trong nơi tối tăm.
 đây cõi sống ước mong: Là được mai sau cùng chiêm Thánh Nhan.

XIN NGỌI KHEN CHA

Tv. 102

Thành Tâm

Chúng con xin ngợi khen Cha! Chúng con xin tạ ơn
 Người. Bây giờ và mãi mãi.
 Al - le - lu - ia! 1 A. Vì những hồng ân Chúa thương
 1 B. Vì những tội ta Chúa khất
 2 A. Vì những lầm than Chúa cất
 2 B. Vì những ngày xuân có muốn
 ban tràn lan. Vì những kỳ công Chúa ra tay oai hùng.
 thương tha thứ. Vì mãi về sau Chúa vẫn yêu thương hoà.
 xa đời ta. Vì những niềm vui Chúa thương ban đêm ngày.
 hoa tươi thắm. Vì những chiều thu lá cây rơi âm thầm.

